



*Informatiemagazine voor de geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, 's- Heerenberg en Wehl
Jaargang 4 • nr. 1 • Pasen 2014*

De Gabriël



***Eén parochie,
11 geloofsgemeenschappen***



De geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van
Altijddurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus / H. Maria OLV
van Altijddurende Bijstand
- **'s-Heerenberg/Lengel**
Emmaus - Pancratius
- **Kilder:**
St. Jan de Doper
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw Wehl:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddam:**
St. Oswaldus

Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.

- **Druk:**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
- **Vormgeving**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
(Martijn Schouten)

Voorwoord

De dagen, weken, maanden gaan snel. Kerstmis lijkt nog maar kort geleden en nu staan we alweer in de Goede Week voor Pasen. En met het vroege voorjaar en de mooie reactie van de natuur daarop maakt dat het allemaal nog sneller lijkt te gaan. Alles gaat door, we staan niet stil. Dat geldt ook voor de Parochie Gabriël! Dat blijkt wel uit de initiatieven van het Parochiebestuur met de organisatie van de Impulsavonden. We moeten vooruit kijken en vooruit gaan om onze geloofsgemeenschap levend te houden.

Dat we hierbij jonge mensen nodig hebben spreekt voor zich. Samen vormen wij een geloofsgemeenschap die wij samen invulling moeten geven. Samen praten over ons geloof, samen ons voorbereiden op de Eerste Communie of samen zingen in de kerk. U leest er meer over in deze Gabriël want deze parochie zit niet stil! Oudere jongeren zie je niet al te vaak in de kerk, maar ze zijn er wel. En al denk je misschien niet allemaal hetzelfde over het geloof, het is fijn om er eens met elkaar over te praten. Lees er meer over op pagina 8 en wees welkom! Ook de 'echte' jongeren worden in deze Gabriël niet vergeten. De Communicanten hebben een mooie dag achter de rug en hebben zich daar goed op voorbereid onder andere met een zogenaamd 'Rondje Kerk'. En wist u dat ons bisdom een kinderkamp organiseert? Onze eigen Pastoor Jansen zal er dit jaar zelfs 'kampelaan' zijn.

Jong en oud, het maakt niet uit. Wij vormen met ons allen de parochie Gabriël en wij moeten er als geloofsgemeenschap voor zorgen dat ons eigen licht van Christus brandend blijft. En wat zou er mooier zijn dat door het licht van Pasen er meer kleine waakvlammetjes sterker gaan branden? Namens de redactie wens ik u Zalig Pasen!

Augustine van Ree

Bedevaart naar Lourdes

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer met onze parochie naar Lourdes. In september gaan we met het vliegtuig. Met deze reis kunnen gezonde mensen mee, maar je kunt ook mee als je hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. Dat kan (verpleegkundige) zorg zijn, maar het kan ook zijn dat je alleen iemand nodig hebt om je rolstoel te duwen. Wij zorgen er voor dat er vrijwilligers mee gaan. Uiteraard hoeft je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan, iedereen kan mee. Er is nog plaats. Achter in het kerkportaal ligt informatie over deze Lourdesreis. Heb je interesse bel mij dan.

Riet Visser tel. 06 – 537 69 840 of rietvisser@chello.nl



Door de duisternis heen zien

Het werd donker op die eerste Goede Vrijdag. Er was sprake van een zonsverduistering. En op die eerste Paasmorgen was het nog donker. De leerlingen van toen beleefden die dagen als de donkerste in het verhaal van God en Zijn mensen. Alles waar ze hun hoop op hadden gesteld, was kapot geslagen. Het ongeloof van macht en eigenbelang had het gewonnen van het geloof in volgehouden goedheid. En dan wordt het donker, heel donker! Die duisternis is echter niet alleen van toen en daar. Hij is er even goed hier en nu. Er is de duisternis van de eenzaamheid, van onmacht tot liefde. Soms zien we geen-hand-voor-ogen, omdat we getroffen zijn door ziekte of dood. Onze wereld wordt soms zo overhoop gehaald, dat alle zicht op toekomst verdwijnt. Er is twijfel in ons: hoe moet het nu verder? Het wordt ons soms zwart voor de ogen, als we horen en zien hoe mensen elkaar uitmoorden. Ook in onze eigen omgeving worden mensen soms doodgezwegen, compleet genegeerd. De duisternis van Goede Vrijdag is ons niet vreemd.

Midden in die duisternis zag Maria Magdalena, dat de steen was weggerold. Dus: geen tijd om de dood te koesteren. Ze raakt er zelfs door in de war en denkt aan een soort grafschennis. Petrus ging wel het graf binnen en zag wat bijverschijnselen, wat attributen van de dood. Maar die andere leerling ging verder. Hij ontweek de leegte van de dood niet. Hij ging er als het ware midden in staan. Daardoor kwam hij tot een nieuw gelovig vertrouwen. Hij liet de duisternis tot zich toe en daardoor kreeg hij zicht op nieuw leven.

Pasen is geen zoethoudertje; geen doekje voor het bloeden. Verrijzenis, nieuw leven; die gaan niet alleen over later, niet alleen over 'na onze dood'. Pasen is iets van nu, iets voor vandaag. Niet voor niets staat op onze paaskaars het jaartal 2014. Pasen hoort bij elke nieuwe dag; het heeft een plaats in het leven van ieder van ons. Daarvoor is nodig, dat we onze ogen niet sluiten voor de duisternis die er is. Ook dienen we in de duisternis waarin anderen leven te delen.

Maar tegelijkertijd is Pasen: samen in opstand komen. Tegen de duisternis die ons treft. We laten het er niet bij zitten. En we kunnen en mogen dit, omdat we vertrouwen in God, die telkens opnieuw zijn naam aan ons bekend maakt, zijn naam die luidt: Ik ben er. In de diepste duisternis blijft Hij ons op handen dragen. Pasen is het feest van de lange duur, een feest van volhouden. Het roept ons op om te blijven geloven. Dat de duisternis niet het laatste 'woord' zal hebben. Daarvoor heeft Jezus gevochten, gewerkt en geleefd. En toen alles mislukt leek, toen werd de steen toch weggerold. De duisternis van Goede Vrijdag werd veranderd in het licht van de verrezen Heer.

Ons vertrouwen in 'Ik ben er' mag ons daarom ook maken tot hoopvolle 'Paas-mensen'.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de H. Gabriëlparochie wens ik u een Zalig Pasen.

Pastoor Jurgen Jansen

De Paaskaars ofwel 'licht van de wereld' is een belangrijk symbool voor de christenen. De kaars is in iedere kerk duidelijk te zien, omdat hij in sommige gevallen ruim twee meter hoog is. Op de kaars staan ook altijd symbolen, zoals het alpha- en omegateken wat symbool staat voor het begin en het einde. Ook worden er vijf wierrookkorrels op geplaatst, dat slaat op de vijf kruiswonden van Jezus.

Op goede vrijdag wordt de Paaskaars gedooft, dit als symbool voor de kruisiging van Jezus. Tijdens de Paaswake wordt er ieder jaar een nieuwe kaars de kerk binnen gedragen met het nieuwe jaartal er op. Onder het binnendragen van de Paaskaars wordt het lied *Lumen Christi* ofwel het licht van Christus gezongen. Ook alle kerkgangers hebben een kaars en die wordt dan door deze Paaskaars aangestoken.

Na de Paaswake blijft de kaars tot Pinksteren branden, tijdens de pinksterdienst wordt de kaars gedooft en geplaatst bij de doopvont. Na de Pinksteren wordt de Paaskaars nog wel aangestoken, maar alleen bij bijzondere gelegenheden zoals een trouwerij of doopviering, Kerstviering, etc.

De kaars wordt gezien als een symbool voor het licht in de duisternis, de hoop.



Werken van barmhartigheid

Een bekend schilderij in het Rijksmuseum is de 'De zeven werken van barmhartigheid' van de Meester van Alkmaar. Zeven vormen van voorzien in de lichamelijke behoeften van mensen in de knel. Zes van die werken kunnen we terugleiden naar hoofdstuk 25 van het Matteüsevangelie. Hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken. Paus Innocentius III voegde daar in 1207 nog een zevende werk aan toe op basis van het bijbelboek Tobit: doden begraven.

Een christen zal niet voorbij kunnen gaan aan de nood van een medemens. Iedere parochiaan zal in haar of zijn eigen omgeving daar invulling aan geven. Ook gezamenlijk steken we de handen uit de mouwen. Als parochie doen we het nodige of hebben we geholpen organisaties van de grond te tillen. Hoe staat het daar mee?

Bij het **spijzen van de hongerigen** denken we tegenwoordig direct aan de voedselbanken. Sinds vijf jaren vanuit Doetinchem en Montferland actief in onze regio. Met behulp van vele vrijwilligers worden wekelijks meer dan 100 adressen van een voedselpakket voorzien. Voor iedereen in financiële nood toegankelijk. Met het inzamelen van (overtollig) voedsel en financiën houden we deze voorziening in stand.

Het **laven van de dorstigen** spreekt wat minder tot de verbeelding. Water is er bij ons altijd en ook voldoende. Toch zetten we ons in voor projecten elders in de wereld via het MOV-werk, Vastenactie en Adventsactie. Het slaan van waterputten is op veel plaatsen nog steeds actueel en noodzakelijk. De aandacht voor nood in de derde wereld neemt af in de publieke opinie, maar er zullen altijd mensen elders in de wereld zijn die ons nodig hebben.

Ook bij het **kleden van de naakten** hebben we sinds anderhalf jaar een goede voorziening: de kledingbank. Mensen die kleding afstaan, vrijwilligers die sorteren en uitgeven en vele mensen worden vaak letterlijk blij gemaakt met goede kleding. Ook voor iedereen met financiële problemen toegankelijk.

Het **herbergen van vreemdelingen** is momenteel wat minder actueel. Toen een tiental jaren geleden nog vele asielzoekers

op straat kwamen te staan, hebben de caritassen bijgedragen aan opvang. Gelukkig heeft de burgeroverheid dat nu wel beter geregeld. Toch klopt er letterlijk nog wel eens een vreemdeling aan en dan gaat het om een dak boven het hoofd, een bed en wat brood. We gaan dan op zoek naar een oplossing.

Voor het **verzorgen van de zieken** hebben we medici, verpleegkundigen en verzorgenden. Vanouds is dat opgezet vanuit de kerken, maar sinds een halve eeuw is dit nagenoeg volledig door de burgeroverheid overgenomen. Als parochie bezoeken wij onze zieken en is er aandacht voor de ouderen. Veel vrijwilligers en ook de pastores dragen er aan bij. Door vergrijzing neemt de vraag naar bezoek toe, terwijl het aanbod aan vrijwilligers afneemt. Eenzaamheid van medemensen krijgt nog te weinig aandacht. Vrijwilligers uit onze parochie begeleiden via de Stichting Ruimte voor Anders Zijn mensen die na een psychiatrisch traject het gewone leven weer oppakken.

Het **bezoeken van gevangenen** gebeurt incidenteel en meer op verzoek dan standaard. Er zijn vrijwilligers uit onze parochie die helpen bij kerkelijke vieringen in gevangnissen en anderen die via de stichting NAASTE ex-gedetineerden begeleiden. Je kunt ook gevangen zitten in financiële problemen. Op dat punt heeft de kerk met haar Caritas altijd bijstand verleend en blijft dat doen. Sinds enkele jaren hebben we rond deze problematiek ook het SchuldHulpMaatjesproject, zowel vanuit Montferland als vanuit Doetinchem. De gezamenlijke kerken hebben hier hard aan getrokken en tientallen vrijwilligers zetten zich in als maatje voor mensen in financiële knel.

Het **begraven van de doden** is vanouds een taak die christenen goed opgepakt hebben. Er is veel zorg voor de overlevende en de nabestaanden. Er wordt gehandeld vanuit het gelovige perspectief dat God het leven draagt, ook over de dood heen. Vrijwilligers en pastores zetten zich daar voor in.

Alles bij elkaar mag de conclusie zijn dat er veel gebeurt. Er zijn plekken aan te wijzen waar het nog beter kan, maar er wordt zeker gewerkt aan barmhartigheid in onze parochie.

Theo Reuling ofs, diaken

Solidariteitsmaaltijd

Zoals elk jaar werd er in deze vastentijd een sobere maaltijd georganiseerd door M.O.V en Kerk-in-Aktie. Daarmee wilden wij verbondenheid uitdrukken met mensen die het minder hebben. Dit jaar was dat op woensdag 12 maart. Als gast vertelde Mevrouw Anneke Dienske over de **vastentijd in Guatemala**. Zij heeft daar een jaar gewoond en gewerkt. De hele vasten door trekken daar dagelijks een soort boeteprocessies door de stad. 40 jonge mannen in blauw-witte gewaden dragen een zware baar met daarop Jezus die het kruis draagt en apostelen en soms een diepbedroefde Maria. Voor elke processie wordt er een prachtig tapijt met bloemen gemaakt, waar de processie overheen trekt. Heel indrukwekkend om te zien hoe ingetogen en devoot mensen meetrokken. Hoe ze Jezus' lijden uitbeelden en beleven. Het was fijn om dit te mogen zien en ook een stukje mee te beleven.

M.O.V. (RK-werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede)



Extra bedevaart naar Kevelaer



Eens in de twee jaar organiseert de Stichting Broederschap Bedevaart Kevelaer - naast de jaarlijkse bedevaart - in de maand mei een **extra bedevaart** naar Kevelaer voor mensen met een beperking. **Dit jaar op woensdag 21 mei 2014**. De bedevaart wordt mede mogelijk gemaakt door giften van de Par. Caritasinstelling en de Kruisvereniging Wehl. Deze bedevaart

wordt georganiseerd voor personen die niet met de gewone jaarlijkse bedevaart mee kunnen in verband met hun mindervaliditeit, zoals rolstoelgebonden personen. Pelgrims uit het gehele parochieverband kunnen zich aanmelden. Ook de begeleiders kunnen met de bussen mee. Wij vertrekken 's morgens om 9.45 uur en hopen 's avonds rond 18.00 uur weer thuis te zijn. Er worden bussen ingezet waarmee mensen met rolstoelen kunnen worden vervoerd.

De dag begint in Kevelaer met koffie en iets lekkers. Daarna zal er om **12.30 uur** een **Eucharistieviering zijn in de basiliek, met als voorgangers onze pastores**. Na de viering gebruiken wij gezamenlijk de maaltijd in restaurant 'der Goldener Schwan' (het restaurant is rolstoel toegankelijk). De dag wordt om **15.30 uur** afgesloten met een **Marialof**, waarna we om **16.30 uur** weer huiswaarts keren. De kosten bedragen **€ 20,- per persoon** voor de hele dag (dit is dus voor vervoer, koffie met gebak en diner).

Opgave voor 12 april a.s.

Voor verdere informatie kunt U terecht bij een van onze broedermeesters: Mimi Hendriksen, tel. 0316 – 22 19 49 of mobiel 06 – 133 17 696 of eventueel bij de activiteitencommissie in uw verzorgingshuis.

Hoe behoud je een vitale geloofsgemeenschap?



Het bestuur van uw parochie de H. Gabriël is op dit moment bezig om een rondje langs de 11 geloofsgemeenschappen te maken om met hen te kijken naar de toekomst van 'onze' kerk. Waar en welke kerk dat ook mag zijn. Deze impulsavonden hebben het bestuur en de locatieraden van de H. Gabriël georganiseerd om elkaar te stimuleren en te motiveren de geloofsgemeenschap én kerk in stand te houden. Maar met alleen naar elkaar uit te spreken dat wij veel belang hechten aan een kerk in onze lokale geloofsgemeenschap kom je er niet. In feite heeft de kerk bestaansrecht als er voldaan wordt aan drie basiselementen:

1. Zijn er voldoende kerkgangers?
2. Zijn er voldoende vrijwilligers?
3. Zijn er voldoende financiële middelen?

Wordt aan één van deze drie basiselementen niet voldaan, dan krijgt de geloofsgemeenschap het moeilijk haar 'eigen' kerk open te houden. Zo simpel is het. Het is niet de bisschop die de kerk sluit, ook niet de pastoor of het bestuur. Het is de geloofsgemeenschap zelf die de kerk al dan niet open laat of sluit. Maar een kerk kan je niet alleen open laten voor enkel speciale vieringen tijdens de Kerstmis, Pasen, het Schuttersfeest, carnaval, de processie, Allerzielen of een begrafenis. Als wij niets meer (of onvoldoende) geven om onze kerk, behalve dat het een mooie sieraad voor ons dorp is, dan houdt het bestaansrecht eens op.

Het bestuur heeft de lokale geloofsgemeenschappen gevraagd een inventarisatie te maken van de vrijwilligers die op dit moment actief zijn en waar behoefte is aan ondersteuning. Voorts is gevraagd te kijken hoe de situatie er over drie of vijf jaar uit ziet. Alhoewel dat per geloofsgemeenschap verschillend is, kan in zijn algemeenheid geconcludeerd worden dat op dit moment op veel plekken in de kerk vacatures zijn. Of dat nu gaat om misdienaars, koorleden, werkgroepen ter voorbereiding van het doopsel of eerste communie, er is bijna overal sprake van onderbezetting. En als je die lijn doortrekt naar 2017 of 2020 dan worden er weinig hoopvolle tekenen gegeven dat de toenemend aantal vacatures snel worden opgevuld. Als ze al worden opgevuld. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers relatief hoog. Dat betekent dat er weinig aanwas van de jongeren is. Teleurstellend is dat er zich maar weinig jongeren op de impulsavonden hebben laten zien.

Het gaat niet enkel om de vraag wat de kerk de parochiaan te bieden heeft. Het gaat óók om de vraag wat de kerk van hem of haar mag verwachten. Een somber verhaal? Ja, maar wel de realiteit van dit moment. Misschien dat de gesprekken naar aanleiding van de impulsavonden in uw lokale geloofsgemeenschap een discussie in familie of buurt op gang brengt om ons toch nog eens te bezinnen op de toekomst. Want ach en wee roepen als er concrete maatregelen moeten worden genomen, dan is het te laat.

Mindere mate van betrokkenheid

Het aantal dopen, eerste communicanten, vormelingen, huwelijken, begrafenissen loopt per jaar schrikbarend terug. En daarmee de betrokkenheid met de kerk. Nu al komt de parochie €100.000,- per jaar in haar exploitatie te kort. En ieder van de elf geloofsgemeenschappen die onze parochie rijk is, draagt in min of meer grotere bedragen bij aan dat tekort. De ogen hiervoor sluiten is niet realistisch.

We moeten ook niet aan doemdenken doen. Maar de handen moeten wel uit de mouwen, de schouders moeten onder de kerk worden gezet om ons geloof en vanuit dat geloof het gebouw waarin wij dat geloof belijden, vorm en inhoud te kunnen blijven geven. We zijn pas vitaal als jong én oud met elkaar zich wil inzetten voor onze kerk. Dan blijft de kerk ook open, dan blijven er doopvieringen, de Eerste Heilige Communievieringen, etc. Ook dan kan vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap een uitvaart van een dierbare plaatsvinden. De cijfers spreken: Het aantal sacramenten en uitvaarten in onze parochie Gabriël zijn gehalveerd;

In 2003 waren er 316 dopelingen, in 2012 nog maar 98! In 2003 kregen 298 kinderen de eerste Heilige Communie, in 2012 nog 253! In 2003 werden 250 kinderen gevormd, in 2012 nog 150! In 2003 gaven 52 paartjes elkaar het ja-woord voor het altaar, in 2012 nog maar 7! En het aantal kerkelijke uitvaarten is gehalveerd.

Nog even afgezien wat dit betekent voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen, betekent dit ook dat de kerk een bron van inkomsten mis loopt. Niets doen is geen optie. Pastoor Jansen ging (afgezien in Wehl en Nieuw Dijk, daar nam pastor Aarsen die taak waar) in op de betekenis van ons geloof in de gemeenschap. Een vitale geloofsgemeenschap is meer dan een kerk. Primair gaat het om het geloof, het uitdragen en vieren daarvan, in de Eucharistie. De vicariaten zijn de 'oude' dekenaten, maar dan fors groter van omvang.

Wat zoek je nu eigenlijk?

Deze vraag hebben wij recent ook aan onszelf gesteld. 'Wij' zijn: Augustine van Ree, Josine ten Have, Wouter ten Have en pastoor Jurgen Jansen. We zijn katholiek, tussen de 30 en 45 jaar, en zoeken naar meer verdieping in ons persoonlijke geloofsleven. Maar hoe? En met wie? Niet alleen de weekendvieringen vormen de bron voor inspiratie; juist ook contact met actieve mede-gelovigen speelt hier een belangrijke rol in. We zijn deel van de gemeenschap van de parochie Gabriël, maar die bestaat in de kerkbanken met name uit andere generaties. Wij kwamen tot de conclusie dat we juist behoefte hebben om contact te hebben en te krijgen met leeftijdsgenoten. Hierbij speelt achtergrond of levensstatus geen rol; het gaat om samenkomst met generatiegenoten. De katholieke kerk in Nederland wordt steeds meer een 'netwerkkerk'. Met een nieuw initiatief voor 30-plussers willen we, met name voor de jongere generatie, de binding in de geloofsgemeenschap van onze parochie versterken. Daarbij is het doel om elkaar te inspireren door geloof te delen, ervaringen uit te wisselen, maar vooral nieuwe (geloofs)ervaringen met elkaar op te doen. We willen elkaar de kans geven het persoonlijke geloofsleven te versterken, om zo nog beter de boodschap van Jezus te verstaan en uit te kunnen dragen. We nodigen dan ook iedereen die zich hier bij aan wil sluiten uit om met ons samen dit initiatief vorm te gaan geven en zo een netwerk te vormen van jonge katholieke gelovigen. Om elkaar te inspireren maar ook om de gemeenschap en de samenleving te laten zien waar wij voor staan en hoe krachtig en levendig ons geloof is.

We hebben elkaar op te zoeken; we zullen met elkaar de kerk van de toekomst vormen. We beginnen heel eenvoudig. Je moet zelfs je eigen tuinstoel meebrengen! Woensdagavond 28 mei om 20.00 uur in de pastorie in 's-Heerenberg. Kennismaking met elkaar staat centraal. We zullen hier bekijken waar behoefte aan is en wat we een volgende keer kunnen gaan doen. Het gaat in de kern om inhoudelijke én persoonlijke ontmoetingen. We sluiten de avond af met een borrel.

Waar? Pastorie 's-Heerenberg
Wanneer? woensdag 28 mei 20.00 uur
Wie? iedereen tussen 30 en 45 jaar

Een zonnige Vastenwandeling

Op 8 maart organiseerde de gezamenlijke MOV groepen een vastenwandeling. Zo'n 45 deelnemers (alle geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd) verzamelden zich op het kerkplein van de St. Oswalduskerk in Zeddam. Na een stukje voorgelezen te hebben uit het pelgrim gebedenboekje vertrokken we richting de Montderlandse bossen. De voorjaarszon stond hoog aan de hemel en al snel zat de stemming er goed in en trokken we over de bospaden. Er waren zelfs zeer jonge deelnemers en ofschoon het hard werken was om de buggy door het losse zand te duwen kwam na anderhalf uur de Zeddamse kerktoren weer in zicht. De dames van het parochiecentrum uit Zeddam hadden de koffie met krentenwegge klaar en deze smaakte voortreffelijk.

We hebben de wandeltocht afgesloten met een Vesperviering.

De wandeling was een mooie gelegenheid om met verschillende mensen uit onze geloofsgemeenschappen kennis te maken en al wandelend wat te praten over van alles en nog wat. Het was de eerste keer dat we deze activiteit georganiseerd hebben maar en ieder was unaniem van mening dat het voor herhaling vatbaar was. We kijken er naar uit om volgend jaar weer een vastenwandeling te organiseren dan gaan we voor het dubbel aantal deelnemers!



Meimaand Mariamaand



De komende meimaand zullen in verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie bijzondere vieringen rond Maria plaats vinden. We zullen in één van onze kerken bij elkaar komen om te bidden en te zingen en om Maria hulde te brengen.

Thema dit jaar is: Maria, Moeder van inzicht en goede raad.....

Maria bezit de volmaakte Goddelijke Wijsheid. Zij kan daardoor in elk mens die zichzelf en al zijn moeilijkheden volledig aan Haar toevertrouwt, de Wijsheid en een volkomen inzicht in zijn situatie ontsluiten. Dit willen wij uitgebreid in alle vieringen terug laten komen. De aandacht zal gaan naar alles wat er gebeurt in de wereld, naar alle ouders en opvoeders, gezinnen, en zeker niet te vergeten de jongeren, zij die telkens weer voor een nieuwe keuze komen te staan in hun studies en werk.

De aandacht zal ook gaan naar alle mensen die afhankelijk zijn van hulp van anderen, mensen die steeds weer een stukje van hun eigen vermogen in moeten leveren. Zeker willen we aandacht vragen voor de kerk, voor alles waar we mee bezig zijn en de keuzes waar we voor komen te staan de komende jaren. Net zoals bij de vieringen in oktober, zal het kistje weer achter in de kerk staan voor al uw persoonlijke intenties. Na de laatste viering in Didam zullen we weer zorg dragen voor al uw intenties zodat deze weer bij Maria terecht komen in Lourdes.

De vieringen zullen plaatsvinden op de zondagen, de afsluitende viering in Didam vindt plaats op woensdagavond.

Zo. 4 mei	Zeddam	11.00 u.
Zo. 11 mei	Wehl	09.30 u.
Zo. 18 mei	Loil	09.30 u.
Zo. 25 mei	Stokkum	10.30 u.
Wo. 28 mei	Didam	19.00 u.

Wij willen tijdens alle vieringen Maria een bloemenhulde brengen en vragen u allen ook dan weer één bloem mee te brengen. Evenals de vorige keren hopen we ook deze maand velen van u te mogen begroeten.

Werkgroep Maria/oudjaarvielingen: Carla Krechting, Josephien van der Aart, Marian Scholten, pastoor Ben Aarsen en Wilma Beursken

Vastenactie 2014

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie jaarlijks campagne voor projecten in ontwikkelingslanden. In 2014 staat een project in het Afrikaanse Sierra Leone centraal. Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in dat land weer op. Ze proberen hun trauma's te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen zij hulp, onder andere van de zusters van Cluny.

Hun project in **Diomplor** (saamhorigheid) vormt het campagneproject 2014 van Vastenactie. De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund met zogenoemde 'business and savings'-programma's, waarmee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties vormen. Ze bewerken kleine stukjes grond, en verkopen de groenten, of ze naaien kleding en bewerken hout. Daarmee verdienen ze het eten voor hun kinderen. De mannen werken in de mijnen, maar krijgen te weinig loon en er is niet altijd werk voor hen.

Financiële steun

De zusters worden zeer gerespecteerd door de overheden, maar vooral de bevolking draagt hen op handen. Vastenactie wil de zusters graag ondersteunen. Er moet namelijk nog veel werk worden verzet. De zusters vragen onze financiële steun om alles wat ze de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd binnen het Diomplor-programma te kunnen voortzetten en versterken. Meer informatie over dit project kunt u vinden op : www.vastenactie.nl Daar vindt u ook filmpjes waarin uitgebreid wordt verteld over dit project.

In onze Gabriëlparochie wordt tijdens de Vasten op de gebruikelijke wijze gecollecteerd.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Wilt u rechtstreeks geld overmaken, dan kan dit ook op: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Werkgroepen MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede) Gabriëlparochie



Een 'Rondje Kerk' door de Eerste Communicanten

Op zondag 16 maart hebben in de diverse geloofsgemeenschappen van de parochie Gabriël weer veel kinderen hun Eerste Communie gedaan. Na verschillende voorbereidende bijeenkomsten is dit natuurlijk voor de kinderen het hoogtepunt geweest. Komende Tweede Paasdag zal de slotviering van de Eerste Communie plaatsvinden.

Eén van de laatste voorbereidingen van de kinderen, in de week vóór zondag 16 maart, was het zogenaamde 'Rondje Kerk'. De kinderen maakten hierbij letterlijk een rondje door de kerk en maakten een stop bij de Sacristie, het Altaar, de Doopvont, in de kerk bij de Statieportretten en bij het Maria-kapelletje. Bij elke 'stop' werd er, door onder andere de koster, stilgestaan bij bepaalde rituelen en gebruiken in onze kerk. Maar vooral ook bij de gedachte erachter. Zo hoorden de kinderen in de Sacristie het verschil in de Kazuifels van de Pastoor en de voorgangers, maar ook over het verschil tussen een 'gewone' hostie en een gewijde hostie. En waarom rinkelt de misdienaar nou eigenlijk dat belletje tijdens een viering in de kerk? De koster gaf daarop het antwoord.

Op het priesterkoor was het druk met zowel de kinderen die bij de Doopvont stonden, als de kinderen bij het Altaar. Bij de Doopvont werd stilgestaan bij de verschillende Sacramenten waarvan het dopen er natuurlijk een is. Maar ook het Sacrament van het Vormsel en de ziekenzalving kwamen hier voorbij. Waar komt die olie dan eigenlijk vandaan? En dat water in de Doopvont? Waar komt dat vandaan en waar gaat dat gewijde water heen als de doop voorbij is? Want gewijd water gooi je niet zomaar door de gootsteen en terug stoppen in de kraan, zoals een van de Communicanten suggereerde, wordt ook wat moeilijk.

Bij het Altaar vertelde Margot Dijkman over de gebruiken rondom het Altaar, maar ze liet de kinderen ook zien dat een Altaar een bijzondere bewaarplaats is. Elk Altaar bevat immers een relikwie van een heilige die voor ons een voorbeeld is geweest van het leven van Jezus. Een klein stukje van iemand die op dezelfde manier als Jezus leefde en die zichzelf wegcijferde voor de medemens. Iemand die klaar staat om te helpen, net zoals Jezus dat altijd heeft gedaan. Maar rond het Altaar kan er natuurlijk nog veel meer verteld worden, zoals bijvoorbeeld de rituelen en gebruiken rondom het Tabernakel. Want wat staat daar nou eigenlijk in? En hoe kan je zien dat daar gewijde hosties in staan? De kinderen die dit jaar de Eerste Communie hebben gedaan weten het! En wat is er nou leuker dat als je op zondag in de kerk ziet je precies weet wat er daar achter de schermen gebeurd en waarom die dingen worden gedaan?

Op de bijgevoegde foto's vindt u een weergave van het Rondje Kerk door de Martinuskerk in Beek.



Doe net als Amke, Brend, Melvin, Noud, Owen en Stan; word misdienaar!



Stan Kraayvanger en Wiek Nieling (coördinator misdienaars Wehl) en op de voorgrond Noud Kraayvanger, pastoor Jansen en Melvin Lamers

Je hebt ze op zondag vast wel eens gezien; jongens en meisjes die in de kerk de pastoor helpen. In Wehl zijn dat op dit moment de zes die hierboven zijn genoemd. Melvin en Noud zijn nieuwe misdienaars die binnenkort voor het eerst mee gaan helpen. Want meehelpen is precies wat je als misdienaar op zondag in de kerk doet. De dingen die je dan doet zijn best verschillend en zijn niet in alle kerken binnen de parochie Gabriël gelijk. Zo kan je helpen met het klaarmaken van de Altaartafel en geef je de schaal (we noemen dat ook wel een ciborie) met de nog niet gewijde hosties aan de pastoor. Je zorgt voor water en wijn, zodat deze gemengd kunnen worden (anders is die wijn véél te sterk) en in sommigen kerken giet je water over de handen van de pastoor zodat hij ze kan wassen. En natuurlijk help je bij het bellen als jij en de pastoor de kerk binnen komen, tijdens de consecratie (het wijden van de hostie en de wijn) en

als jullie de kerk weer uit lopen. Maar dat zijn slechts een paar voorbeelden. Je kan je voorstellen als er belangrijke vieringen zijn als Kerstmis en Pasen dat je dan als misdienaar ook veel meer te doen hebt. En ook als er bij jou in het dorp nog een processie wordt gehouden hebben we jouw hulp hard nodig!

En wat is er nou zou leuk aan misdienaar zijn? Stan Kraayvanger, misdienaar sinds 1 juli 2007, vindt het het mooiste om te merken dat mensen in het dorp je bedanken dat je dit doet. "Je helpt op deze manier mensen. Maar ik vind het ook wel leuk om door aan de bel te klingelen de mensen een beetje wakker te schudden!". Noud (de jongere broer van Stan) en Melvin (Lamers) denken dat dit ook het mooiste is van misdienaar zijn. Maar het lijkt hun ook wel raar om voor de eerste keer een 'jurk' aan te hebben! En vooral om te zorgen dat je niet struikelt, maar dat kan zelfs de beste gebeuren; ook pastoor Jansen is wel eens gestruikeld!

Alle misdienaars in de parochie Gabriël komen tijdens de Gabriëldag op 28 september bij elkaar. Hoe meer misdienaars hoe beter! En één keer in de twee jaar mogen alle misdienaars

van ons Bisdom op bezoek bij Kardinaal Eijk in Utrecht. Ga jij volgend jaar ook mee? Meld je dan aan als misdienaar. Want misdienen doe je voor God en voor de mensen. Iets geven zonder dat je er iets voor terug krijgt, iets over hebben voor een ander. Want dat is toch het mooiste wat er is?

Aanmelden kan bij het geloofssecretariaat van uw geloofsgemeenschap. De gegevens vindt u op de achterzijde van deze Gabriël.



Kinderkamp Bisdom Utrecht 'In het begin'



Dit jaar organiseren wij van 27 juli t/m 1 augustus weer een prachtig zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het thema is 'In het begin' en we gaan dan ook samen ontdekken wat er met het scheppingsverhaal bedoeld wordt. We gaan samen een leuke week beleven met verschillende activiteiten, spelletjes en verhalen uit de bijbel.

Het is al weer het negende kinderkamp in Ermelo van Bisdom Utrecht. Ieder jaar organiseren wij met een stel enthousiaste jongeren dit zomerkamp voor kinderen die op de basisschool zitten. We hebben plaats voor 40-50 kinderen. De kinderen worden in groepjes van ongeveer 10 verdeeld en worden de hele week ondersteund door twee man groepsleiding. Zij zijn er echt voor de kinderen en doen samen met hen alle activiteiten. Naast de groepsleiding is er nog de hoofdleiding, zij zorgen voor het programma van de week. Verder gaat pastoor Jurgen Jansen mee als kampelaan en zijn er een aantal mensen die voor ons allemaal koken. Kortom met een grote groep leiding zorgen we ervoor dat het een geslaagde week wordt.

Op zondagavond komen we bij elkaar, dan laten we de ouders wat van het thema zien en zwaaien we ze uit. Daarna gaan wij elkaar wat beter leren kennen. Op maandag organiseren we een openingsviering. De rest van de week zit vol met leuke

activiteiten in en rond de kampeerboerderij. We gaan knutselen, spelletjes spelen, naar het bos, onze kennis testen, verhalen delen en naar het zwembad. Op de laatste avond houden we een bonte avond, waarbij ieder groepje een leuke act laat zien. En misschien wil jij zelf ook nog wel een stukje doen voor iedereen. Op vrijdag sluiten we weer af met een slotviering en een afsluiting met de ouders.

We verblijven in een mooie kampeerboerderij met een grote algemene zaal en boven twee gescheiden slaapzalen met stapelbedden voor de jongens en de meiden. We leren veel van elkaar, maken nieuwe vrienden, hebben veel lol maar ook taken zoals corvee en op deze manier vliegt de week voorbij.

Vanuit onze eigen ervaring als hoofdleiding kunnen wij ook nog iets vertellen. We zijn al verschillende jaren betrokken bij dit zomerkamp en het blijft ieder jaar een bijzondere ervaring. Met de leiding hebben wij altijd een voorbereidingsweekend om elkaar wat beter te leren kennen voor het zomerkamp begint. Daarnaast bereiden we dan het thema en de planning van het kamp voor. Het is altijd leuk om op zondagavond bekende en nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Sommige kinderen gaan al jaren mee en van sommige gezinnen hebben we inmiddels al meerdere kinderen mee gehad op kamp. Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn plekje vindt en zijn of haar talenten tijdens deze week kan laten zien en delen. We leren veel van elkaar en hebben veel lol samen.

Hopelijk zijn jullie ook enthousiast geworden. Er is nog voldoende plek, dus schrijf je in voor een leuke vakantie week! Meer informatie is te vinden op www.jongaartsbisdom.nl. De onkosten voor deze week zijn €115,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 60,- per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175,- i.p.v. € 230,-). Op de website is ook een digitaal formulier te vinden voor de inschrijving. Voor meer informatie kunt u bellen naar 030 - 23 615 76 of stuur een email naar maritschouten@gmail.com.

Marit Schouten en Michiel van den Ham

8K in actie voor Ghana



De kinderen van groep 8k van het Timpaan in Nieuw-Wehl hebben een actie gehouden voor de plaats Apowah in Ghana.

Hoe, waarom, wat en wanneer?

Tijdens een opdracht over 'webkwesties' kwamen Joep en Marten de opdracht tegen om iets te organiseren voor andere kinderen of organisaties die in derde wereld landen actief zijn. Hun meester, Peter Schrauwen, werkt al vele jaren samen met het Ghana comite Braamt o.l.v. Pastoor R. de Vreeze mee aan acties voor Father Francis Tawiah in het zuidwesten van Ghana.

Omdat Father Francis de eerste weken van november in Braamt was op uitnodiging van pastoor de Vreeze, hebben we de actie van Marten en Joep heel praktisch en direct invullen.

Via Father Francis gaat het opgehaalde geldbedrag van de actie direct naar de kinderen van de school in Apowah. De school in Apowah heeft weinig. Het dak is slecht en niet ieder kind heeft een tafeltje, pen of schrift. Daarom willen we geld ophalen voor hen.

Een statiegeld flessen actie

Op vrijdagmiddag 15 november hebben Marten en Joep een flessenactie georganiseerd. De jongens hadden groepjes gemaakt die met een skelter met kar of bakfiets langs de deuren zijn gegaan. De dag ervoor hadden Marten en Joep al briefjes in de brievenbussen gedaan om mensen alvast te melden dat ze de actie gingen houden. Ze vroegen één (of meer) statiegeld fles(sen) te doneren voor de kinderen van Apowah. Een vrije bijdrage mocht natuurlijk ook. Daarnaast hebben alle kinderen uit de klas gekeken in hun eigen schoolspullen of ze iets over hadden voor de kinderen in Apowah. Potloden, liniaal, gummen, kleurpotloden en pennen in allerlei maten en kleuren kwamen tevoorschijn.

Beide acties werden een groot succes. Father Francis is maandagmiddag 18 november in onze klas gekomen om kennis te maken met de klas en de school.

Naast een heel gezellige kennismaking in het Engels en veel enthousiast gelach hebben we ook het opgehaalde bedrag en de schoolspullen aan Father Francis meegegeven.

In totaal hebben we € 200,- opgehaald met onze flessenactie en giften. Een grote doos vol met schoolspullen heeft Father Francis meegekregen voor zijn school. Samen met Marten en Joep kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde uitvoering van hun schoolopdracht. Voor het Ghana Comite Braamt was dit naast de acties in Braamt een zeer goede en geslaagde actie.

Father Francis beloofde ons nog armbandjes te sturen voor ieder kind. Alle kinderen hebben ondertussen de bandjes gekregen en ze worden geregeld gedragen.

Father Francis werkt hard om de kinderen uit zijn dorpen naar school te laten gaan. Ook kinderen met een handicap wil hij de gelegenheid geven om naar school te kunnen. Soms is er wat hulp nodig om deze kinderen mobiel te maken. Via rolstoelen (o.a. van de Ooiman uit Doetinchem) kunnen kinderen wel naar school. Of zoals Emanuelle die met een aantal operaties weer zelf kan lopen. En dus naar school kan.

Hartelijk dank voor uw hulp en bijdrage aan deze actie.

'Meda wo Asa'
(Dank u wel)

Marten Riewald en Joep Reuling
Peter Schrauwen
Groep 8k Het Timpaan Nieuw-Wehl



Samenwerking werkgroepen jeugd en gezinsvieringen



Nieuw Wehl, Wehl en kinderkoor 'De Regenboog'

Na gezamenlijk overleg is er een begin tot samenwerking gemaakt met Kerst 2013. In Nieuw Wehl zong het kinderkoor en werden de teksten gebruikt die in Wehl werden voorbereid. In beide geloofsgemeenschappen was er een grote opkomst en een mooie viering. Er zijn plannen voor verdere samenwerking zoals b.v met Palmzonden. Dan zal de viering in Nieuw Wehl worden gehouden en worden voorbereid door de gezamenlijke Werkgroepen en de geestelijk verzorger van Fatima. Door deze samenwerking zal het kinderkoor 'De Regenboog' dan ook niet meer tweemaal in hetzelfde weekend hoeven te zingen. Zo wordt door de jeugd een mooi begin gemaakt met samenwerking voor de toekomst.

Wehl en Nieuw-Wehl zamelen weer samen levensmiddelen in



In het afgelopen jaar waren de voedselinzamelingsacties van de Wehlse en Nieuw-Wehlse kerken een doorslaand succes. De voedselbank heeft haar voorraad kunnen aanvullen en daarmee heel veel mensen kunnen steunen in hun moeilijke bestaan. In de aanloop naar Pasen willen we graag weer een beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

Producten waar behoefte aan is:

- alles in blik zoals groenten, fruit, soepen, peulvruchten, vis of appelmoes
- pasta's, rijst, pannenkoekmeel
- brinta, muesli, knäckebröd, cornflakes, liga, ontbijtkoek, theebiscuits
- koffie(geen pads), thee, limonadesiroop, cacao, frisdrank, geen alcohol
- bak-en braadboter, alle soorten olie, frituurvet
- zout, pastasauzen, mayonaise, tomatenpuree
- pindakaas, jam, hagelslag, stroop, chocopasta
- pinda's, nootjes
- suiker

Wanneer u wilt meedoen kunt u de levensmiddelen inleveren in de parochiecentra van:

Nieuw-Wehl: op maandag 14 april van 14.00 uur tot 16.00 uur

**Wehl: op woensdag 16 april
van 09.30 uur tot 11.30 uur, of van 18.30 uur tot 20.00 uur**

De pakketten gaan z.s.m. naar de voedselbank in Doetinchem, waar ze verder verwerkt zullen worden. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om levensmiddelen te brengen naar één van de kerken, maar wel iets voor de Voedselbank wilt geven, dan kunt u eventueel een bedrag overmaken. Dit is ook zeer welkom, immers, wekelijks moet er een groot aantal pakketten samengesteld worden. Het rekeningnummer van de Voedselbank Doetinchem is NL54RABO110436008.

De mensen, die voor voedselhulp in aanmerking komen, zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!

Middenkoor 'Different Generations' timmert aan de weg

De 'Werkgroep Geloofsbelevissen' van 'Different Generations' werkt sinds 2013 aan het samenstellen van 4 speciale vieringen per jaar. Ze hoopt hiermee ook een groep mensen te bereiken die zich niet (meer) herkent in traditionele vieringen.

Geloofsbelevissen

Nadat ons koor 'Different Generations' een aantal 'alternatieve vieringen' had gemaakt en gezongen, is er vanuit het koor een groepje gevormd om met regelmaat deze manier van 'anders vieren' terug te laten keren. Zo vierden we vorig jaar rond de thema's 'Toon' (Hermans), 'Loesje' (van de spreuken op de posters) en voor onze Jubileumviering kozen we teksten bij de meest geliefde liederen uit ons repertoire.

'Harmonie'

In 2014 zijn we doorgedaan op de ingeslagen weg. De eerste viering van dit jaar 'Harmonie' kwam tot stand in samenwerking met de werkgroep 'Thomasvieringen De Liemers' en vond plaats op 15 februari in de Andreaskerk te Zevenaar en op 8 maart in Didam. Kenmerken van de Thomasvieringen zijn 'de heilige chaos', waarin mensen zelf kunnen kiezen voor een bepaald element/ritueel of luisteren naar muziek, én de agapè, het liefdesmaal. Beide eerder toegelicht in de 'Samen Onderweg' van afgelopen januari.



Verder in 2014

Voor dit jaar staan nog 3 geloofsbelevissen gepland. Ze worden alle in één weekend twee maal gevierd: op zaterdag in Didam en op zondag in één van de andere geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël.

Data:

- 31 mei (Didam) en 1 juni (Beek): 'De 7 deugden'
- 20 september (Didam) en 21 september (?): 'Vrede is ver...'
- 22 (Didam) en 23 november (?): 'Strijders van het licht'

In de volgende korenplanning wordt gekeken in welke andere kerk de geloofsbelevissen op zondag kan worden gehouden. We hopen u in de geloofsbelevissen te mogen ontmoeten!

De werkgroep- en koorleden van Different Generations
www.differentgenerationsdidam.nl - dg.didam@hotmail.com



Opbrengst Kerkbalans 2014 Nieuw-Dijk



Deze Aktie heeft een totaal bedrag aan contanten, toezeggingen en machtigingen opgeleverd van € 23.073,72. Dit is een geweldig resultaat en wij zijn daar zeer tevreden mee. Dank aan alle parochianen die hieraan een bijdrage hebben willen leveren en daarmee hun betrokkenheid bij het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap hebben getoond.

In de volgende Gabriël zal de penningmeester van de parochie Gabriël een toelichting geven op de opbrengsten Kerkbalans 2014 van de gehele parochie.

Namens de locatieraad, Wim Loef, penningmeester.

Terugblik Impulsavond Nieuw-Dijk



Wij, als locatieraad van Nieuw-Dijk, kijken terug op een geslaagde avond met een goede opkomst. Het was een gemêleerd gezelschap met vertegenwoordigingen uit de gehele gemeenschap. Het deed ons goed dat verenigingen en zeker niet te vergeten ook de jongeren vertegenwoordigd waren. Wij begrijpen de teleurstelling, die wij terugkregen na afloop, dat wij op deze avond niet nader zijn ingegaan op de antwoorden van de gestelde vragen. Om zelf een goed beeld te krijgen van de antwoorden hebben we wat tijd nodig. Inmiddels zijn de vragen uitgewerkt en we zullen er zeker op terug komen. Dit wil zeggen dat deze avond van 12 februari een vervolg krijgt de komende herfst. Wij hopen dat u dan allen toch weer aanwezig zult zijn en misschien dat u nog wat mensen mee kunt brengen, die er de eerste avond niet bij waren, om ook deze avond weer te laten slagen. Wij zullen deze avond beginnen met de vraag waarmee we de vorige geëindigd zijn; 'Hoe verder in de geloofsgemeenschap Nieuw-Dijk'. Wat uit de antwoorden blijkt, is dat mensen samen het geloof willen blijven beleven, steun en medewerking zoeken in het dagelijks leven en dat samenwerken met andere werkgroepen heel belangrijk is. Daarvoor zijn openheid, eerlijkheid, eenheid, steun en betrokkenheid onmisbaar. Er zijn ook praktische punten aangedragen over hoe je de kerk multifunctioneel kunt maken. Mensen geven aan dat de kerk wat terug mag verwachten van de parochiaan; ze zien de kerk en het geloof als een belangrijke steunpilaar in het leven. Het kerkgebouw, omdat dit naast het geloof, een belangrijke plaats is om samen te komen. Het vormt een belangrijke schakel in de dorpsgemeenschap.

Wij hopen dat we straks in de herfst elkaar weer mogen ontmoeten.

Locatieraad, Nieuw-Dijk

Je geloof beleven



Dacht je zaterdag 8 maart voor een traditionele communie- of gebedsviering te komen, dan was het misschien even wennen. Maar je geloof beleven kan op meerdere manieren. Vaker zal op de zaterdagavond gekozen worden voor andere vormen van vieren. Vanuit het koor Different Generations is vorig jaar een werkgroep gevormd die hier vorm aan probeert te geven.

Na in 2013 een aantal alternatieve vieringen gemaakt te hebben, was dit keer door de werkgroep van Different Generations, in samenwerking met de werkgroep 'Thomasvieringen de Liemers, gekozen voor een zogenaamde Thomasviering. Centraal in de kerk stond de tafel met daarop de attributen waarmee de viering werd aangekleed. Het thema voor deze dienst was 'Harmony'. Met gebed, muziek, rituelen werd vorm gegeven aan dit thema. Anders maar met veel herkenbare elementen. Het is fijn dat er naar nieuwe wegen wordt gezocht om samen het geloof te beleven.

Daarna was er een gezellige bijeenkomst bij Jan & Jan voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Eén keer per jaar worden zij in het zonnetje gezet en wordt hen een gezellige avond aangeboden met een kopje koffie, een drankje en een hapje. De voorzitter van de locatieraad Hens Wolf, dankte iedereen voor de inzet en had speciaal voor Anneke Albers een grote bos bloemen meegebracht. Als dé spil in het hele parochiegebeuren werd zij gekozen tot vrijwilligster van het jaar. De 4 Voices en 3 of a Kind', met daarin enkele bekende gezichten uit Different Generations, zorgden voor een mooi muzikaal intermezzo.

Wederom een geslaagde avond voor alle vrijwilligers. Samen sterk! Gebonden kracht, heeft ons daar bijeengebracht.

Trees Waalderbos

Geslaagde ontmoetingsdag



Een gezellig samen zijn van ouderen in de Majellazaal van zorgcentrum Sydehem. Meer dan 100 parochianen hadden zich woensdag 15 januari verzameld. Zij kwamen uit de geloofsgemeenschappen Emmaus-Pancratius, Suitbertus en Oswaldus voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag. Er waren veel meer ouderen aanwezig dan vorig jaar. Parochianen veelal boven de 70 jaar. De mond-tot-mond reclame had zijn effect gehad.

De middag begon met een eucharistieviering met voorganger pastoor Ben Aarsen. De huiselijke sfeer waaronder de viering plaats vond sprak veel mensen erg aan. Het dames- en herenkorps uit Zeddam zorgde voor de muzikale begeleiding tijdens de viering.

Na de viering was er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje. Lekker bijpraten door parochianen die elkaar soms al lange tijd niet meer gezien hadden. Dit was echt ontmoeten! De heer Gerritsen uit Stokkum verhoogde de stemming nog extra door met zijn accordeon liedjes uit vervlogen tijden te spelen. Om 17.00u werden veel ouderen weer naar huis gebracht of ging op eigen gelegenheid naar huis. Het was een geslaagde middag en zal zeker volgend jaar weer opnieuw georganiseerd worden.

Ineke Bisselink



Familieberichten Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 7 maart 2014

Gedoopt

Jade Costa Da Silva Lopez, Melkweg 2
Yse de Ruiter, Averbek 35
Fedde Hansen, Eltenseweg 4a
Len Sweers, Schaapsdrift 19
Chayenne Hof, Thuvinestraat 40
Caroline Kluitman, Ambachtstraat 24
Gijs Kluitman, Melderstraat 13a
Stan Menting, De Pontilaan 20
Mats Wolf, Kerkeveldstraat 32
Benjamin Jansen, Kosterstraat 46
Manuel Calafiore, Via LucioTasca 77 (Italië)

Overleden

Beek

Diny Leuverink- Hermsen 84 jr., Zuidermarkweg 20
Annie Rosendaal- Derksen 79 jr., Sint Jansgildestraat 50c
Diny Bod 71 jr., Kleefsestraat 12

Didam

Wim Mom 75 jr., Veldstraat 4
Truus Verrijt- Stals 88 jr., Waverlo 31
Gerrit Loeters 84 jr., Panhuis 18
Mientje Hetterscheid- Smits 75 jr., Schoolstraat 5-29
Antoon Wenting 81 jr., Kerkeveldstraat 6

Loil

Bertus Buiting 88 jr., Weemstraat 37
Annie Goossen-Smits 77 jr., Wehlseweg 10
Herman Zegers 82 jr., Kosterstraat 20

Nieuw-Dijk

Jose Wigman- Stokman 63 jr., Tolweg 1
Aafko Kruijer 89 jr., Tinneveldstraat 30
Willy Keuben 74 jr., Liemersweg 15

De kerktarieven in onze parochie

De actie kerkbalans is in bijna alle geloofsgemeenschappen afgerond. Ondanks herhaalde aansporing om allen bij te dragen moeten we toch vast stellen dat een grote groep parochianen daaraan geen gehoor gegeven heeft. Het bestuur van uw parochie moet daarom in financiële zin maatregelen nemen. Wij willen niet enkel de parochianen, die wel bijdragen aan de kosten van de parochie, op te laten opdraaien voor alle kosten. Daarom worden per 1 juli 2014 twee verschillende tarieven gehanteerd voor zowel de kerkdiensten als begraafplaatskosten. De misintentie is en blijft voor een ieder € 8,50 per intentie. Voor alle overige diensten geldt voor die parochianen die niet meedoen aan de jaarlijkse kerkbijdrage een dubbel tarief. Wij kunnen ons voorstellen dat er parochianen zijn hun financiële bijdragen aan de actie Kerkbalans vergeten zijn, maar toch gebruik willen maken van diensten zonder het dubbele tarief te betalen. Dit kan. De parochie H. Gabriël biedt de mogelijkheid om als drie jaar 'achterstallige bijdrage' te betalen. Vanaf dat moment gelden de normale tarieven. De verwachte bijdrage is afhankelijk van de financiële draagkracht van de desbetreffende parochianen. Het bisdom houdt landelijk de norm aan van € 75,- per jaar. Dit bedrag is per verdienend gezinslid. De H. Gabriël-parochie sluit zich aan bij dit richtbedrag.

Namens het kerkbestuur, Xaf Hendriksen

Column

De hemel op aarde

"Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn"
Ouderen onder ons zullen dit onmiddellijk, misschien met enige schrik, herkennen als het antwoord op de eerste vraag van de catechismus. En over het hiernamaals zullen we het hier even over hebben. Als je als kind vroeg wat je in de hemel te wachten stond was het antwoord: "Daar krijg je rijstepap met een gouden lepel". Dit volksgeloof stamt nog uit de tijd dat rijst een erg luxe en duur product was. In de negentiende eeuw was stokvis met rijst eten dat alleen bij bruiloften op het menu stond. Heel lekker na alle dagen roggebrood. Ja, het leven was niet gemakkelijk in de eeuwen die achter ons liggen. "Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons Heer", staat nog altijd in de litanie van Allerheiligen. Ja, het was echt het aardse tranendal. We zien dus dat de voorstellingen van het hiernamaals nogal worden bepaald door het leven hier op aarde.

Maar de gedachten over uitvaart en het leven na de dood zijn aan het veranderen. Het begon in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen enkele geliquideerde criminelen in Amsterdam op een overdreven pompeuze manier werden begraven. Toen daarna het afscheid van de volkszanger André Hazes in de Amsterdam Arena veel aandacht trok, was de trend gezet. De nieuwe trend is een unieke, individuele, zeer persoonlijke uitvaart en onlangs was zelfs in het nieuws dat het meer en meer mogelijk is om begraven te worden in de natuur. Begrafenis-fondsen maken tegenwoordig reclame dat bij hen zo'n aparte begrafenis mogelijk wordt, als je daartoe een verzekering afsluit.

Ook in de teksten van de rouwadvertenties in de krant zie je veranderingen. Mededelingen dat het leven van de overledene 'gevierd' wordt, zie je steeds vaker. Een verwijzing naar het hiernamaals komen we nauwelijks nog tegen. Het is daarom toch wel goed dat we de laatste regel van ons Credo nog altijd bidden of zingen "Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi". Amen.

Groeten,

Derk



'Passie in Montferland' Goede Vrijdag 18 april 2014 20.00 uur St. Oswalduskerk, Zeddam

Montferland is voor een uurtje Jeruzalem. De stad die twintig eeuwen geleden het decor was van een dramatische gebeurtenis: het lijden en de kruisiging van Jezus. Dat verhaal wordt gespeeld. We volgen Jezus in de laatste uren voordat hij gekruisigd wordt. "Passie in Montferland" wordt gespeeld door leden van de Protestantse Gemeente Zeddam/'s-Heerenberg en parochianen van geloofsgemeenschappen St. Oswaldus. Samen met Koor Weerklank worden liederen gezongen van o.a. Marco Borsato, Van Dik Hout en Frank Boeijen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om in woorden en muziek het eeuwenoude, springlevende verhaal over vergeving, liefde en hoop mee te maken.

Welkom bij 'Passie in Montferland'!



	STOKKUM O.L.V. van Altijdurende Bijstand	's-HEERENBERG Emmaus / H. Pancratius	ZEDDAM H. Oswaldus	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT O.L.V. van Altijdurende Bijstand	KILDER H. Johannes de Doper	NIEUW WEHL O.L.V. van Altijdurende Bijstand	WEHL H. Martinus
dinsdag 15 april Boeteviering	19:00						Gebedsviering B. Aarsen en M. Dijkman				
donderdag 17 april Witte Donderdag	19:00	Eucharistieviering J. Jansen					Eucharistieviering B. Aarsen		Eucharistieviering H. Hendriksen		
vrijdag 18 april Goede Vrijdag	15:00	Gebedsviering vrijwilligers				Gebedsviering G. Hendriksen	Gebedsviering M. Dijkman				
	19:00		<i>Passie in Mfl</i>				Gebedsviering B. Aarsen		Gebedsviering J. Jansen		Gebedsviering vrijwilligers
zaterdag 19 april Paaswake	21:00	Eucharistieviering H. Nollen en G. Hendriksen					Eucharistieviering B. Aarsen			Eucharistieviering H. Hendriksen	
zondag 20 april Paaszondag	9:30		Eucharistieviering J. Jansen		Communieviering M. Dijkman				vrijwilligers		Eucharistieviering J. Jansen
	10:00	Eucharistieviering H. Nollen en Th. Reuling		Communieviering Th. Berendsen		Eucharistieviering H. Hendriksen en G. Hendriksen					
	11:00						Eucharistieviering J. Jansen				
maandag 21 april Paasmaandag Afsluiting 1 ^e H.C.	9:30		Communieviering Th. Berendsen	Communieviering L. Feijen				Eucharistieviering J. Jansen en R. de Vreeze	Communieviering Th. Reuling		Communieviering M. Dijkman
	11:30	Eucharistieviering J. Jansen en H. Nollen	Communieviering Th. Berendsen	Communieviering L. Feijen	Communieviering M. Dijkman	Communieviering L. Feijen	Eucharistieviering B. Aarsen			Communieviering Th. Reuling	

De Gabriël 2014

De redactie van De Gabriël probeert elke uitgave te verbeteren. In deze uitgave kunt u dat zien aan twee dingen. Het papier waarop De Gabriël wordt gedrukt is iets anders waardoor het wat minder glimt. De meest opvallende verandering heeft betrekking op de roosters van de vieringen in de geloofsgemeenschappen. Vanaf nu zullen we in De Gabriël alle vieringen (voor zover ons bekend) weergeven tot aan de volgende uitgave van De Gabriël. Zo heeft u in één oogopslag een totaal overzicht van de vieringen. Deze staan overigens ook vermeld op onze website www.paro-chiegabriël.nl. Om alles te kunnen vermelden hebben we de weergave op de laatste pagina's een kwart slag moeten draaien.



	STOKKUM O.L.V. van Altijdurende Bijstand	's-HEERENBERG Erasmus / H. Pancratius	ZEDDAM H. Oswaldus	NIUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL O.L.V. Onbevlekt Ontvangen	BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT O.L.V. van Altijdurende Bijstand	KILDER H. Johannes de Doper	NIUW WEHL O.L.V. van Altijdurende Bijstand	WEHL H. Martinus
Zaterdag 5 april	17:30 Eucharistieviering H. Nollen			Eucharistieviering B. Aarsen				Eucharistieviering R. de Vreeze	Eucharistieviering J. Jansen	Communieviering M. Dijkman	Eucharistieviering J. Jansen
zondag 6 april	9:30 Eucharistieviering H. Nollen	Communieviering M. Dijkman						Eucharistieviering R. de Vreeze			Eucharistieviering J. Jansen
zaterdag 12 april	17:30 Eucharistieviering H. Nollen					Eucharistieviering B. Aarsen	Eucharistieviering J. Jansen				
zondag 13 april Palmzondag	9:30 Eucharistieviering H. Nollen			Gebedsviering vrijwilligers	Communieviering vrijwilligers		Communieviering M. Dijkman	Eucharistieviering R. de Vreeze	Communieviering Th. Berendsen	Communieviering R. Wiendels	Communieviering Th. Reuling
	10:30 Eucharistieviering H. Nollen		Communieviering L. Feijen			Eucharistieviering J. Jansen	Eucharistieviering B. Aarsen				
	11:00									Gebedsviering vrijwilligers	
Zie pagina 17											
zaterdag 26 april	17:30			Eucharistieviering B. Aarsen				Eucharistieviering R. de Vreeze		Communieviering Th. Reuling	
	19:00	Eucharistieviering J. Jansen en H. Nollen									
zondag 27 april	9:30	Communieviering Th. Reuling			Eucharistieviering B. Aarsen			Eucharistieviering R. de Vreeze			Eucharistieviering J. Jansen
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen									
	11:00		Communieviering L. Feijen			Eucharistieviering J. Jansen	Eucharistieviering H. Hendriksen				
zaterdag 3 mei	17:30							Eucharistieviering B. Aarsen en R. de Vreeze			
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen		Eucharistieviering J. Jansen							
zondag 4 mei	9:30	Eucharistieviering J. Jansen						Eucharistieviering R. de Vreeze			Communieviering Th. Berendsen
	10:30	Eucharistieviering B. Aarsen en H. Nollen									
	11:00		Mariëviering				Eucharistieviering J. Jansen				
zaterdag 10 mei	17:30							Eucharistieviering R. de Vreeze	Eucharistieviering B. Aarsen	Eucharistieviering J. Jansen	
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen en Th. Reuling				Werkgroep mw. T. Buiting					Communieviering Th. Reuling (Mariëviering)
zondag 11 mei	9:30	Communieviering vrijwilligers			Eucharistieviering J. Jansen			Eucharistieviering R. de Vreeze			
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen									
	11:00		Eucharistieviering J. Jansen			Eucharistieviering H. Hendriksen	Eucharistieviering B. Aarsen				
zaterdag 17 mei	17:30							Eucharistieviering B. Aarsen en R. de Vreeze			
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen en G. Hendriksen		Eucharistieviering H. van Merm					Eucharistieviering J. Jansen	Communieviering Th. Reuling	
zondag 18 mei	9:30	Eucharistieviering J. Jansen			Mariëviering			Eucharistieviering R. de Vreeze			Communieviering Th. Reuling
	10:30	Eucharistieviering B. Aarsen en H. Nollen									
	11:00										

zaterdag 24 mei	17:30									Eucharistieviering J. Jansen en R. de Vreeze			
zondag 25 mei	19:00	Mariaviering								Werkgroep mw. W. Beursken Kleutenviering	Communieviering Th. Berendsen	Eucharistieviering J. Jansen	Eucharistieviering J. Jansen
	9:30		Communieviering Th. Berendsen										
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen											
	11:00			Communieviering Th. Berendsen									
donderdag 29 mei Hemelvaartdag	10:00												
	17:30												
zaterdag 31 mei	19:00	Eucharistieviering H. Nollen											
zondag 1 juni	9:30		Eucharistieviering B. Aarsen										
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen											
	11:00												
zaterdag 7 juni Pinksteren	17:30												
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen en Th. Reuling											
zondag 8 juni Pinksteren	9:30		Eucharistieviering J. Jansen										
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen											
	11:00												
maandag 9 juni Pinkstermaandag	11:00												
zaterdag 14 juni	17:30												
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen											
zondag 15 juni	9:30		Communieviering vrijwilligers										
	10:30	Eucharistieviering B. Aarsen en H. Nollen											
	11:00												
zaterdag 21 juni	17:30												
	19:00	Eucharistieviering H. Nollen											
zondag 22 juni	9:30		Communieviering L. Feijen										
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen											
	11:00												
zaterdag 28 juni	17:30												
	19:00	Eucharistieviering J. Jansen en H. Nollen											
zondag 29 juni	9:30		Communieviering R. Wiendels										
	10:30	Eucharistieviering H. Nollen											
	11:00												

Schema door de weekse vieringen

Dinsdag:

Loil om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand
Wehl om 16.00 uur
op elke dinsdag van de maand in Oldershove

Woensdag:

Zeddam om 10.45 uur
elke woensdag van de maand,
behalve de 4e, in Sydehem
Nieuw Dijk om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand

Donderdag:

Didam om 09.00 uur
op elke donderdag van de maand
Didam om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden
Zeddam om 15.00 uur
elke 3e donderdag van de maand
in Hof van Varwijk

Bereikbaarheid

Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl **Rek.nr.** NL96 RABO 0154 6024 02

Pastoresteam

Pastoor Jurgan Jansen

Tel. 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor Ben Aarsen

tel.: 0316-221250 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Past. werkster Margot Dijkman

tel.: 0316-295606 **tel.:** 0316-223135

e-mail: m.dijkman@parochiegabriel.nl

Diaken Theo Reuling ofs

tel.: 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgan Jansen - Voorzitter

Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter

Gerrie Gies - Secretaris

Reinold Koelink - Penningmeester

Harrie Leijten - Communicatie

Gerard Helmink - Gebouwenbeheer

Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken

SPOEDEISENDE HULP: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofsgemeenschap, kunt u dit laten melden bij het secretariaat.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofsgemeenschap.

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg

Tel.: 0314-661224 **E-mail:** secretariaat@pancratiusparochie.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam

Tel.: 0314-651281 **E-mail:** oswaldusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6, 7035 AK Kilder

Tel.: 0314-681274 **E-mail:** stjanded@xs4all.nl

Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw-Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw-Wehl

Tel.: 0314-681296 **E-mail:** secretariaat@parochienieuwwehl.nl

Website: www.parochienieuwwehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur,
vrijdag 09.30-11.30 uur

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

Tel.: 0314-681254 **E-mail:** info@parochie-wehl.nl

Website: www.parochie-wehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur, woensdag
09.30-11.30 uur, vrijdag 13.30-15.00 uur

St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24, 7039 AJ Stokkum

Tel.: 0314-661274 **E-mail:** suitbertusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt

Tel.: 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl.

St. Martinus te Beek/Loerbeek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek

Tel.: 0316-531264 **E-mail:** sintmartinus@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus / H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam

Tel.: 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Openingstijden secretariaat: maandag-dinsdag-woensdag-don-
dag 09.30-12.00 uur **Spreekuur:** iedere donderdag 19.00-19.30 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk

Tel.: 0316-221250 **E-mail:** antonius.van.padua@gmail.com

Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur

Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur

Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil

Tel.: 0316-223272 **E-mail:** parochie-loil@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: zondags na de viering

Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Maaïke Bolk, Ben Berendsen, Harrie Leijten en Augustine van Ree. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl