



# De Gabriël



**En toen hoorden zij:**  
"Vrede zij u"

**Nieuwe tijden**  
breken aan

Paastriduüm  
**in de parochie**



## Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.



### Agenda parochie H. Gabriël

- **Bisdomreis Lourdes**  
28 april tot en met 5 mei  
Zowel per trein (TGV) als per bus
- **Gabriëlbedevaart Kevelaer**  
voor mensen met een beperking  
Woensdag 23 mei
- **Bedevaart Banneux**  
25 mei tot en met 29 mei
- **Gabriëlmoment**  
Hemelvaartsviering 's-Heerenberg  
Binnentuin Kasteel Huis Bergh  
Donderdag 10 mei, 10.00 uur
- **Gabriëlbedevaart Kevelaer**  
Woensdag 1 augustus  
De fietsers en wandelaars vertrekken  
op dinsdag 31 juli
- **Bedevaart Banneux**  
31 augustus tot en met 4 september
- **Gabriëldag Didam**  
Zondag 30 september, 10.00 uur
- **Jaarlijkse bedevaart Lourdes**  
26 september tot en met 1 oktober  
Per vliegtuig
- **Bedevaart Banneux**  
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 27 juni 2018. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op vrijdag 25 mei 2018.

- **Vormgeving en druk**  
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

# Voorwoord

De afgelopen jaren heeft u ze vast ook wel eens voorbij horen komen: challenges. Mensen dagen elkaar uit om iets te doen, vaak gekoppeld aan een goed doel. Mede door de sociale media wordt dat al snel wereldwijd een grote hype. Eén van de eerste challenges was de Ice Bucket Challenge die in juli en augustus 2014 in omloop kwam. Degene die de uitdaging accepteert, werd geacht een emmer ijswater over zijn hoofd te gieten dan wel een donatie te doen ten behoeve van ALS-patiënten. Latere nominaties hadden meestal de combinatie van én een ijsemmer over je heen laten gooien én een donatie aan een ALS-organisatie. Rond deze tijd kom ik regelmatig challenges tegen die zijn gekoppeld aan de veertigdagentijd. Zo heeft de stichting Vastenactie een 40 Dagen Challenge in het leven geroepen. Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: 'Even minderen. Voor een ander'. Men wordt gevraagd een uitdaging met zichzelf aan te gaan tijdens de vastenperiode. Voor elke dag dat men daarin slaagt wordt er een bedrag gedoneerd als bijdrage aan de Vastenactie en de zusters in Zambia. Kortom: een moderne hype gekoppeld aan een oude kerkelijke traditie.

Van huis uit heb ik altijd meegekregen dat Aswoensdag en Goede Vrijdag de twee dagen van het vasten zijn. Geen snoep, geen zoetwaren, geen vlees en één volwaardige maaltijd. Ik vond het destijds maar onzin moet ik u eerlijk bekennen. Wat schiet de wereld er nu mee op als ik die twee dagen bepaalde dingen laat staan of niet volwaardig eet? Tegenwoordig kijk ik er toch wel wat anders tegenaan. Sterker nog: ik realiseer me nu dat vasten niet gaat om de prestatie om iets niet te eten of af te zien van 'pleziertjes'. Vasten is een 'geestelijke oefening'. Een oefening om je aandacht op God te richten, net zoals bijvoorbeeld bidden. Mijn conclusie: vasten hoort bij het christelijk leven! Misschien is vasten nu wel meer nodig (of behulpzaam) dan ooit. Vele christenen verlangen naar meer van God en groei in hun geloof. Als we dan zo graag meer van God willen beleven, laten we dan in elk geval de middelen gebruiken die de Bijbel ons wijst. Tijd om het eten even te laten staan om onze honger naar God aan te wakkeren.

Ik wens u nog een goede tijd van bezinning en een Zalig Pasen!

*Augustine van Ree*

# Hemelvaartsviering

Zoals u inmiddels wellicht weet, kent de parochie H. Gabriël drie zogenaamde Gabriëlmomenten. Vieringen waarbij alle parochianen van de parochie worden uitgenodigd mee te vieren. Naast De Gabriëldag in Didam (september) en de Driekoningenviering in Wehl (januari), is de Hemelvaartsviering in 's-Heerenberg één van deze momenten. Een bijzondere viering omdat deze, bij goed weer, wordt gehouden in de open lucht.

Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en samen parochie te zijn. Dit zal rondom Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg plaatsvinden. Om 10.00u beginnen we met een Eucharistieviering in de binnentuin van het kasteel. Na de viering is er in de pastorie van de Pancratiuskerk voldoende gelegenheid om elkaar verder te 'ontmoeten'. Verdere informatie zal volgen via de lokale gemeenschapsbladen, de website en Facebook. Iedereen is van harte welkom!

*Werkgroep Hemelvaarts- en Driekoningenviering*



*Speciale kinderwoorddienst voor de kinderen*



*Elke plek van de binnentuin wordt benut!*



*Koffietijd in de pastorie*



## En toen hoorden zij: “Vrede zij u”

Nee, zo hadden ze zich het grootste feest van het jaar niet voorgesteld. Samen met Jezus hadden ze besloten naar Jeruzalem te gaan om juist daar het feest van bevrijding en nieuw begin, Pesach, te vieren. En natuurlijk hadden ze wel gehoord hoe Jezus sprak over het lot van de Mensenzoon. Maar och, met Pesach zou dat niet gebeuren toch? Hoe anders werd het na de maaltijd, toen ze bijkwamen van de emoties van de traditionele Pesachmaaltijd in de tuin. En de dag erna.

En nu angst, de deur dicht, niet alleen van het huis, immers ze waren net zo goed verdacht als vrienden van Jezus, maar ook de deur van hun hart. Want na drie dagen opgestaan, het zal wel. En de verhalen van Maria van Magdala, van de andere vrouwen, van die twee die van ellende maar naar huis in Emmaus waren gegaan, het zal allemaal wel. De deuren bleven op slot, potdicht. Eerst zien en dan...

En toen hoorden zij: “Vrede zij u”. De deur vloog open, in ieder geval de deur van hun hart. De vertrouwdheid van Zijn stem, Zijn vertrouwde gestalte... Twijfel, ongeloof en toch was Hij levensecht en wist Hij hen te overtuigen juist op Zijn zo eigen manier. “Schroom niet, kom dichterbij, en voel maar. Ik ben het echt”.

Pasen 2018 zal voor velen lang geen groot feest zijn. Want ook nu laat het leven diepe sporen na in het leven. Ziekte, armoede, verdriet en verlies, herstructurering, nieuwe wegen die je zelf echt niet ziet zitten. Dus haak je af, ze hebben mooi praten, ik voel me door alles en iedereen in de steek gelaten. De oren dicht gestopt, de deur van je hart stevig vergrendeld. Een knappe persoon die mij weer open krijgt. En dan klinkt uit onverwachte hoek: “Vrede zij u”. Dat kan gezegd worden maar kan ook zitten in die begripvolle blik, in die troostende arm. Maar ook in dat verhaal dat jij vertelt over die viering in die ‘onbekende’ kerk in het andere dorp. Het kan zitten in jouw manier van leven na die ingrijpende gebeurtenis in jouw leven. Hoe je op een of andere manier kracht van boven (van God) hebt gekregen. Pasen was voor de leerlingen uiteindelijk een nieuw begin. Dat mag en kan het voor ons ook zijn.

Van harte wens ik u namens mijn collega’s en bestuurders Zalig Pasen.

*Pastor Ben Aarsen*

## Passie in Montferland

Al een aantal jaren wordt in ons eigen Montferland het eeuwenoude verhaal van de laatste uren van Jezus nagespeeld, echter in een modern jasje. Want het verhaal is van alle tijden. Het niet voor zijn mening uit durven komen van Petrus bijvoorbeeld, want de angst voor gezag is groot. De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal lijden voordat hij sterft. Judas die hem verraadt, maar eigenlijk heel veel spijt krijgt op het moment dat blijkt wat men Jezus aan wil doen.

### **Het laatste avondmaal**

Het gevoel van angst en wanhoop maar ook vergeving, hoop en liefde zullen opnieuw op een voortreffelijke wijze worden nagespeeld door leden van de Protestantse Gemeente van Zeddam/s-Heerenberg samen met de parochianen van de St. Oswalduskerk in Zeddam. En ook dit jaar worden zij muzikaal bijgestaan door Weerklank. Door de hoofdrolspelers worden weer prachtige liederen ten gehore gebracht van o.a. Bløf, Trijntje Oosterhuis, Racoon en De Dijk. Zoals u leest wordt er weer hard geoefend om opnieuw een prachtig verhaal neer te zetten, enthousiast geregisseerd door Tonia Vriezen.

### **Benieuwd naar het eindresultaat? Schrijf dan alvast in uw agenda:**

Goede Vrijdag, 30 maart in de St. Oswalduskerk:  
Om 20.30 uur de uitvoering van *Passie in Montferland*.

De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Ná de officiële uitvoering van ‘*Passie in Montferland*’ nodigen wij u uit nog een moment na te genieten met een heerlijke kop koffie of thee.



Met de rubriek 'Liturgische spiritualiteit' maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. We staan stil bij de weken voorafgaand aan Pasen, de jaarlijkse herdenking van de verrijzenis van Christus:

# Veertigdagentijd

De veertigdaagse tijd van voorbereiding op het paasfeest is vooral een periode van extra toeleeg op bidden, aalmoezen geven en vasten, oftewel spiritualiteit, solidariteit en soberheid. In de 4e eeuw, toen deze zogenaamde grote vastentijd ontstond, kwamen er talloze nieuwe christenen vragen om het sacrament van het doopsel. Het was nodig hun toetreding in banen te leiden en de veertigdagentijd is waarschijnlijk ingesteld als voorbereidingstijd voor de dopelingen die in de paasnacht de initiatiesacramenten ontvingen. Op de derde, vierde en vijfde zondag van de vastentijd hadden oorspronkelijk de scrutinia, de onderzoeken van de doopleerlingen, plaats. Ook in de huidige liturgie vinden we deze mogelijkheid weer terug.

### Christelijke leer

De lezingen van deze drie zondagen hebben een bijzonder, catechetisch karakter. Op de derde zondag wordt het evangelie van de handelaars in de tempel gelezen, op de vierde dat van Jezus en Nikodemus en op de vijfde horen we het verhaal als de graankorrel niet sterft. Ze behandelen de thema's van Christus als het levende water, als het licht der wereld en als de verrijzenis van het leven, facetten van de verlossing die in de paaswake zichtbaar en tastbaar gevierd worden en die de doopleerlingen helpen de christelijke leer te verstaan.

### Dienstbaarheid en trouw

De eerste en de tweede zondag lezen de evangeliëverhalen over de bekoring van Jezus in de woestijn en zijn verheerlijking op de berg. Het gaat hier om de zin van de veertigdaagse woestijntijd waar Jezus zelf, naar het voorbeeld van Mozes en Elia, ons is voorgegaan, en waar Hij tegenover de verleidingen van de satan vasthoudt aan zijn weg van dienstbaarheid en trouw. Zijn verheerlijking, of gedaanteverandering op de berg wordt altijd op de tweede zondag van de vasten gelezen. Het vertelt van de lijdensweg die Jezus gaat naar Jeruzalem en van de verheerlijking met Pasen waarvan op de berg een voorproefje wordt gegeven. De hele Veertigdagentijd leest de kerk de grote verlossingsmomenten uit het Oude Testament. De zesde zondag van de Veertigdagentijd komt het lijden van de Heer dichtbij op Palm- of Passiezondag, waarbij zijn intocht wordt herdacht middels de palmprocessie en het verhaal van zijn lijden wordt gelezen of gezongen.

### Afbakening vastentijd

Over de precieze afbakening van de vastentijd heeft soms onduidelijkheid bestaan. Heel lang begon deze periode op de zesde zondag voor Pasen. Later werd de zondag, als dag van de verrijzenis, buiten de vastentijd gehouden en koos men de woensdag voor de eerste vastenzondag als begin van de Veertigdagentijd: Aswoensdag. Telt men nu zes weken van zes dagen, plus de vier vanaf Aswoensdag, dan komen we op het getal veertig. Paaszaterdag is dus de laatste dag van de vastentijd.

### Doop, boete en verlossing

De Veertigdagentijd heeft spiritueel dus drie aspecten. Voor de mensen die kandidaat zijn voor de doopplechtigheid in de paaswake is dit een belangrijke voorbereidingstijd. Tegelijk wordt de hele gemeenschap herinnerd aan de zin van het eigen gedoopt zijn. In de tweede plaats is de Veertigdagentijd voor allen een boetetijd. Op Aswoensdag leest de kerk het evangelie van Matteüs 6, waarin Jezus zijn volgelingen oproept aalmoezen te geven, te vasten en te bidden zonder dat anderen het zien, voor de Vader die in het verborgene ziet. Boete doen betekent werken aan herstel van beschadigde relaties, met jezelf, met anderen, met God. Op de derde plaats is de vastentijd een tijd van voorbereiding op het paasfeest, waarin wij uitgenodigd worden intenser als christenen te leven en zo het grote feest van de verlossing beter te vieren.

### Liturgische soberheid

Liturgisch kenmerkt de vastentijd zich door een grote soberheid. Het Gloria wordt weggelaten, het Alleluia klinkt niet en strikt genomen vindt men geen bloemen rond het altaar en klinkt het orgel niet, of alleen ter begeleiding van de zang. Een oude traditie wil dat het altaar door een vastengordijn of hongerdoek aan het gezicht onttrokken wordt. Vroeger zag men dan inderdaad de celebrerende priester niet; hoogstens werd bij de consecratie het gordijn even geopend. Nu kennen veel kerken hongerdoeken met lijdensafbeeldingen die Christus' lijden in verband brengen met de nood van armoede en onrecht. In alle opzichten wil de vastentijd ons helpen bij de verdieping van ons christen-zijn.

De veertigdagentijd die voorafgaat aan het paasfeest is hét moment om 'schoon schip' te maken en de opluchting te ervaren van de verzoening met God. Maar ook de Advent, die ons voorbereidt op Kerstmis, is een uitstekende periode om ons te bezinnen op ons leven. In beide voorbereidingstijden kan er in de kerk een boeteviering worden gehouden. In deze boeteviering denken we samen na over het leven en hoe wij daarin staan, hoe ons denken, handelen en spreken zich verhouden tot de liefde waar God voor staat. In de viering vragen wij ook uitdrukkelijk God om vergeving voor onze tekortkomingen.

'Sorry' zeggen we allemaal wel eens. Maar het is ook goed om met God, uzelf en anderen weer in het reine te komen. Het is ook mogelijk om in persoonlijk gesprek (biecht) het sacrament van boete en verzoening persoonlijk te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met pastor Ben Aarsen of pastoor Jurgen Jansen.





# Nieuwe tijden breken aan

Andere tijden breken aan, zelfs letterlijk. In het kader van de herstructurering beginnen langzamerhand steeds meer veranderingen in beeld te komen. Hierbij wordt ook zichtbaar dat zich dit niet beperkt tot de locaties waar de kerk uiteindelijk gaat sluiten, maar ook daar waar de kerk open blijft.

### Nieuwe tijden vieringen

In Nieuwsflits nr. 9 is het nieuwe schema met de dagen en tijden van de weekendvieringen gepresenteerd. De vijf kerken die voorsnog open blijven, hadden allen tot op heden hun viering op de zondagochtend. Om een gelijkmatige verdeling te krijgen zijn voor drie kerken een andere tijd of zelfs een andere dag uit de bus gekomen.

Weekendviering op:	Waar?
Zaterdagavond 19.00 uur	's-Heerenberg en Wehl
Zondagochtend 09.30 uur	Didam en Zeddam
Zondagochtend 11.00 uur	Beek

Wat heeft aan de keuze van deze tijden ten grondslag gelegen? Een eerste argument was dat in het eucharistisch centrum in Didam op zondag gevierd moet worden volgens de richtlijnen van het bisdom. Voor een goede geografische spreiding zijn de vieringen in Wehl en 's-Heerenberg op zaterdagavond gepland en in Zeddam en Beek op zondag.

Op zaterdagavond is gekozen voor één tijdstip en daarbij is 19.00 uur het gunstigste. Dat Wehl op zaterdagavond is gekomen heeft enerzijds met de afstand tot Didam te maken en het gegeven dat de omliggende kerken die gesloten worden (Nieuw Wehl en Kilder) gewend waren op zaterdag te vieren. Ook 's-Heerenberg verschuift naar de zaterdag. Dit door de onderlinge afstand tot Zeddam en Beek en ook omdat in 's-Heerenberg in het verleden (Emmaus / Pancratius), en momenteel in Stokkum, op zaterdag gevierd wordt.

Op zondag worden twee tijden aangehouden: 9.30 uur en 11.00 uur. Met deze tijden kan een priester op twee locaties vieren. Voor een goede spreiding komen Didam en Zeddam op 9.30 uur en Beek op 11.00 uur. Met deze verdeling over de zaterdag en de zondag kan op zoveel mogelijk locaties eucharistie gevierd worden.

### Koren gaan meer rond

Alle koren zijn koren voor de gehele parochie geworden. Voor een aantal koren is het sluiten van de kerk, waar ze gewend waren te zingen, een reden om ook hun gezamenlijke inzet als koor af te bouwen. Andere koren gaan door. Zo blijven er meer koren zingen dan we aan vieringen hebben. Dat betekent dat gerouleerd gaat worden. Koren die altijd op dezelfde kerklocatie willen zingen zullen geregeld plaats moeten maken voor een koor van elders.

De nieuwe situatie laat ook twee mooie initiatieven zien. De gemengde koren van Nieuw Wehl en Wehl hebben besloten op te gaan in één koor en in het vervolg gezamenlijk de vieringen te gaan verzorgen. Ook het kinderkoor Sam Sam uit Nieuw-Dijk heeft de intentie om uit te groeien tot een koor voor de gehele parochie. Repeteren in Nieuw-Dijk en zingen in alle kerklocaties, het eerste jaar te beginnen in de kerken van Beek en Didam. Een mooi perspectief voor de toekomst.

### Doorgaan

In het proces van verandering zitten belangrijke momenten. Een laatste weekendviering is er zo een. Of het afscheid nemen van een organisatiestructuur zoals de locatierraad. Soms lijkt het alsof het daarna ophoudt en dat is zeker niet het geval. De parochie gaat door, het pastorale werk gaat door, kortom: het kerk-zijn en gelovig-zijn houdt daarmee niet op. Maar de veranderingen gaan helaas niet zonder pijn en moeite.

Door de herstructurering werken we ook in de organisatie naar een smallere structuur toe. We krimpen in. Voor een aantal taken zullen minder vrijwilligers nodig zijn. Terwijl er op andere gebieden ook behoefte is aan méér vrijwilligers. Daarnaast hopen we dat veel taken gewoon door kunnen blijven gaan. Dat het parochieblad bezorgd blijft worden, de kerkbalans rondgebracht en opgehaald wordt en zieken bezocht blijven worden. Dat hoort bij het vormgeven aan onze christelijke opdracht. Om dat te blijven zien is het soms nodig even afstand te nemen. Waarvoor oefen ik mijn taak uit? Wat is het uiteindelijke doel? Bij de antwoorden op deze vragen mag hopelijk doorklinken dat de eerste opdracht die Jezus ons doorgaf was om God en de naaste lief te hebben, boven alles.

Eén parochie vormen betekent dat alle parochianen over dezelfde informatie dienen te beschikken. Er wordt momenteel nagedacht hoe die informatie verspreid moet gaan worden. De lokale bladen zoals we die nu kennen, passen minder in dat beeld. Wellicht dat een gezamenlijk blad dat vaker in de gehele parochie verspreid wordt beter past. Aandacht voor de lokale geloofskernen is daarbij wel essentieel. Dit wordt vervolgd.



## Nieuwe werkwijze

# Indienen van gebedsintenties

De werkwijze voor het indienen van gebedsintenties zal moeten worden aangepast als in de kerken van Loil, Kilder, Nieuw Wehl, Nieuw-Dijk, Stokkum en Braamt geen weekendvieringen meer plaatsvinden. De werkgroep Secretariaat en Archivering heeft de afgelopen tijd een nieuwe werkwijze opgesteld, die hieronder wordt beschreven. De gebedsintenties kunnen ook ná de laatste weekendviering bij het lokale secretariaat worden ingediend. Voor het indienen van de gebedsintenties is een formulier opgesteld dat u kunt downloaden van de website, maar ook kunt verkrijgen bij uw lokale secretariaat. Let op! Intenties zonder dit formulier worden niet meer aangenomen.

- Het formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van één of meerdere gebedsintenties. Het is belangrijk, dat altijd een formulier wordt ingevuld, óók als u de intentie buiten de openingstijd(en) van het lokale secretariaat wilt indienen;
- U kunt bij het lokale secretariaat een aantal formulieren meenemen of het formulier op de website downloaden en zelf uit printen. Gebedsintenties zonder ingevuld formulier kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen;
- Er dient altijd vermeld te worden wie de intentie aanvraagt. Tevens moet een telefoonnummer worden vermeld, zodat het secretariaat bij eventuele vragen contact op kan nemen met de aanvrager;
- Op het formulier moet worden aangegeven in welke kerk en op welke datum de intentie gelezen moet worden;
- Indien gewenst kan de reden worden aangegeven, bijvoorbeeld jaargedachtenis, bij gelegenheid van de verjaardag, etc.;
- De gebedsintentie moet minstens 1,5 week vóór het weekend waarin de intentie moet worden gelezen, worden ingediend;
- Indien de intentie in de regionale weekbladen moet worden gepubliceerd, dan moet de intentie 2,5 week vóór de gewenste datum worden ingediend;
- Op het formulier dient ook de betaalwijze (contant of per bank) aangegeven te worden. Als de intentie per bank wordt betaald, dan moet het totaalbedrag worden overgemaakt naar het algemene bankrekeningnummer van de parochie H. Gabriël. Dit nummer staat op het formulier vermeld.

Tijdens het lezen van de gebedsintenties zal worden vermeld uit welke geloofskern de intenties komen. Dit geldt niet voor de intenties uit de eigen geloofskern.

### Reeds opgegeven intenties

Elke geloofskern heeft gebedsintenties die bijvoorbeeld voor het hele jaar al zijn opgegeven, of die nog worden gelezen uit de opbrengst van een collecte bij een uitvaart. De secretariaten van de geloofskernen waar geen weekendvieringen meer plaatsvinden, zullen contact opnemen met de familie om na te gaan in welke kerk in de toekomst de intenties moeten worden gelezen. Indien u nog niet bent benaderd, kunt u ook zelf contact opnemen met het lokale secretariaat om dit te bespreken.

We zijn ons ervan bewust, dat iedereen zal moeten wennen aan deze veranderingen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het indienen van de gebedsintenties, dan kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat.

### Werkgroep Secretariaat en Archivering

**Formulier aanvraag gebedsintentie**

Aanvrager:  
Telefoonnummer:

Te lezen gebedsintentie:  
Reden intentie (indien gewenst; bijv. jaargedachtenis):

In welke kerk wilt u de intentie laten lezen?<sup>1</sup>  
 Wehl (zaterdagavond 19:00 uur)  
 's-Heerenberg (zaterdagavond 19:00 uur)  
 Zeddam (zondagochtend 9:30 uur)  
 Didam (zondagochtend 9:30 uur)  
 Beek (zondagochtend 11:00 uur)

Wilt u dat de intentie in de krant vermeld wordt? Ja / Nee

Datum / Data lezen intentie:

Wijze van betaling:  
 • Contant : ..... x € 8,50,- = € .....  
 • Per bank: ..... x € 8,50,- = € .....  
 via NL96 RABO 0154 6624 02 t.n.v. R.K. Parochie H.Gabriël

---

**In te vullen door het secretariaat van de geloofskern:**  
 Geloofskern:  
 Datum aanvraag intentie:  
 Aangenomen door:  
 Datum waarop intentie is doorgegeven aan centraal secretariaat:

<sup>1</sup> Als er in een maand een 5<sup>e</sup> zondag is, dan is er in dat weekend alleen een viering in Didam.  
<sup>2</sup> Uw aanvraag dient hiervoor 2,5 week van te voren te worden ingediend om meegenomen te kunnen worden in de publicaties



# Vastenactie 2018

VASTENACTIE



Deze keer gaat onze aandacht naar het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Het is een straatarm gebied, een van de armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.

### Leven in de sloppenwijken

Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken. De meesten van hen vinden geen werk. Het leven in Zambia Compound, zoals deze wijken worden genoemd, is moeilijk: er is geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier. Goede wc's en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk ziek worden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte.

Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan de ziekte aids. Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door familie, vaak de oma's. Die zorg valt de opa's en oma's vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer kunnen werken. Deze families zijn zeer arm, ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan dan ook niet of nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden alleen de jongens naar school gestuurd. De meisjes trouwen toch jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes naar school te sturen.

### Weeshuis Sunsuntila

De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp

bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.



### School voor gehandicapte kinderen

Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.

Wilt u dit project in Zambia ondersteunen? Draag dan bij aan de collecte in uw geloofskern of stort uw bijdrage op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer informatie vindt u op: <http://www.vastenactie.nl/projecten/householdsindistress-programmainzambia>.





# Paastriduüm in onze parochie

Evenals vorig jaar wordt er dit jaar in drie kerken een Paastriduüm gehouden. Het paastriduüm, of Triduüm Sacrum, is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de Paaswake op Stille Zaterdag. De vieringen in deze periode kennen meerdere belevingen, net zoals in ons mensenleven. Lijden en vreugde, eenzaamheid en samenzijn, sterven en leven, vernedering en verheerlijking, ondergang en overwinning. Door het aansluiten bij het Triduüm, dat begint met het kruisteken van de viering op Witte Donderdag en eindigt met het eerstvolgende kruisteken bij de zegen aan het einde van de Paaswake, sluit u aan bij deze intense beleving. U bent van harte welkom, vanuit welke geloofskern dan ook, om dit zelf te ervaren.

Op **Witte Donderdag** worden wij geleid naar de zaal van het laatste avondmaal. Daar is opeens een lichte en feestelijke sfeer: het Gloria wordt gezongen, de kleur is wit, de bellen en klokken klinken nog eenmaal. Het is een vooruitlopen op het paasfeest: de Dienaar wast de voeten van zijn leerlingen en breekt in het brood zijn eigen Lichaam, zijn eigen leven. Hij laat ons zien dat Hij moet sterven, maar dat Hij voor altijd voedsel zal zijn om ons het leven te geven. Het gaat om het offer van de liefde waarin Hij ons voorgaat, om God die leeft daar waar liefde en vriendschap is, om de Eucharistie waarin de Heer voor altijd bij ons is. De viering eindigt in stilte, zonder zegen, wakend bij het sacrament van Christus' lichaam.

**Goede Vrijdag** wordt gekenmerkt door een lege kerk, er is geen versiering, er heerst een sfeer van verlatenheid. Deze ene dag is ook het tabernakel leeg en de godslamp gedoofd. De liturgische kleur is rood, verwijzend naar het bloed en naar de liefde. Deze dag wordt er geen Eucharistie gevierd. Wij rouwen om de dood van de Heer. Voorganger en assistenten liggen aan het begin van de dienst plat ter aarde, in prosternatie, uit ontzag voor het grote mysterie van Hem die gelijk was aan God, maar gehoorzaam werd tot de dood en stierf als een graankorrel in de aarde. De viering eindigt met een zegenbede waarin melding wordt gemaakt van de verwachting en de verrijzenis. De dood heeft ook op Goede Vrijdag niet het laatste woord. Hij stierf om te overwinnen.

In de stilte van **Stille Zaterdag**, de grafrust, leeft de kerk toe naar het paasfeest. De paaskaars, teken van de gekruisigde en verzen Heer, wordt ontstoken en verdrijft het duister door licht te geven aan alle aanwezigen. Deze lichtritus is een eerste aankondiging van de paasvreugde. Na een reeks hoofdmomenten uit de Schrift wordt het Gloria aangeheven: een tweede moment van paasvreugde; de klokken luiden. De brieflezing uit Romeinen 6 vertelt hoe wij door de doop met Christus sterven en leven. Voor het eerst na veertig dagen klinkt het alleluia: het derde moment van paasvreugde, de Heer is waarlijk verzen. Daarna volgt de hernieuwing van de geloofsbelijdenis en de besprenkeling met nieuwgewijd water. Het vierde onderdeel is de Eucharistie. Hij die neerdaalde in de aarde als graankorreltje, droeg vrucht en werd het levende Brood. In de Paaswake vieren wij de doorgang van alleen naar samen, van donker naar licht, van dood naar leven, voor allen die de weg van Jezus gaan.

	<b>St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg</b>	<b>Mariakerk Didam</b>	<b>St. Martinuskerk Wehl</b>
<b>Donderdag 29 maart Witte Donderdag</b>	19.00 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen	19:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen	19.00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling
<b>Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag</b>	19:00 uur Avondplechtigheden J. Jansen en G. Hendriksen	15:00 uur Kruisweg J. Jansen  19:00 uur Avondplechtigheden H. Hendriksen en L. Feijen	19.00 uur Avondplechtigheden B. Aarsen en Th. Reuling
<b>Zaterdag 31 maart Paaszaterdag</b>	21:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen	21:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen	21.00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling



 St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen	
<b>Zaterdag 24 maart</b>					<b>Nieuw-Dijk</b> 18:00 uur Eucharistieviering <b>Laatste weekendviering</b> Palmpasen Pastoraal team  <b>Kilder</b> 19:00 uur Communieviering L. Feijen	
<b>Zondag 25 maart Palmpasen</b>	9:30 uur Communieviering R. Wiendels	11:00 uur Communieviering L. Feijen	9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen  11:00 uur Kinderviering R. Wiendels 	11:00 uur Communieviering Th. Berendsen	<b>Loil</b> 9:30 uur Kinderviering Palmpasen Vrijwilligers  <b>Kilder</b> 9:30 uur Eucharistieviering <b>Laatste weekendviering</b> Pastoraal team 	
<b>Dinsdag 27 maart</b>			19:00 uur Boeteviering J. Jansen			
<b>Donderdag 29 maart Witte donderdag</b>	19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen	19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling		19:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen	<b>Braamt</b> 19:00 uur Eucharistieviering R. de Vreeze en G. van der Ploeg	
<b>Vrijdag 30 maart Goede vrijdag</b>	19:00 uur Avondplechtigheden J. Jansen en G. Hendriksen	19:00 uur Avondplechtigheden B. Aarsen en Th. Reuling	20:30 uur <i>Passie in Montferland</i>	15:00 uur Kruisweg J. Jansen  19:00 uur Avondplechtigheden H. Hendriksen en L. Feijen	<b>Braamt</b> 19:00 uur Avondplechtigheden R. de Vreeze	
<b>Zaterdag 31 maart Paaswake</b>	19:00 uur Viering Vuur - Water - Licht - EHC G. van der Ploeg   21:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen	21:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling		21:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen	<b>Braamt</b> 21:00 uur Eucharistieviering R. de Vreeze	
<b>Zondag 1 april Pasen</b>	9:30 uur Communieviering G. van der Ploeg	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen	11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling	<b>11:00 uur</b> Eucharistieviering Kinderwoorddienst J. Jansen en G. Hendriksen 	11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen	<b>Braamt</b> <b>10:30 uur</b> Eucharistieviering R. de Vreeze
<b>Maandag 2 april 2° Paasdag</b>		09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen		11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen		
 St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen	
<b>zaterdag 7 april en zondag 8 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering Familieviering J. Jansen en G. van der Ploeg <i>Kinderkoor SamSam</i> 	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	
<b>Zaterdag 14 april en zondag 15 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Beek</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Different Generations</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	<b>Stokkum</b> Zaterdag 19:00 uur Communieviering Gildefeest St. Oswaldusgilde G. van der Ploeg
<b>Zaterdag 21 april en zondag 22 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>One More Voice Nieuw-Dijk</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Dameskoor Didam</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Beek</i>	
<b>Zaterdag 28 april en zondag 29 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Different Generations</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	

## Nieuw rooster

Omdat de laatste weekendvieringen zijn gehouden zal het rooster de vieringen tonen in de vijf kerken die open blijven. Vanaf het weekend na Pasen ziet u in het paars de nieuwe indeling. De eertse kolom (onder het logo) betreft de weekendaanduiding. Daarnaast treft u de kolommen met de vieringen; de eerste twee kolommen betreffen de vieringen die in principe op zaterdag zijn, daarnaast de kolommen met de vieringen op zondag. De vieringen op zaterdag hebben een donkerepaarse achtergrondkleur en die op zondag een lichtpaarse. In de laatste kolom staan 'bijzondere vieringen' in de te sluiten kerken. In Braamt zijn tot de laatste weekendviering op 6 mei de reguliere weekendvieringen op de zondag om 9:30 uur.



 St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen	
Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei	Zaterdag 19:00 uur Mariaviëring L. Feijen <i>Different Generations</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Didam</i>	Zondag 9:30 uur Communieviering L. Feijen <i>One More Voice</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gregoriaans koor</i>	Zondag 11:00 uur Communieviering G. Hendriksen <i>Gemengd koor Beek</i>	<b>Braamt</b> Zondag 9:30 uur Eucharistieviering <b>Laatste weekendviering</b> Pastoraal team
Donderdag 10 mei Hemelvaart	<b>10:00 uur 's-Heerenberg, Hemelvaartsviering, Pastoraal team Middenkoren Gabriël</b>					
Zaterdag 12 mei en zondag 13 mei	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen <i>Weerklank</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviëring Th. Reuling <i>Dameskoor Didam</i>	
Zaterdag 19 mei en zondag 20 mei Pinksteren	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviëring B. Aarsen <i>One More Voice</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering  Eerste H. Communie J. Jansen en G. van der Ploeg <i>Communicantjes</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Dameskoor Didam</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gemengd koor Beek</i>	<b>Stokkum</b> Zondag 10:30 uur Communieviering Schuttersfeest G. Hendriksen
Maandag 21 mei 2de Pinksterdag				Maandag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Different Generations</i>		
Zaterdag 26 mei en zondag 27 mei	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Didam</i>	Zondag 11:30 uur  Eucharistieviering Eerste H. Communie B. Aarsen en G. van der Ploeg <i>Communicantjes</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviëring G. van der Ploeg <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur  Eucharistieviering Eerste H. Communie H. Hendriksen en G. van der Ploeg <i>Communicantjes</i>	Zaterdag 10:30 uur Communieviering Schuttersfeest G. Hendriksen <i>Gemengd koor Beek</i>  Zondag 11:00 uur Communieviering Pinksterbier Th. Reuling <i>Gemengd koor Beek</i>	
Donderdag 31 mei				Donderdag 19:00 uur Mariaviëring B. Aarsen <i>Gemengd koor Didam</i>		
Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering Sacramentsprocessie T. te Dorsthorst <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Communieviering G. van der Ploeg <i>Gemengd koor Didam</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gregoriaans koor</i>	Zondag 11:00 uur Communieviering G. van der Ploeg <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	
Zaterdag 9 juni en zondag 10 juni	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling <i>Middenkoor Nieuw Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zondag 9:30 uur  Eucharistieviering Heilig Vormsel J. Jansen en G. van der Ploeg <i>Gemengd koor Beek</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling <i>Dameskoor Didam</i>	
Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni	Zondag 9:30 uur Communieviering Kermis G. van der Ploeg <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Communieviering Th. Reuling <i>Gregoriaans koor</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen <i>Koor Fleringen en Tubbergen</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Beek</i>	<b>Stokkum</b> Zaterdag 17:00 uur Communieviering Vrijwilligersavond G. van der Ploeg  <b>Nieuw-Dijk</b> Zaterdag 19:00 uur Communieviering Vrijwilligersavond G. van der Ploeg
Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Bergh</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gemengd koor Didam</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Dameskoor Didam</i>	<b>Kilder</b> Zaterdag 17:00 uur Eucharistieviering Schuttersfeest J. Jansen
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Bergh</i>			Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Didam</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Beek</i>	
Zaterdag 7 juli en zondag 8 juli		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>One More Voice</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering Kermis J. Jansen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gemengd koor Didam</i>		<b>Nieuw Wehl</b> Zaterdag 9:30 uur Eucharistieviering Schuttersfeest en Sacramentsprocessie J. Jansen
Zaterdag 14 juli en zondag 15 juli	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen <i>Gemengd koor Bergh</i>			Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Dameskoor Didam</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	

 Dit betreft een kindervoordienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend). Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen, de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws, of [www.parochiegabriël.nl](http://www.parochiegabriël.nl).



## Van uw bestuur..

### Gronden

De parochie H. Gabriël bezit meerdere grondpercelen. Dit kunnen relatief kleine percelen zijn, maar we bezitten ook grote(re) percelen, die vrijwel allemaal verpacht zijn. De afgelopen jaren hebben we een aantal stukken grond verkocht, maar ook weer aangekocht. Soms gebeuren deze transacties door ruilverkavelingen, soms wordt ons verzocht om grond te verkopen omdat bijvoorbeeld een gemeente de grond nodig heeft voor hun plannen met betrekking tot industrieterreinen of voor infrastructuur. Maar ook particulieren of verenigingen hebben de afgelopen jaren percelen van de parochie gekocht, die zij al jarenlang gepacht hadden. Het uitgangspunt van de transacties is altijd, dat de totale waarde die de gronden vertegenwoordigen, niet minder mag worden.

### Begroting 2018

De begroting 2018 laat een negatief resultaat zien van € 105.000,-. Het uiteindelijke resultaat zal uiteraard sterk afhangen van de actie Kerkbalans die in januari heeft plaatsgevonden. Net als andere jaren, moeten we een schatting maken van de opbrengsten. We hopen, ondanks dat we afscheid zullen moeten nemen van zes van onze kerkgebouwen, dat de parochianen toch hun kerkbijdrage van de afgelopen jaren zullen handhaven om de pastorale nabijheid en het pastoraat in alle geloofskernen mogelijk te maken.

### Priestergraven Wehl

Op de begraafplaats in Wehl ligt een aantal oude priestergraven die gerestaureerd moeten worden. De kosten daarvoor bedragen circa € 10.000,-. Inmiddels hebben we met de gemeente Doetinchem overeenstemming bereikt over subsidie. De resterende kosten zullen door de parochie worden gedragen.

### Parochiecentrum Didam

In het parochiecentrum in Didam, waar het centrale secretariaat van de parochie is gevestigd en de geloofskern Didam ruimtes gebruikt voor diverse activiteiten, heeft een interne verhuizing plaatsgevonden. Tot nu toe werd door pastoraal werker Guus van der Ploeg een werkruimte op de begane grond gebruikt. Boven gebruikte de geloofskern Didam een deel van de ruimte voor werkzaamheden. In overleg is besloten om alle ruimtes op de begane grond voor de geloofskern Didam in gebruik te nemen. Boven is de kantooruimte voor het centrale secretariaat uitgebreid met een kantoor voor Jeanette van Pul. Daarnaast heeft pastoraal werker Guus boven een werkruimte gekregen die hij af en toe deelt met Marijke Leijzer die het secretariaat voor de kerngroep verzorgt. De vergader ruimtes beneden worden nog wel door de pastores en het bestuur gebruikt.

*Bestuur Parochie H. Gabriël*



## Van uw pastores..

1. Het pastoraal team heeft afscheid genomen van priesterstudent Henk van Hamersveld. Henk is gestopt met de priesteropleiding en met zijn stage in de parochie H. Gabriël. Het bestuur en pastoraal team hebben tijdens een gemeenschappelijk ontmoeting hem al het goede toegewenst;
2. De pastores hebben het weekendrooster vanaf 7 april tot en met 1 september 2018 goedgekeurd;
3. Diaken Theo Reuling gaat mee met de bisdombedevaart naar Lourdes van 28 april tot en met 6 mei. 15 Parochianen uit de parochie reizen met hem mee. We wensen hen een goede en gezegende bedevaart;
4. Diaken Leon Feijen is opa geworden! Gefeliciteerd!
5. Het pastoraal team en het parochiebestuur willen van harte de bisschoppelijke zending van diaken Leon Feijen in de parochie H. Gabriël continueren. Daarvoor zal de pastoor een verzoek richten aan de Aartsbisschop van Utrecht voor de periode van de komende vier jaar;
6. Pastoraal werker Guus van der Ploeg heeft de afgelopen tijd met vreugde en plezier de meeste carnavalsvieringen verzorgd in de parochie;
7. De komende tijd zal er een werkgroep worden geformeerd die vanaf september 2018 de themavieringen in het weekend gaan verzorgen. Vergelijkbaar zoals de Mariavieringen in de maanden mei en oktober. Pastoraal werker Guus van der Ploeg zal deze werkgroep gaan leiden;
8. De pastores zijn in de diverse geloofskernen bezig om de Goede Week met elkaar voor te bereiden. Komt allen om deze dagen gestalte te geven en als gelovigen te vieren! Het is en blijft een unieke en bijzonder week;
9. Het parochiebestuur en pastores zijn maandag 12 maart bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over de vorderingen en ontwikkelen die betrekking hebben tot de herstructurering in de parochie;
10. Pastor Ben Aarsen en pastoraal werker Guus van der Ploeg hebben in de geloofskernen van Stokkum, Loil, Nieuw Wehl, Nieuw-Dijk en Kilder de laatste weekendvieringen voorbereid die in maart plaatsvinden of gevonden hebben. De laatste weekendviering in Braamt is op zondag 6 mei;
11. Pastoor Jurgen Jansen zal, als eerste van de pastores, in de maand mei van zijn zomervakantie gaan genieten.

*Uw pastores*



## Nieuw in het bestuur

# Even voorstellen...



De redactie van De Gabriël heeft me gevraagd om me aan u voor te stellen omdat ik nu zitting heb in het parochiebestuur. Mijn naam is Sandra Bergevoet en sinds 1 januari 2018 ben ik secretaris in het bestuur van de parochie H. Gabriël als opvolgster van Gerrie Gies. Ik ben getrouwd met Rob, we hebben twee kinderen en we wonen in Beek, waar ik ben geboren en getogen. Van beroep ben ik sportinstructrice en daarnaast vervul ik een aantal vrijwilligersfuncties, zowel in de kerk als bij de voetbalvereniging en op school. Ik heb de pastorale school gevolgd van 2004 tot en met 2006.

Mijn eerste vrijwilligerswerk voor de geloofskern Beek/Loerbeek was als lectrice. Kort daarna werd ik lid van de werkgroep dopen. Beide activiteiten doe ik nog steeds en ook val ik af en toe in als koster. Ik werd destijds notuliste van het plaatselijke parochiebestuur en de parochievergadering en later ook van de stuurgroep. Dat was de groep van parochievoorzitters vóór de fusie die leidde tot de huidige parochie H. Gabriël. Die kennis die ik heb opgedaan op de pastorale school heb ik volop ingezet in de werkgroep dopen en in de werkgroep gezinsvieringen.

Bij het eindgesprek van de pastorale school heb ik gezegd dat ik mezelf nog wel eens in een kerkbestuur zie zitten!

De afgelopen acht jaren ben ik secretaris geweest van de Parochiële Caritas Instelling van de parochie H. Gabriël. Dat was hard werken in verband met de fusie van de lokale caritassen maar met een geweldig bestuur en hebben we mooie resultaten bereikt. Onze parochie heb ik dus al vanaf verschillende posities gezien en vanuit die posities heb ik verschillende mensen ontmoet en ook al diverse situaties het hoofd geboden. Het voelt goed dat ik me kan inzetten voor onze parochie en zo mijn steentje kan bijdragen; zowel in het pastorale als het bestuurlijke gedeelte. Inhoudelijk bezig zijn met het geloof is voor mij net zo belangrijk als het vieren van het geloof en het bestuurlijke werk.

Ik zal mijn uiterste best doen me in te zetten voor jullie en voor de toekomst van onze parochie door samen te werken met de overige leden van het parochiebestuur en de vrijwilligers in de verschillende geloofskernen. Graag tot ziens in onze mooie parochie!

Sandra Bergevoet

## Ingezonden

### Vorbereiding Kerkelijk huwelijk

Wij zijn Carine Raedeman en Roy Willemssen en wij zijn op vrijdag 23 februari 2018 getrouwd. Wij hebben ook gekozen voor een huwelijksviering in de kerk, bij ons huwelijk willen we ook graag aan God zijn zegen vragen. Tijdens de huwelijksviering willen we onze liefde vieren, voor elkaar en voor God. Ter voorbereiding op ons huwelijk hebben wij deelgenomen aan twee voorbereidingsavonden. Deze avonden werden begeleid door mevrouw Thekla Heltjes en meneer Guus van der Ploeg. Via deze weg willen wij met u delen hoe wij deze avonden hebben beleefd en wat het ons heeft gebracht.

We hebben gemerkt dat je tijdens de voorbereidingsavonden op een andere manier over dingen/gevoel nadenkt. De opdrachten stimuleren een andere kijk, een manier van bewustwording en laten je deze gevoelens ook naar elkaar uitspreken. Het zijn echt diepgaande gevoelens, welke je in het dagelijks leven misschien (te) weinig uitspreekt.

De begeleiders die de avonden begeleiden wisten je bewust te maken van je gevoel, en het is een mooie ervaring dit ook zo naar elkaar uit te spreken. Zo vond ik het erg mooi hoe Roy mij beschreef door middel van een plaatje, het was een plaatje van mensen in een kring die elkaar vast hielden. Hij beschrijft mij als erg sociaal. Ikzelf had een mooi plaatje gevonden die onze relatie beschrijft, een poppetje, samengesteld door verschillende onderdelen en bevestigd op een stevige ondergrond. Ik vertelde dat de ondergrond, de basis, er van begin af aan al was, en dat we gaandeweg onze relatie steeds verder hebben opgebouwd/verdiept, en dat het nu als een sterk geheel staat.

Verder zijn er mooie gedichten voorgelezen en mochten we de tweede avond een voorwerp meenemen die voor ons erg belangrijk is, een diepe betekenis heeft. Hierover hebben we gepraat. De laatste avond kregen we een blaadje mee met verschillende onderwerpen in het kader van: 'daar wil ik wel over praten'. Deze kunnen we later nog een gebruiken, om zelf thuis, ook diepgaande gesprekken te stimuleren en je nog weer eens bewust te maken van wat het betekent dat je trouwt voor de kerk.

Via deze weg ook nogmaals een woord van dank voor de begeleiders van deze avonden. Wij hebben het als erg mooi ervaren om te praten over je gevoel voor elkaar, je relatie en je relatie met God. De begeleiders hadden een prettige open en geïnteresseerde houding, waardoor je je ook vrij voelde om te praten.

Met vriendelijke groet,  
Roy Willemssen en Carine Raedeman

## Vuur, Water en Lichtviering op paaszaterdag

Op zaterdag 31 maart, Paaszaterdag, is er voor de kinderen een bijzondere viering: 'Op weg naar Pasen'. Natuurlijk zijn ook de ouders van harte welkom! We zullen zingen en bidden, naar verhalen luisteren en stil zijn. We zullen 'spelen' met vuur en met kaarslicht en met water. Dat zijn de symbolen van Pasen. Ze herinneren aan het Scheppingsverhaal en het Paasverhaal. De jongens en meisjes van de Eerste Communie zullen er zijn, maar zij hopen op nog veel meer kinderen! De kinderen die komen meevieren mogen een klein flesje water meebrengen. Wat we daar mee gaan doen, merk je vanzelf! De viering is om 19.00 uur in de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg.

## Eerste Heilige Communie op zondag 20 en 27 mei

Zoals eerder gemeld, vieren we in onze parochie op drie plekken de Eerste Heilige Communie. We beginnen op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) om 9.30 uur in Zeddam voor de geloofskernen van 's-Heerenberg, Stokkum en Zeddam. De week daarna, op zondag 27 mei, vieren we om 9.30 uur in Didam voor de geloofskernen van Didam, Loil, Beek en Nieuw-Dijk en om 11.30 uur in Wehl voor de geloofskernen van Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Braamt. Ruim 70 kinderen zullen tijdens deze vieringen voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. Daarmee wordt dan het voorbereidingstraject afgesloten. Natuurlijk hopen we, dat ouders en kinderen hierna nog geregeld in vieringen zullen meedoen.

## Heilig Vormsel op 10 juni

Op zondag 10 juni zullen drie jongens het sacrament van het Vormsel ontvangen: Aric, Manuel en Kevin. In overleg met het bisdom zal pastoor Jansen hun Vormheer zijn. De viering is om 9.30 uur in Didam. Het kerkkoor van Beek zal de zang verzorgen. Ook van deze drie hopen we, dat we ze geregeld nog mogen blijven ontmoeten.

## Informatie en aanmelden Communie en Vormsel 2019

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Communie en het Vormsel te bezoeken, ook als uw kinderen niet in 'onze dorpen' naar school gaan. De data zijn als volgt:

### Eerste Communie

- **Dinsdagavond 15 mei, om 19.30 uur**  
Dorpshuis in Braamt (voor de geloofskernen 's-Heerenberg, Stokkum, Zeddam, Wehl, Nieuw Wehl, Braamt en Kilder);
- **Donderdagavond 17 mei om 19.30 uur**  
Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam (voor de geloofskernen van Didam, Loil, Nieuw-Dijk en Beek).

Traditioneel geldt, dat kinderen in de 'groep 4-leeftijd' de Eerste heilige Communie doen. Dat betekent, dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die in dit lopende schooljaar (2017-2018) in groep 3 zitten.

### Vormsel

- **Woensdagavond 16 mei, om 19.30 uur**  
Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam.  
Deze avond is voor alle geloofskernen van de parochie.

We gaan op weg naar het Vormsel 2019 met de jongens en meisjes die nu, dit lopende schooljaar 2017-2018, in groep 8 zitten. Deze uitnodiging is dus voor hun ouders bedoeld.

### Eerder Eerste Communie en/of Vormsel gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Communie en/of het Vormsel. Natuurlijk zijn zij van harte welkom om in deze ronde 2018-2019 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd voor de informatieavonden.

### Aanmelding

We vragen ouders om zich voor een van deze informatieavonden aan te melden bij [administratie@parochiegabriel.nl](mailto:administratie@parochiegabriel.nl). Na deze informatieavonden, krijgen ouders het aanmeldformulier voor Communie en/of Vormsel thuisgestuurd om hiermee hun kinderen op te geven.

## Dopen in de Gabrielparochie

De doopdata voor 2018 zijn:

Doop-weekenden 2018	Vorbereiding (Didam, 20.00 uur)
12 en 13 mei	17 april en 24 april
9 en 10 juni	15 mei en 22 mei
7 en 8 juli	12 juni en 19 juni
22 en 23 september	28 augustus en 4 september
27 en 28 oktober	2 oktober en 9 oktober
24 en 25 november	30 oktober en 6 november

De dooplocaties worden tijdens de voorbereiding vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. U meldt zich dus voor een doopweekend. De doopkerk en de dooptijd worden later vastgesteld.

**Aanmelden** voor het Doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt het aanmeldformulier downloaden van de website en dan mailen aan [dopen@parochiegabriel.nl](mailto:dopen@parochiegabriel.nl). U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke morgen van 9.00 tot 12.30 uur op nummer 0316 – 221 021.



# Geloof zit van binnen

## Op zoek naar innerlijke kracht



**Lourdes. Een stad in het departement Hautes-Pyrénées in Zuid Frankrijk met ongeveer 17.000 inwoners. Prachtig gesitueerd in de uitlopers van de bergen van de Pyreneeën. Als je het zo leest klinkt het als een mogelijk interessante bestemming voor een avontuurlijke zomervakantie. Maar zeg je Lourdes, dan denken wij toch eerder aan de grootste katholieke bedevaartplaats die wij hier in Europa kennen. De stad waar in 1858, Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, verklaarde tussen 11 februari en 16 juli verschillende verschijningen te hebben gezien. Verschijningen die door de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van die tijd werden beschouwd als die van de Heilige Maagd Maria in de verre grot van Massabielle. Vele**

**bedevaarten vertrekken jaarlijks richting Lourdes om er te bidden en om zich te sterken met en aan het bronwater van de grot waaraan heilzame kwaliteiten toegedicht worden. We spreken met de dames Thea Duis en Willy Sanders uit Didam, die vanuit de parochie H. Gabriël van 28 april tot en met 5 mei meegaan met de bisdombedevaart naar Lourdes.**

**Een voor de hand liggende eerste vraag; zijn jullie al vaker naar Lourdes geweest?**

**Thea:** Nee, het is voor mij de eerste keer. In Banneux en Kevelaer ben ik wel vaker geweest, maar Lourdes nog nooit. Mijn vader was vroeger vlaggendrager en dan gingen we vanuit Arnhem altijd mee met de parochiebedevaart naar Kevelaer. Als kind was dat altijd al wel indrukwekkend hoor.

**Willy:** Ik heb alleen ervaringen vanuit Kevelaer. Dat is vanuit hier ook redelijk dichtbij en makkelijk te bereiken. Niet echt met een bedevaart, maar samen met mijn man. Ik was dan altijd wel erg onder de indruk van de vieringen en alles er omheen. Dat spreekt mij wel erg aan.

**Thea:** Samen met mijn man ben ik ook nog wel eens in Montserrat geweest, in Spanje. Men zei ons daar dat je voor kracht die enorme rots als het ware moet omarmen. Ik zie ons, mijn man en ik, daar nog staan met onze armen uitgestrekt tegen de rotswand. (Red.: Montserrat is een berg in Catalonië, Spanje, waar de Catalanen volgens de legende het beeld van de Maagd Maria in de heilige grot Santa Cova hebben gezien. Sinds die tijd is de berg omgeven geweest door spiritualiteit.)

**Maar nu gaan jullie naar Lourdes. Waarom?**

**Willy:** Van vroeger uit hoorde je altijd dat mensen op bedevaart gingen naar Lourdes. Op een gegeven moment heb ik mezelf voorgenomen dat ik in 2017 zelf naar Lourdes zou gaan.

**Thea:** Afgelopen jaar was voor mij een zeer bewogen jaar, dat geldt overigens ook voor Willy. Hoe mooi is het dan dat ik nu de gelegenheid heb om samen met mijn zus, mijn moeder van 92 én Willy naar Lourdes te gaan? Dat vind ik echt bijzonder dat we dat kunnen doen. Wat dat betreft is mijn moeder de meest ervaren pelgrim; zij gaat voor de vijfde keer naar Lourdes.

**Willy:** Lourdes is natuurlijk ook wel bijzonder met al die verhalen die je er altijd van hoort. Het verschijnen van Maria aan Bernadette, de wonderen. Het is misschien wel een beetje gezonde nieuwsgierigheid om zelf ook eens te zien waar dat heeft plaatsgevonden.

**Thea:** Bij mij zit het ook wel echt van binnen hoor. Ik zeg altijd dat geloof van binnen zit, ongeacht of je nou wel of niet naar de kerk gaat. In Lourdes hoop ik ook wel rust te vinden na dat bewogen jaar.

**Willy:** O, maar ik denk ook wel emotioneel te worden. Je bent toch in een omgeving waar je dicht bij jezelf komt door het samen bidden en naar de kerk gaan. Dat zal mij best raken.

**Jullie hebben ervoor gekozen met de bisdombedevaart mee te gaan en zullen met de bus reizen. Waarom deze keus?**

**Thea:** Voor mij toch ook wel vanuit een praktische reden. Doordat we met een groep gaan hebben mijn zus en ik ook de rust dat we weten dat mijn moeder verzorgd wordt. En hebben we de vrijheid om eventueel wat te ondernemen in de wetenschap dat onze moeder in goede handen achter kan blijven.

**Willy:** Dat is ook netjes uitgelegd met de informatieavond en later heeft Riet Visser (Red.: contactpersoon VNB Lourdesreizen) ons dat ook nog verteld. Je bent met een groep op pad, maar er zijn zeker mogelijkheden om ook individueel wat te ondernemen.

**Thea:** Persoonlijk vind ik dat het met de bus gaan ook het voordeel heeft dat je als het ware gelijk in de 'beleving' zit. Je maakt samen de reis, bent gelijkgestemd.

**Waar kijken jullie het meeste naar uit?**

**Willy:** Ik laat het allemaal maar een beetje op me af komen, maar ik kijk wel uit naar de gezamenlijke vieringen. Daar hoop ik hetzelfde te ervaren als destijds in Kevelaer. De mooie kerkelijke sfeer, goede preken en saamhorigheid. En toch ook het idee dat je 'dichter' bij Maria bent. Van vroeger uit is Maria een veel aanbeden persoon, ik ken van vroeger uit ook wel de typische Maria hangertjes of medailles.

**Thea:** Voor mij inderdaad ook het samen naar de kerk gaan, samen de vieringen beleven en bidden. Maar ik kijk ook wel uit naar de lichtprocessie, om zelf te lopen of vanaf de kant voorbij te zien trekken. Ik ben echt blij dat ik er naar toe ga, kijk er naar uit en het komt voor mij ook echt op een goed moment. Dat ik daar de kracht mag krijgen die je als innerlijke mens raakt, dat je je geest even kan laten gaan en weer gesterkt wordt om verder te gaan.

*In de volgende editie van De Gabriël kunt u lezen hoe Thea en Willy hun bedevaart hebben ervaren. Zijn hun verwachtingen uitgekomen? Uiteraard wensen we alle pelgrims een goede en mooie bedevaart toe!*

*De parochie H. Gabriël kent meerdere mogelijkheden om op bedevaart te gaan, zowel naar Kevelaer, Banneux als Lourdes. In de agenda op pagina 2 vindt u de data van deze bedevaarten.*

## Vliegen naar Lourdes

**Van 26 september tot 1 oktober**

Zoals u in december heeft kunnen lezen gaan we met onze parochie later dit jaar ook weer met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. Veel mensen zijn in de afgelopen jaren al meegeweest. Misschien zegt u al jaren dat u een keer naar Lourdes wilt, maar is het er nog nooit van gekomen. Meldt u aan!

We verblijven in ons 'eigen' hotel St. Georges. Ook als u niet goed ter been bent of moeite hebt met het lopen van iets langere afstanden, dan kunt u toch mee naar Lourdes. Er staat dan een rolstoel voor u klaar. Hebt u geen eigen rolstoelbegeleider dan gaan wij daarvoor zorgen. Onze eigen pastor Ben Aarsen zal ons deze dagen begeleiden als hotelpastor. Hebt u interesse om met deze reis mee te gaan, geef u dan op. Wilt

u eerst meer inlichtingen over deze reis, dan kunt u kunt mij bellen of mailen.

Riet Visser, coördinator Lourdesreizen VNB  
06 – 537 69 840, rietvisser@chello.nl  
Pastor Ben Aarsen 0316 – 253 015



## VNB organiseert 10-daagse bedevaart Israël/Jordanië



### In de voetsporen van...

Van 10 t/m 19 november 2018 doorkruisen wij Israël en Jordanië. We treden hierbij in de voetsporen van Mozes, die ons naar Petra in Jordanië leiden. Petra, is gelegen in een kloof en gedeeltelijk uit rotsen gehakt. De stad werd bij toeval in 1812 herontdekt door een Indiase handelaar. De imponerende architectuur was inmiddels tot een ruïne geworden. Het is niet voor niets dat de stad is verkozen tot een van de zeven wereldwonderen en door Unesco tot Werelderfgoed is verklaard.

Vanuit Petra vervolgen wij onze bedevaart richting Israël. We treden hierbij in de voetsporen van Jezus en beginnen onze dagen in Israël met drijven op de Dode Zee. We bezoeken onder andere de doopplaats aan de Jordaan. We beklimmen de berg Tabor, de berg van de transfiguratie, en we doen Kana, de plek waar Jezus tijdens een bruiloft zijn eerste wonder heeft verricht, aan.

### De Nederlandse Dagen

De Nederlandse Dagen in het Heilig Land staan in het teken van Shalom. Er staan een aantal indrukwekkende en betekenisvolle vieringen op de planning. Zo zullen deelnemers van de bedevaart voor koorleden zingen bij de Vespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth en tijdens de eucharistieviering in de Catharinakerk in Bethlehem voor 1000 Nederlandse pelgrims. Hiernaast wordt deelgenomen aan het algemene programma van de Nederlandse Dagen in het Heilig Land waarbij onder andere Nazareth wordt bezocht, de Via Dolorosa wordt gebeden, en de Geboortekerk, Catharinakerk en de herdersvelden worden bezocht.

### Zingen in het Heilig land: een unieke ervaring

Een deel van het reisgezelschap vormt een koor en zingt tijdens de reis op bijzondere en unieke locaties. Tijdens de Vespers in de Kerk van de Aankondiging en tijdens de eucharistieviering in de Catharinakerk luistert het koor de viering op voor alle Nederlandse pelgrims. Informatie en aanmelding voor koorleden bij Anita en Ben Simmes Email: muzieksimmes@gmail.com.

Voor algemene informatie over pelgrimsreizen naar Israël in november 2018: [www.vnb/pelgrimsreizen/reisindex](http://www.vnb/pelgrimsreizen/reisindex), of neem contact op met:

VNB – Den Bosch  
T (073) 681 81 11  
E [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)  
W [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



# Meimaand, Mariamaand

## Met Maria een nieuw begin



In deze meimaand komen we in de parochie H. Gabriël samen om rond Maria en met Maria te bidden en te zingen en om op haar voorspraak onze dankbaarheid en onze zorgen voor God te brengen. Het thema van deze maand is 'Met Maria een nieuw begin'.

De herstructurering binnen onze parochie krijgt gestalte, we zijn weer aan het opbouwen. Het komt er nu op aan om samen die nieuwe weg te gaan, dit maakt ons onzeker, loskomen van wat we hadden is pijnlijk, doet zeer. Maria moest na elke ingrijpende gebeurtenis weer opnieuw beginnen. Hoe ging zij hiermee om? Maria wil ons leren. Zij kan ons leren.

Zij wil ons helpen. Het is wijs om goede hulp die ons wordt aangeboden aan te nemen.

Met Maria willen we deze maand vieren en die nieuwe weg gaan. Met onze eigen intenties en de intenties voor/van onze parochie hopen we in zinvolle vieringen op Gods zegen voor de weg die voor ons ligt. We hopen ook deze maand velen van u te ontmoeten in onze vieringen. Om eer te brengen aan de eerste van alle gelovigen, aan Maria, bent u uitgenodigd een bloem mee te brengen en die voor de viering bij het beeld van Maria te plaatsen.

Het is 160 jaar geleden dat Maria voor het eerst verscheen aan Bernadette. Voor ons als werkgroep gaan we het 10e jaar in dat we deze vieringen verzorgen. En nog steeds met veel plezier en volle overtuiging komen wij tot het samenstellen van deze vieringen en vinden wij het fijn om samen met u te vieren. Zo ook weer in de komende maand mei en we doen dat op de zaterdagavond om 19.00 uur. De laatste viering is zoals gebruikelijk op de donderdagavond om 19.00 uur.

Zaterdag 5 mei	's-Heerenberg
Zaterdag 12 mei	Beek
Zaterdag 19 mei	Wehl
Zaterdag 26 mei	Zeddam
Donderdag 31 mei	Didam

*De werkgroep Mariavieringen  
Wilma Beursken, Josephien van der Aart, Annie Bekker, Marian Scholten, Carla Krechting, Ria Wiendels en pastor Ben Aarsen*

## 's-Heerenberg / Lengel / Stokkum / Zeddam

# Concert op het Maarschalkerweerdorgel

## Sint Pancratiuskerk, 's-Heerenberg



Voor het vijfde achtereenvolgende jaar krijgt u de gelegenheid het prachtige orgel van Maarschalkerweerd in de Sint Pancratiuskerk in concertvorm te beluisteren. De toegang is ook nu weer vrij, maar om de onkosten te delen wordt na afloop om een vrije gift gevraagd.

De organist is Gonny van der Maten uit Wageningen: [www.gonnyvandermaten.nl](http://www.gonnyvandermaten.nl). Zij speelt een aantal orgelwerken solo en begeleidt enkele prachtige koorwerken uit de rijke Engelse traditie, uitgevoerd door Musica Montana onder leiding van Ben Simmes. Op het programma staan o.a. werken van de componisten John Goss, Robert H. Parry, Henry Purcell, John Rutter en Charles Wood.

U bent van harte welkom op 8 april, van 16.00 uur tot 17.00 uur rond het mooie Maarschalkerweerdorgel in de kerk van 's-Heerenberg!

Voor meer info: [www.scaladoetinchem.nl](http://www.scaladoetinchem.nl).



# Laatste weekendviering

## Geloofskern Nieuw-Dijk, H. Antonius van Padua



Zaterdag 24 maart vindt om 18.00 uur de laatste weekendviering plaats. Dit is het weekend van Palmzondag. Deze viering zal in het teken staan van 'Blijvende Verbondenheid...'. Vooraf aan de viering zal met de kinderen vanaf de Meikever een korte rondgang zijn met Palm-paasstokken, onder begeleiding van DES.

Alle drie de koren Sam Sam, Vocaal en het Gemengd koor zullen gezamenlijk deze viering opluisteren en ook alle verenigingen binnen Nieuw-Dijk zijn inmiddels uitgenodigd. Kinderen gaan samen met Sam Sam naar Kinderwoorddienst onder leiding van pastoraal werker Guus en onder leiding van het jeugdwerk.

Om die 'Blijvende Verbondenheid' uit te dragen wordt na de viering een nieuwe boom geplant voor de pastorie.

Locatieraad geloofskern Nieuw-Dijk



# Palmpasen gezinsviering

## Geloofskern Loil



Op zondag 25 maart is er om 09.30u een gezinsviering in de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk in Loil, die in het teken staat van Palmpasen. Voorafgaand aan de viering zal er onder begeleiding van muziekvereniging Amicitia een Palmpasenopectocht door de straten van Loil trekken. De kinderen van groep 1 tot en met 4 van Daltonbasisschool Sint Jozef versieren in de week ervoor een Palmpasestok op school en nemen hem daarna mee naar huis. De stok wordt op zondag traditiegetrouw afgemaakt met een broodhaantje erbovenop. Kinderen die mee willen doen met de optocht kunnen om 09.00u het broodhaantje op het schoolplein ophalen, denk eraan dat je je palmpasestok van thuis meeneemt. Daarna vertrekt vanaf het schoolplein de optocht van Amicitia, kinderen en ouders door ons mooie dorp om uiteindelijk te eindigen bij de kerk. Iedereen mag meedoen met de optocht, dus ook kinderen die niet of nog niet in Loil naar school gaan zijn natuurlijk van harte welkom. In de viering wordt het verhaal over Palmpasen verteld en aan het eind is er gelegenheid om achter in de kerk samen een kopje koffie, thee of een bekertje ranja te drinken. Hopelijk tot ziens!

Werkgroep Gezinsvieringen Loil

### Familieberichten tot 16 februari 2018

#### Didam

##### Overleden

Fien Horsting- Derksen 74 jr., Wilhelminastraat 52

Rita Smits- Leferink 81 jr., Wilhelminastraat 41-18

Riet van der Spek- Lukassen 93 jr., Rijksweg- West Arnhem

Nettie Welling- Buiting 81 jr., Tesma 44

Jan Mennings 79 jr., Lockhorststraat 5-6

Canisius Derksen 75 jr., De Eik 8

Maaïke Straatsma- Willemsen 69 jr., Marxstraat 9

#### Loil

##### Overleden

Harrie Balduk 75 jr., Steenakker 4

#### Nieuw-Dijk

##### Overleden

Marietje Jansen- Wiendels 87 jr., Panhuis 28

## Wehlse Umdracht

### Sacramentsdag zondag 3 juni

Sinds de Middeleeuwen worden er processies door een stad of een streek gehouden: langs de akkers voor een goede oogst, naar een vissershaven voor een goede ontvangst of naar een heiligdom in de buurt om bescherming tegen onheil af te smeken of uit religieuze verering. Het 'Allerheiligste', een geconsacreerde hostie in een monstrans, wordt hierbij meegedragen. In Wehl kennen we tot op heden nog steeds de voorjaarsprocessie. Deze voorjaarsprocessie, ook wel de 'Wehlse Umdracht' genoemd, werd altijd op Drievuldighheidszondag gehouden, de eerste zondag na Pinksteren. Dit jaar wordt de processie gehouden op zondag 3 juni, Sacramentsdag. De Sacramentsdag is het Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus, in Nederland ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. In de kerk wordt dit op de eerste zondag ná deze donderdag gevierd, dit jaar dus zondag 3 juni.

Misschien heeft u vroeger ook wel eens meegelopen met een processie, maar is dat er, om wat voor een reden dan ook, de afgelopen jaren niet meer van gekomen. De teruglopende interesse voor de processie in Wehl brengt het voortbestaan er van ernstig in gevaar. In 2016 vierde Wehl als dorp dat het 200 jaar tot Nederland behoorde. De processie is echter nog veel ouder dan 200 jaar en deze traditie willen we graag behouden. Helpt u mee een toekomst te behouden voor de Wehlse Umdracht? Sluit u dan aan bij de Umdracht op zondag 3 juni. De kerkviering begint om 09.30u waarna we met het Allerheiligste en onder begeleiding van muziek naar het Hagelkruis trekken. De Umdracht wordt weer afgesloten in de kerk en op het kerkplein met een vendelhulde. U bent van harte welkom!



# Column

### De Schepping

In het eerste boek van de bijbel, Genesis genaamd, lezen we hoe God de wereld schiep. Opvallend hierbij is, dat, tot vijf keer toe, de constatering te lezen valt: "En God zag dat het goed was". De Schepper was dus tevreden met de wereld die Hij geschapen had. Maar wij mensen waren minder tevreden. De hele geschiedenis door hebben wij mensen zitten knutselen aan Gods Schepping. Dat begint al vroeg.

In hetzelfde boek Genesis lezen we het verhaal over de aartsvader Jacob, de zoon van Izaak en kleinzoon van Abraham. In zijn jeugd ontmoet hij Rachel, zijn latere vrouw, bij de waterput. In die tijd, toen de mensen als nomaden leefden, was de waterput zoiets als de datingsite in onze dagen, dé gelegenheid bij uitstek om een meisje te ontmoeten. Om met haar te kunnen trouwen moest hij zeven jaren werken als knecht bij zijn schoonvader Laban. Toen de tijd verstreken was, gaf Laban hem echter de oudste dochter Lea tot vrouw. Om toch Rachel te krijgen moest hij nogmaals zeven jaren als schaapherder werken. Jacob maakte de afspraak met Laban dat alle schapen die gevlekt waren, van hem zouden zijn. Door handig gebruik te maken van bepaalde rassen wist Jacob het aantal gevlekte schapen flink te vermeerderen, zodat na die zeven jaar zijn kudde in eigendom groter was dan die van zijn schoonvader Laban. Zo kon Jacob de Schepping beïnvloeden in zijn voordeel (nb. er bestaat nog altijd een gevlekt schapenras met de naam Jacobschaap).

Later, toen de mensen op een vaste plaats gingen wonen en boeren werden, zijn ze steeds doorgeslagen om planten en dieren in hun voordeel te veranderen. Vooral de laatste jaren is het heel snel gegaan. Toen de basis van de erfelijkheidsleer, het DNA door de geleerden werd ontdekt, was er steeds meer mogelijk op het gebied van de erfelijkheidsleer. DNA-onderzoekers willen steeds verder gaan en nieuwe dingen ontdekken. De grote vraag is: moeten we alles wat mogelijk is ook willen? Veel mensen vinden van niet! In de politiek staat dit bekend als de medisch-ethische kwestie. Een paar voorbeelden zijn: het kweken van menselijke embryo's voor onderzoeksdoeleinden en het de hulp bij euthanasie bij een 'voltooid' leven, ongeacht de leeftijd. De laatste kabinetsformatie duurde onder andere zo lang omdat voor een meerderheid de medewerking van christelijke partijen zoals de Christen Unie nodig was. Daarom zijn deze medisch-ethische onderwerpen voor deze periode in de wacht gezet.

Laten we daarom meer eerbied hebben voor de Schepping en al vast uitzien naar een mooi voorjaar.

Groeten,

Derk

## Schema door de weekse vieringen

### Dinsdag:

**Loil** om 09.30 uur  
op de 3e dinsdag van de maand

**Wehl** om 16.00 uur  
op elke dinsdag in Oldershove

**Beek** om 09.00 uur  
op elke dinsdag

### Woensdag:

**Nieuw Dijk** om 09.00 uur  
op de 2e en 4e woensdag van de maand

**'s-Heerenberg** om 19.00 uur  
op elke woensdag

### Donderdag:

**Didam** om 09.00 uur  
op elke donderdag

**Didam** om 15.30 uur  
op de 1e donderdag van de maand  
in Meulenvelden

### Vrijdag:

**Wehl** om 09.30 uur  
elke vrijdag

## Bereikbaarheid

### Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam  
**Tel.:** 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl  
www.parochiegabriel.nl **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

### Pastoresteam

#### Pastoor Jurgen Jansen

**Tel.:** 0314-650028 **e-mail:** j.jansen@parochiegabriel.nl

#### Pastor Ben Aarsen

**Tel.:** 0316-253015 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

#### Pastoraal werker Guus van der Ploeg

**Tel.:** 06 - 136 97 367

**e-mail:** g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

#### Diaken Theo Reuling ofs

**Tel.:** 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

### Parochiebestuur

**Pastoor Jurgen Jansen** - Voorzitter

**Margot Zwetsloot-Medze** - Vice-Voorzitter

**Sandra Bergevoet** - Secretaris

**Reinold Koelink** - Penningmeester

**Henk Otten** - Gebouwenbeheer

**Xaf Hendriksen** - Kerkhofzaken

**PASTORALE NOOD:** tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

### Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

### Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.

### Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofskern.

### Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

**Kerk:** Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg  
**Tel.:** 0314-661224 **E-mail:** emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

### St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam  
**Tel.:** 0314-651281 **E-mail:** oswalduszeddam@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

### St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder  
**Tel.:** 0314-681274 **E-mail:** sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** vrijdag 09.00-11.00 uur

### OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl  
**Tel.:** 0314-681296 **E-mail:** olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl  
**Website:** www.parochienieuwwehl.nl  
**Openingstijden secretariaat:** maandag 14.00-16.00 uur, vrijdag 09.30-11.30 uur

### St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl  
**Tel.:** 0314-681254 **E-mail:** martinuswehl@parochiegabriel.nl  
**Website:** www.parchie-wehl.nl  
**Openingstijden secretariaat:** maandag 19.00-20.00 uur en vrijdag 09.30-10.30 uur

### St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24, 7039 AJ Stokkum  
**Tel.:** 0314-661274 **E-mail:** suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** donderdag 10.30-12.30 uur

### OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt  
**Tel.:** 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl

### St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek  
**Tel.:** 0316-531264 **E-mail:** martinusbeek@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** donderdag 09.00-12.00 uur

### H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam  
**Tel.:** 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

### H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk  
**Tel.:** 0316-221250 **E-mail:** antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** woensdag 09.00-12.00 uur  
**Spreekuur:** 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur  
**Gebedsintenties:** M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

### OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil  
**Tel.:** 0316-223272 **E-mail:** olvloil@parochiegabriel.nl  
**Openingstijden secretariaat:** zondags na de viering  
**Spreekuur:** iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl). Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina [facebook.com/parochiegabriel/](https://facebook.com/parochiegabriel/)!

### Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Augustine van Ree en Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via [parochieblad@parochiegabriel.nl](mailto:parochieblad@parochiegabriel.nl)