

# De Gabriël



## Gabriëlmomenten

*Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie*

**Afscheid diaken  
Theo Reuling**

*Pensioenviering en  
receptie*

**Passie in  
Montferland**

*Oud verhaal in  
een nieuw jasje*



# Agenda

- **Passie Montferland**

Donderdag 6 april  
Vrijdag 7 april  
St. Oswalduskerk Zeddam

- **Bedevaart Lourdes**

29 april tot en met 6 mei

- **Hemelvaartsviering**

Donderdag 18 mei  
Binnentuin Kasteel Huis Bergh

- **Mindervalide bedevaart Kevelaer**

Woensdag 31 mei (onder voorbehoud)

- **Sacramentsprocessie Wehl**

Zondag 11 juni

- **Bedevaart Kevelaer**

Dinsdag 8 augustus voor wandelaars  
en fietsers en woensdag 9 augustus voor  
busreizigers

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 13 juni 2023. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op woensdag 17 mei 2023. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te plaatsen.

Verschijningsdata 2023:

Nr. 3 - 2023                      dinsdag 13 juni  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 17 mei  
Nr. 4 - 2023                      dinsdag 22 augustus  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 26 juli  
Nr. 5 - 2023                      woensdag 18 oktober  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 20 september  
Nr. 6 - 2023                      woensdag 6 december  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 8 november

- **Vormgeving en druk**

Drukkerij Rozijn Repro BV, Didam

*In De Gabriël worden regelmatig foto's geplaatst waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto's worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd om deze foto's voor eerdergenoemde middelen te gebruiken.*

## Inhoudsopgave

### Nr. 2 - 2023

**Op de voorpagina:** In de komende periode staan er twee Gabriëlmomenten gepland. Hemelvaartsdag willen we op 18 mei als parochie gezamenlijk vieren in de binnentuin van kasteel Huis Bergh (foto). Een nieuw Gabriëlmoment is de Sacramentsprocessie op zondag 11 juni, de tweede zondag na Pinksteren, in Wehl.

# 6



# 17





Bij het verschijnen van deze De Gabriël zitten we middenin de Goede Week, de laatste week van de veertigdagentijd. In deze week herdenken we het lijden en sterven van Jezus, vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen. De Goede Week telt zeven dagen, van Palmzondag, een week voor Pasen, tot en met Stille Zaterdag.

In aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. Deze week, ook wel Stille Week genaamd, werd door de christengemeenschap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig dagen uitmondt in Pinksteren.

In dit parochieblad hebben we uiteraard veel aandacht voor de christelijke feestdagen die elkaar na de Goede Week in rap tempo opvolgen. Zo gaat pastoor Marc Oortman in zijn voorwoord in op de betekenis van Pasen en citeert hij daarbij paus Franciscus. Verder geven we uitleg van de gedenk- en viermomenten, die voor ons de laatste levensfase van Jezus in herinnering roepen.

Janneke Kraaijvanger-Giesen schreef een uitgebreid artikel over de Passie in Montferland, die op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt opgevoerd in de St. Oswalduskerk in Zeddam. Daarnaast zijn er ook weer twee Gabriëlmomenten. Hemelvaartsdag hopen we met zoveel mogelijk mensen uit de hele parochie te vieren in de binnentuin van kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. Op zondag 11 juni, de tweede zondag na Pinksteren en de officiële viering van Sacramentsdag, wordt in Wehl de jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. Dit is een nieuw Gabriëlmoment, waarvoor dus ook alle parochianen worden uitgenodigd.

In deze editie van De Gabriël staan we ook uitgebreid stil bij de pensionering van diaken Theo Reuling. Na zo'n 25 jaar diaken te zijn geweest, waarvan achttien jaar bezoldigd, gaat hij met pensioen. Woensdag 17 mei is officieel zijn laatste werkdag. Op tweede pinksterdag, maandag 29 mei, is zijn pensioenviering waarbij iedereen afscheid van hem kan nemen.

Daarnaast is er ook weer genoeg nieuws vanuit onze andere geloofsgemeenschappen en werkgroepen. Zo hebben we opnieuw een lezens- en nieuwswaardige editie van De Gabriël voor u kunnen samenstellen. Ik wens u veel leesplezier!

Natasja Scheerder

3	<b>Voorwoord</b>
4	<b>Actie Kerkbalans</b>
4	<b>Kerk en samenleving</b> Caritas
5	<b>Pastoraal woord</b> 'Het leven is een ongelooflijk spektakel'
6	<b>Interview Theo Reuling</b> Aftellen naar pensioen
8	<b>Gabriëlmomenten</b> Hemelvaartsviering Sacramentsprocessie
9	<b>Mariavieringen</b>
10	<b>Rooster van vieringen</b>
11	<b>Activiteiten Impuls</b>
12	<b>Passie in Montferland</b>
14	<b>Vastenwandeling</b>
14	<b>Collecteweek missionarissen</b>
14	<b>Oecumenische geloofsgespreksgroep</b>
15	<b>Misdienaars- en acolietenuitje</b>
15	<b>Onderscheiding kerkhofbeheerders</b>
16	<b>Van uw pastores</b>
16	<b>Van uw bestuur</b>
17	<b>Ontmoetingsdag 70-plussers</b>
18	<b>Gedenken en vieren</b>
19	<b>Kind en liturgie</b> Eerste heilige communie
19	<b>Kind en liturgie</b> Vormsel
20	<b>Kinderpagina</b>
21	<b>Heilig Hartbeeld in Beek</b>
22	<b>Bidprentje Jan Leisink</b>
22	<b>Pelgrimage</b> Banneux
23	<b>Pelgrimage</b> Lourdes Kevelaer
24	<b>Vanuit het bisdom</b>
25	<b>Kerk en samenleving</b> Vastenactie 2023
26	<b>Familieberichten</b>
27	<b>Nieuws uit de geloofskernen</b>

# Actie Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

In de eerste maanden van het jaar wordt zoals gebruikelijk de administratie van het afgelopen jaar opgemaakt. Op het moment van aanleveren van de kopij voor deze editie van De Gabriël wordt hier nog aan gewerkt. In de volgende editie kunnen wij de resultaten van het afgelopen jaar presenteren.

Inmiddels is wel al het totaalbedrag van de kerkbijdragen van 2022 bekend. De in 2022 ontvangen bijdragen zijn uiteindelijk in totaal uitgekomen op 237.708 euro. Een mooi bedrag waar wij als Parochie H. Gabriël trots op kunnen zijn.

Voor de actie Kerkbalans 2023 heeft de parochie ook al veel bijdragen en toezeggingen ontvangen. Bij de start van de actie, eind januari, heeft u al voor 42.470 euro bijgedragen. Een hele mooie start! Heel veel dank voor uw bijdragen. Heeft u uw bijdrage al gedaan of toegezegd? Als u uw bijdrage nog niet heeft gedaan of toegezegd, vragen wij u dit alsnog te doen. Uw bijdrage is wel besteed!

De actie Kerkbalans staat ook dit jaar in het teken van 'de kerk van morgen'. Met de kerkbijdragen voorzien we in

het onderhoud van onze monumentale kerkgebouwen en in middelen om nu en in de toekomst kerk te kunnen zijn met pastorale zorg voor een ieder die daarom vraagt. Daarnaast kunnen we voor iedereen een plek blijven bieden voor ontmoeting en inspiratie. Ook voorzien uw kerkbijdragen in het verzorgen van een goede liturgie, met muziek van goede kwaliteit en niet in de laatste plaats het waarderen van vrijwilligers!

Hierbij daarom ook speciaal een dankwoord aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de voorbereidingen en het bezorgen van de brieven en ophalen van de enveloppen met uw antwoordformulieren. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

*Eric Kessen,  
penningmeester*



## Mee op pelgrimage dankzij bijdrage Caritas



De Parochiële Caritas Instelling (afgekort PCI) van de parochie H. Gabriël schenkt niet alleen aandacht aan de concrete noden en behoeften van personen die het moeilijk hebben, maar ondersteunt ook jaarlijks diverse activiteiten in de regio waaronder diverse pelgrimages.

Pelgrimeren (ook wel op bedevaartstocht gaan genoemd) is reizen naar een heilige plaats en is al zo oud als de mensheid. Een plek waar mensen heen gaan, omdat er op die plek iets bijzonders is gebeurd: een link met een gebeurtenis uit de Bijbel of er heeft een verschijning plaats gevonden.

In de middeleeuwen was het Heilig Land in de katholieke kerk het belangrijkste bedevaartsoord. Vanaf de zesde eeuw werd Rome, met het graf van apostel Petrus, een belangrijke bestemming en werd Santiago de

Compostela een voornaam reisdoel voor pelgrims na de 'ontdekking van het graf' van apostel Jakobus. In de laatste decennia gaan vanuit onze regio vooral veel pelgrimages naar Lourdes, Banneux en Kevelaer en zijn de Wereld Jongeren Dagen populair onder jongeren.

### **Waarom pelgrimeren?**

Vroeger ging je op pelgrimage om te bidden, een heilige te vereren, boete te doen of om vergeving te vragen. Maar pelgrimeren evolueert. Door afstand te nemen van de dagelijkse situatie en de contacten met andere pelgrims, kan een pelgrimage je helpen alles op een rijtje te zetten in deze soms hectische samenleving. Achter- en vooruitkijken, op zoek naar wat belangrijk is in je leven, de zoektocht naar God: hopen op een nieuw begin, een betere doorstart of een verbeterde kijk op het leven. Daarom draagt de Caritas bij aan diverse pelgrimages, zodat ook zij die de financiële mogelijkheden niet hebben een pelgrimage kunnen ondernemen.

Wilt u meer informatie over de PCI of de bedevaarten die vanuit de parochie H. Gabriël worden georganiseerd? Ga dan naar [www.parchiegabriel.nl](http://www.parchiegabriel.nl) of mail naar [pci@parchiegabriel.nl](mailto:pci@parchiegabriel.nl).





## 'Het leven is een ongelooflijk spektakel'

**P**asen is het hoogfeest van het leven! De dood is niet meer, het eeuwig leven is onze belofte. Dat is de grote boodschap van Pasen. En nu hopen we dat de dood, de overgang naar het leven bij God, pas komt na een lang en gelukkig leven. Maar Pasen kan in het leven van alledag een nieuw begin zijn. Paus Franciscus heeft daar hele mooie dingen over gezegd en die wil ik hier in dit pastorale woord citeren. Waarom zou je zelf naar woorden zoeken als een ander het zo treffend kan zeggen:

*"Je kunt gebreken hebben, angstig zijn en zelfs boos zijn, maar vergeet niet dat je leven de grootste onderneming ter wereld is. Alleen jij kunt het stoppen om te falen. Je wordt gewaardeerd, bewonderd en geliefd door zovelen. Onthoud dat gelukkig zijn niet gaat over het hebben van een lucht zonder storm, een weg zonder ongelukken, een baan zonder moeite, een relatie zonder teleurstellingen.*

*Gelukkig zijn is stoppen met je slachtoffer te voelen en de schrijver van je eigen lot te worden. Het is wandelen door woestijnen, maar diep in de ziel een oase kunnen vinden. Is God elke morgen bedanken voor het wonder van het leven. Het is je kinderen kussen, je ouders knuffelen, poëtische momenten hebben met je vrienden, zelfs als ze ons pijn doen.*

*Gelukkig zijn is het wezen dat in ieder van ons leeft, vrij, vreugdevol en eenvoudig laten leven. Je hebt de volwassenheid om te kunnen zeggen: 'Ik heb fouten gemaakt'. Het is de moed hebben om sorry te zeggen. Het is het verstand hebben om te zeggen 'ik heb je nodig'. Is het vermogen hebben om 'ik hou van je' te zeggen. Moge je leven een tuin van kansen voor geluk worden... dat hij in de lente een liefhebber van vreugde mag zijn en in de winter een liefhebber van wijsheid.*

*En als je een fout maakt, begin opnieuw. Want alleen dan ben je verliefd op het leven. Je zult ontdekken dat gelukkig zijn geen perfect leven is. Maar gebruik tranen om tolerantie te irrigeren. Gebruik je nederlagen om je geduld te trainen.*

*Gebruik je fouten met de sereniteit van de beeldhouwer. Gebruik pijn om af te stemmen op plezier. Gebruik obstakels om de ramen van intelligentie te openen. Geef nooit op... Geef vooral nooit de mensen op die van je houden. Geef nooit op gelukkig zijn, want het leven is een ongelooflijk spektakel."*

*Paus Franciscus*

Wat heb ik daaraan toe te voegen? Helemaal niets, behalve dan dat ik u allen van harte een zalig Pasen toewens!

*Pastoor Marc Oortman*





## Pensionado Theo Reuling: 'Ik heb altijd recht willen doen aan alle schepselen'

**Diaken Theo Reuling gaat met pensioen. Formeel is woensdag 17 mei zijn laatste werkdag. Op tweede pinksterdag, maandag 29 mei, neemt hij officieel afscheid van alle parochianen tijdens een pensioenviering in de Mariakerk en aansluitend een receptie bij Jan & Jan. "Ik neem wel afscheid als lid van het pastoraal team, maar blijf in de toekomst wel wat doen voor de kerk", belooft Reuling.**

Hij blijft natuurlijk diaken en kan nog een benoeming krijgen voor een aantal uren. "Maar de eerste maanden na mijn pensionering doe ik even niks", zegt hij. "Daarna zien we wel verder. Ik kijk wel uit naar wat minder drukte en het moment dat een aantal dingen niet meer hoeven. Toch wil ik wel wat blijven doen voor de parochie. Dat heb ik mijn hele leven gedaan, al van jongs af aan."

### Diakenopleiding

Zo was Reuling misdienaar, acoliet en lector en zat hij in de parochieraad, het kerkbestuur, dekenaal bestuur en de Diocesane Pastorale Raad in Utrecht. Daarna vroeg Reuling zich af of hij zich nog op een andere manier in kon zetten voor de kerk. Via de diakenopleiding kon hij wat meer verdieping aan zijn werkzaamheden geven.

Daar ben ik in 1993 mee gestart. De diakenopleiding was bij het bisdom in Zeist. In 1998 ben ik in Loil tot diaken gewijd. Vervolgens ben ik als onbezoldigd diaken aan de slag gegaan en draaide ik mee in Loil, waar ik vandaan kom, Didam en Nieuw-Dijk. Dit deed ik naast mijn reguliere baan. Ik werkte op dat moment voor wat nu Vitens is en hield me bezig met de bodem- en waterkwaliteit en het milieu. Een leuke baan, tot er weer een fusie aankwam en ik mogelijk naar Leeuwarden zou worden overgeplaatst."

Reuling kreeg ook de kans om in het pastoraat aan de slag te gaan. Na drie jaar wilde hij er wel zijn beroep van maken en als bezoldigd diaken aan de slag. Hier moest hij echter wel een extra opleiding voor volgen. "Dat heb



ik gedaan. Per 1 januari 2004 werd ik bij het dekenaat benoemd als arbeidspastor. Het bisdom trok echter datzelfde jaar de stekker uit het arbeidspastoraat. Sinds 1 januari 2005 ben ik dan ook aan de parochie verbonden als bezoldigd diaken, wat nu nog steeds zo is. Eerst alleen in Didam, Loil en Nieuw-Dijk, kort daarna ook in 's-Heerenberg, Lengel en Stokkum en sinds 2010 in de gehele Gabriëlparochie die toen door fusie ontstond."

### **Aandacht voor de armen**

Daar komt op 17 mei een einde aan. Nu zijn afscheid nadert, is het tijd voor Reuling om terug te kijken op zijn werk als diaken. "Mijn motto was altijd om recht te doen aan alle schepselen", vertelt hij. "Dat was de wijze waarop ik in mijn werk wilde staan. Oog houden voor alles en iedereen en zorg hebben voor de medemens staan bij mij hoog in het vaandel. Als diaken heb je ook veel aandacht voor de armen. Zo hebben we vanuit de kerken de voedselbank, kledingbank, het Schuldhulpmaatje en leningenfonds in Montferland opgericht. Die projecten schaar ik toch wel onder de successen."

Aan het Schuldhulpmaatje is Reuling nog steeds verbonden. Bij de Voedselbank Montferland was hij negen jaar voorzitter. Ook zit hij op dit moment in het bestuur van de Kledingbank Montferland. "Als parochie zijn we hier echter niet meer actief in, al blijven we die initiatieven uiteraard wel steunen."

### **Herstructurering**

Daarnaast is Reuling ook nauw betrokken geweest bij de herstructurering van de parochie H. Gabriël. Zo werden de afgelopen jaren zes van de elf kerken afgestoten.

Een logisch gevolg van de teruggang en krimp in de kerken in grote delen van Nederland. "Een gevoelig en ingrijpend proces", vindt Reuling. "Je brengt geen leuke boodschap als parochie, maar probeert iedereen wel in zijn waarde te laten. Ik denk dat we daar zorgvuldig en waardig mee om zijn gegaan. Gelukkig is het allemaal in goede harmonie gegaan."

Reuling kijkt ook met veel plezier terug op zijn werk in het pastoraat. Op zijn werk rond de vieringen, maar ook rond de kruismomenten in het leven. Toch vindt hij het fijn dat er aan die verplichtingen binnenkort een einde komt. "Zodat ik meer ruimte krijg voor andere dingen. Thuis heb ik altijd moeten schipperen met de tijd die ik samen met mijn vrouw en familie had. Daar hoop ik wat meer rust in te vinden. Daarnaast wandel en tuinier ik graag en wil ik een keer een goed boek lezen. Verder wil ik meer tijd besteden aan mijn franciscaanse activiteiten. En als de tijd ervoor rijp is, ga ik echt wel weer wat voor de parochie doen."

### **Pensioenviering**

Theo Reuling neemt dus op maandag 29 mei, tweede pinksterdag, afscheid van de parochianen. Zijn pensioenviering begint om 11.00 uur en vindt plaats in de Mariakerk in Didam. Na afloop van de viering is er een receptie bij Jan & Jan. "Iedereen is van harte uitgenodigd", benadrukt Reuling. "Zowel voor de viering als voor de receptie. Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten."





**Samen parochie zijn**

## Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie

**Gabriëlmomenten. Momenten waarin het samen vieren centraal staat en waarbij alle parochianen uit de gehele parochie worden uitgenodigd om mee te vieren. Als er een Gabriëlmoment is, zijn er in principe dat weekend géén andere vieringen in onze parochie. In de maanden mei en juni kennen we twee van deze momenten relatief kort achter elkaar.**



Foto: Jan Meulenbeek

### **Hemelvaartsviering**

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, wil de parochie samen vieren, elkaar ontmoeten en vooral samen parochie zijn. Dit vindt rondom Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg plaats. Om 10.00 uur begint de eucharistieviering in de binnentuin van het kasteel. Net zoals bij andere Gabriëlmomenten wordt deze viering muzikaal opgeluisterd door het zogenaamde Gabriëlkoor. Dit koor is samengesteld uit koorleden vanuit alle gemengde koren binnen de parochie. Het koor wordt geleid door vaste dirigent Bas Koolenbrander. Bij onverhoopt slecht weer wordt de viering in de Pancratiuskerk gehouden.

### **Speciale kinderwoorddienst**

In een speciale kinderwoorddienst brengen de kinderen in de kelders van Kasteel Huis Bergh op geheel eigen wijze de Hemelvaartsviering door. De kinderen kijken en luisteren naar een verhaal, ze gaan zingen, bidden en ongetwijfeld weer knutselen. Tijdens hun terugkeer naar de binnenplaats laten ze de overige kerkgangers zien wat ze hebben gemaakt.

### **Gezellig samenzijn**

Na de viering is er een gezellig samenzijn in de naastgelegen pastorietaan. Daar is alle ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.



### **Sacramentsprocessie**

Een nieuw Gabriëlmoment is de Sacramentsprocessie. Op zondag 11 juni, de tweede zondag na Pinksteren en de officiële viering van Sacramentsdag (Corpus Christi), wordt in Wehl de jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. Een processie waarbij we het 'Allerheiligste', de geconsecreerde hostie, in een monstrans op plechtige wijze door het dorp dragen. De afgelopen twee jaren hebben we dit in afgeslankte vorm gedaan en waren we beperkt tot een rondje om of in de kerk.



Foto: Jan Meulenbeek

### **Eeuwenoude geschiedenis**

De geschiedenis van de Wehlse processie gaat ver terug. Wat na de Reformatie in omliggende, vanouds Gelderse plaatsen niet meer was toegestaan, mocht in Wehl wel: het houden van processies door katholieken. Dit voorrecht gold naast Wehl ook voor andere voormalige Kleefse plaatsen zoals Zevenaar, Oud-Zevenaar, Groessen, Duiven, Loo en Huissen. Het uiten van het katholicisme door processies ging in die tijd niet altijd zonder strubbelingen. We hebben het over de periode na de Tachtigjarige Oorlog (tweede helft 17e eeuw). De historie van de processie gaat hiermee dus al zeer ver terug, zeker méér dan 200 jaar.

### **Rondgang**

De processie, waarbij we met het Allerheiligste rondtrekken door het dorp Wehl, wordt vooraf gegaan door een eucharistieviering in de Martinuskerk, die om

10.00 uur begint. De rondgang door het dorp wordt muzikaal begeleid. Halverwege houden we een stop bij Diepenbroek waar de preek wordt gehouden. Via een rustaltaar trekken we daarna terug naar de Martinuskerk.

### **Nazit**

Ook na afloop van de processie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie of thee.

### **Tot slot**

Een Gabriëlmoment is voor en van ons allen. Niet alleen van de geloofskern waar het moment plaatsvindt. Integendeel. Het is op dat moment het hart van onze parochie, van ons geloof. Dat wilt u toch ook kloppend houden? We verwelkomen u graag op donderdag 18 mei in 's-Heerenberg en op zondag 11 juni in Wehl. Tot dan!

*Werkgroep Gabriëlvieringen*

## **'Koningin van de Vrede' centraal in Mariavieringen**

In de meimaand zijn er weer Mariavieringen. Maria draagt de eretitel 'Koningin van de Vrede'.

Vrede is een kostbaar goed. Wij wensen elkaar in de eucharistieviering altijd vrede toe en toch zien we dat vrede bereiken – in het groot en in het klein – niet eenvoudig is. De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen uit dat land die in onze buurten wonen en de bedreiging van de vrede in de wereld op tal van plaatsen, heeft ons gemotiveerd om tijdens de Mariavieringen deze eretitel van Maria centraal te stellen.

De Mariavieringen zijn op:

- zaterdag 6 mei om 19.00 uur in Zeddam: vrede in de wereld;
- zaterdag 13 mei om 19.00 uur in Beek: vrede in gezinnen;
- zaterdag 20 mei om 19.00 uur in Wehl: vrede in de samenleving;
- en donderdag 25 mei om 19.00 uur in Didam: vrede in ons land.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden en mee te vieren.

*Werkgroep Mariavieringen*

<b>Dinsdag 4 april</b>				Dinsdag 19:00 uur Boeteviering M. Oortman <i>Antonius van Paduakoor</i>	
<b>Donderdag 6 april</b> <i>Witte Donderdag</i>			Donderdag 20:30 uur <i>Passie in Montferland</i>	Donderdag 19:00 uur Eucharistieviering Pastoraal team <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>	
<b>Vrijdag 7 april</b> <i>Goede Vrijdag</i>			Vrijdag 20:30 uur <i>Passie in Montferland</i>	Vrijdag 15:00 uur Kruisweg M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>  Vrijdag 19:00 uur Avondplechtigheden M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>	Vrijdag 15:00 uur Kruisweg G. Hendriksen <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>
<b>Zaterdag 8 april</b> <i>Paaswake</i>	Zaterdag 20:30 uur Eucharistieviering M. Oortman en G. Hendriksen <i>Pancratiuskoor</i>			Zaterdag 17:00 uur Gebedsviering <i>Vuur-, water- en lichtviering EHC</i> M. Oortman <i>Kinderkoor SamSam</i>  Zaterdag 20:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en T. Reuling <i>Middenkoor Nieuw Wehl</i>	
<b>Zondag 9 april</b> <i>Pasen</i>			Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en T. Reuling <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Latijns-Gregoriaanskoor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman en G. Hendriksen <i>Antonius van Paduakoor</i>
<b>Maandag 10 april</b> <i>Tweede Paasdag</i>		Maandag 09:30 uur Eucharistieviering G. Zweers en T. Reuling <i>One More Voice</i>		Maandag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>	
<b>Zaterdag 15 en zondag 16 april</b>		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Antonius van Paduakoor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>	
<b>Zaterdag 22 en zondag 23 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Antonius van Paduakoor</i>			Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>	
<b>Zaterdag 29 en zondag 30 april</b>		Zaterdag 19:00 uur Communieviering G. Hendriksen <i>Middenkoor Nieuw Wehl</i>	Zondag 11:00 uur Communieviering L. Feijen <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Different Generations</i>	
<b>Zaterdag 6 en zondag 7 mei</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Pancratiuskoor</i>		Zaterdag 19:00 uur Mariaviering L. Feijen <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Latijns-Gregoriaanskoor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>
<b>Vrijdag 12 mei</b>				Vrijdag 18:30 uur Heilig uur met eucharistische aanbidding	
<b>Zaterdag 13 en zondag 14 mei</b>		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en St. Oswalduskoor <i>Nieuw Wehl</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Latijns Gregoriaans koor</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviering <i>Marinuskoor Beek/Loerbeek</i>
<b>Donderdag 18 mei</b> <i>Hemelvaartsdag</i>	<b>Hemelvaartsviering</b> 10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - <i>Gabriëlskoor</i> <i>Binnentuin Kasteel Huis Bergh - 's-Heerenberg</i>				
<b>Zaterdag 20 en zondag 21 mei</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Pancratiuskoor</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviering G. Hendriksen <i>Cantare per Dio</i>		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Antonius-van Paduakoor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>



<b>Donderdag 25 mei</b>				Donderdag 19:00 uur Mariaviering M. Oortman Dameskoor Martinus	
<b>Zaterdag 27 en zondag 28 mei</b> <i>Pinksteren</i>		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Cantare per Dio</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Weerklank</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en G. Hendriksen Martinuskoor Beek/Loerbeek	
<b>Maandag 29 mei</b> <i>2e Pinksterdag</i>		Maandag 09:30 uur Eucharistieviering pater Toon te Dorsthorst <i>One More Voice</i>		Maandag 11:00 uur Eucharistieviering <b>Pensioensfeest</b> <b>diaken T. Reuling</b> Pastoraal team <i>Different Generations</i>	
<b>Vrijdag 2 juni</b>				Vrijdag 18:30 uur Heilig uur met eucharistische aanbidding	
<b>Zaterdag 3 en zondag 4 juni</b>	Zondag 10:30 uur Eucharistieviering <b>Eerste heilige communie</b> M. Oortman Kinderkoor <i>SamSam</i>				Zaterdag 10:30 uur Eucharistieviering Schuttersfeest M. Oortman Martinuskoor Beek/Loerbeek  Zondag 11:00 uur Eucharistieviering Pinksterbier G. Hendriksen Latijns- Gregoriaanskoor
<b>Zondag 11 juni</b> <i>Sacramentszondag</i>	<b>Sacramentsprocessie</b> 10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - <i>Gabriëlkoor</i> Martinuskerk - Wehl				

**Wijzigingen voorbehouden - Op [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl) staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen**

## Jongereengroep Impulz

# YouCatBijbel-activiteit jongereengroep Impulz

Met verschillende leden van jongereengroep Impulz van de parochies Gabriël en Maria-Laetitia zijn we op 22 januari bijeen geweest voor een YouCatBijbel-activiteit.

De YouCatBijbel is een Bijbel samengesteld voor jongeren en heeft een erg toegankelijke indeling. Ieder Bijbelboek wordt kort ingeleid en er is een selectie gemaakt van teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament.

Eens in de zoveel maanden organiseert Impulz een zogeheten YouCatBijbel-activiteit. Hierbij verdiepen we ons gezamenlijk in de Bijbel met behulp van de YouCat jongerenbijbel. In zo'n bijeenkomst behandelen we een selectie van Bijbelteksten. Deze keer was dat een gedeelte van Genesis. Hier hebben we ons verdiept in de verhalen rondom Abraham, Isaak en Jacob. We lezen samen de teksten uit de Bijbel, verdiepen ons in verschillende interpretaties van deze teksten en bespreken onder andere de achterliggende gedachten en boodschappen van deze teksten.

De volgende bijeenkomst richt zich op de verhalen rondom Jozef en zijn broers. 'Wat betekent het om broers

en zussen te zijn in het geloof?' De verdieping in de verhalen uit de Bijbel, de sfeer en gezelligheid van het bijeenkomen als groep en het uitwisselen van meningen, ervaringen en interpretatie maakt dit een enorm leerzame maar ook gezellige activiteit.

*Jesse*

### JAARPROGRAMMA IMPULZ

Hieronder vinden jullie het (voorlopige) Impulz jaarprogramma voor 2023. Reserveer deze data alvast in je agenda! Meer informatie volgt.

**15 APRIL:** Bezoek aan de abdij van Tilburg

**29 APRIL TOT EN MET 6 MEI:** Bedevaart naar Lourdes

**18 JUNI:** Gastspreker

**1 TOT EN MET 6 AUGUSTUS:** Wereldjongerendagen in Lissabon

**23 SEPTEMBER:** Zomerbarbecue



## Passie in Montferland: een oud verhaal in een nieuwe jas

**Nieuwsgierig geworden door een aankondiging in de vorige De Gabriël toog ik een aantal weken geleden naar Lengel. Daar had ik een afspraak met Ineke Thomassen, één van de regisseurs van een voorstelling in de kerk van Zeddam. Ook dit jaar, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, maken ze samen met een groep van zo'n twintig toneelspelers en het koor Weerklank een eigentijdse versie van het passieverhaal.**

"Het is ooit begonnen in 2013 op initiatief van de Protestant Christelijke Gemeenschap 's-Heerenberg/ Zeddam en uiteraard gebaseerd op het passieverhaal op televisie", vertelt Ineke over het ontstaan van Passie in Montferland. "Echter, we willen geen kopie zijn van wat er op televisie te zien is en daarom schrijven wij tegenwoordig ons eigen verhaal en spelen en zingen we op onze eigen manier. We zijn beperkt door één podium, waardoor we veel creatiever moet omgaan met de ruimte en het verhaal dat we willen laten zien en horen."

De voorbereidingen beginnen al in september/ oktober met het schrijven van het script en zoeken van geschikte liederen. Deze worden hier en daar tekstueel wat aangepast, zodat het verhaal wordt versterkt. Vanaf januari wordt er één per week geoefend door de spelersgroep onder leiding van Ineke en Petra Bieleveld. "De vorige regisseur gaf te kennen te willen stoppen en toen ontstond er een probleem. Samen met Petra durfde ik het regisseren wel aan en we zijn een prima

team. Petra heeft ook de nodige toneelervaring vanuit de Zeddamse toneelvereniging. Het gaat heel soepel en we vullen elkaar goed aan."

### **Koor Weerklank**

Wat Thomassen ook heel fijn vindt, is de prettige samenwerking met Weerklank en dat ze gebruik kunnen maken van een live muziekcombo, wat het geheel bijzonder levendig maakt. "Er is gekozen voor moderne muziek en liederen, je hoort geen kerkliederen. Uiteraard zit Zwart-Wit van de Frank Boeijengroep in de voorstelling, daar kun je niet omheen. Weerklank steekt veel tijd in het aanleren van de liederen en geeft daarbij ook de solisten vanuit de spelersgroep de kans om te oefenen en te ondersteunen."

### **Jongeren**

Ook dit jaar zijn met name Gerry Vreuls en Sijnje Heuvel verantwoordelijk voor het eigentijdse verhaal dat zich afspeelt in deze tijd waarin social media heel belangrijk is.



“Wij waren dan ook op zoek naar jongeren. Enkele van hen hebben eerder meegespeeld in het kerstspel. Zij vonden het een eer ook mee te mogen doen met de Passie. Ik wil iets met jullie delen, maar niet teveel want het moet wel verrassend zijn wat er gaat gebeuren”, geeft Thomassen aan. “Als Jezus de jongeren ontmoet op hun hangplek praten ze niet over volgelingen, maar over volgers. Echt een term van deze tijd, die jongeren aanspreekt!”

De laatste weken vinden de repetities zeker twee keer per week plaats en oefenen de spelers en het koor samen om het geheel te laten samensmelten. Dat de voorstellingen in de Zeddamse RK-kerk zijn, is niet geheel toevallig. De Protestants Kerk was te klein voor de grote belangstelling en daarom is van begin af aan gekozen voor de katholieke kerk.

“Bovendien is de akoestiek beter in de St. Oswalduskerk, een prima plek voor onze uitvoeringen. Dat velen de kerk weten te vinden is heel fijn en een mooie bijkomstigheid. Gelovig of niet gelovig, het passieverhaal blijkt mensen te raken en dat is mooi.”

### **Toegang**

De voorstellingen vinden dus plaats op Witte Donderdag 6 april en Goede vrijdag 7 april, aanvang 20.30 uur. Wilt u graag naar de voorstelling ‘Passie in Montferland 2023’? Mail dan naar [passieinmontferland2022@gmail.com](mailto:passieinmontferland2022@gmail.com) en regel een gratis toegangskaart, zodat u zeker bent van een plek in de kerk.

*Janneke Kraaijvanger-Giesen*





## Jong en oud loopt mee met jaarlijkse vastenwandeling

Vanuit Zeddum werd op zaterdag 25 februari de jaarlijkse vastenwandeling gehouden. Dit jaar met een volop schijnende zon, een ietwat fris temperatuurtje en een grote opkomst aan deelnemers. Dit kwam mede doordat de jongeren, die dat weekend aan het vormselkamp deelnamen, ook meeliepen.

We werden door diaken Leon Feijen op stap gestuurd met de vraag om na te denken over wat 'heilig is voor jou'. Onder leiding van Ineke Bisselink werd een uur lang gewandeld door de Montferlandse bossen en akkers. Na een kopje koffie, thee of fris met een plak cake werd in de Oswalduskerk afgesloten met een gebedsviering.



## Collecte voor de Nederlandse missionarissen

Tijdens de week van de Nederlandse missionarissen van 20 tot en met 28 mei een collecte gehouden. Ook wij als parochie H. Gabriël sluiten ons hierbij aan.

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in

voor anderen.

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in onze parochie maken we het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk. Onze steun is onmisbaar.

*Leon Feijen, Diaken*

## Oecumenische geloofsgespreksgroep

Eén keer per maand komen zowel katholieken als protestanten bij elkaar om in gesprek ons geloof te verdiepen. Soms nemen we een Bijbeltekst als uitgangspunt, soms wordt ons een stelling voorgelegd waarover wordt gediscussieerd. Nu lezen we het boek 'Geduld met God'.

Dit boek is geschreven door een Tsjechische priester, Tomas Halik. Hij probeert een brug te slaan tussen geloof en twijfel en hij neemt de figuur Zacheus als

uitgangspunt, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast mee doet.

De avonden worden geleid door dominee Rosemarie van der Hucht. Vanwege de stookkosten komen we om de beurt bij elkaar bij iemand thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 24 april en woensdag 25 mei. Mocht u interesse hebben, kunt u zich aanmelden bij Rosemarie van der Hucht via [rvdhucht@ziggo.nl](mailto:rvdhucht@ziggo.nl).



## Bowlingmiddag met etentje voor misdienaars en acolieten

Het merendeel van de misdienaars en acolieten die 'werkzaam' zijn in Didam is op zondag 22 januari met elkaar op pad geweest. Het was een gezellige middag bij Bowling en Partycentrum 's Heerenberg. De eerste ronde werd glansrijk gewonnen door pastoor Marc, daarna namen de jongeren het stokje over. De middag werd afgesloten in het kerkzaaltje achter de Pancratiuskerk met een lekkere maaltijd.



## Landelijk misdienaars- en acolietenuitje

Alle misdienaars en acolieten van Nederland zijn op zaterdag 13 mei uitgenodigd door de Kardinaal om naar Kevelaer te komen. Daar wordt onder andere samen een eucharistieviering gevierd en er is een speurtocht uitgezet. Pastoor Marc hoopt vanuit de Gabriëlparochie met een grote groep naar Kevelaer af te kunnen reizen. Dus ben je misdienaar of acoliet (locatie maakt niet uit!), noteer deze datum alvast in je agenda.

## Extra hulp gezocht om de mis te dienen

Iedereen die de eerste Heilige Communie heeft ontvangen mag meehelpen tijdens de eucharistieviering met het klaarmaken van de tafel en meer. We merken dat de groep die we hebben niet meer elke zondag kan vullen. We hopen daarom ook op nieuwe aanmeldingen. Aanmelden kan via [vrijwilligers@parochiegabriel.nl](mailto:vrijwilligers@parochiegabriel.nl). Daarna wordt er contact opgenomen en worden vrijwilligers gekoppeld aan de kerk die ze wensen. Natuurlijk volgt er een uitleg en is er de mogelijkheid het eerst een periode te proberen.

## Onderscheiding voor kerkhofbeheerders



V.l.n.r. met insigne: Jan Hansen, Tonnie Roes en Bennie Steijnjtes. Foto Timo Steijnjtes

Na de vergadering over de kerkhoven op 25 januari is er officieel afscheid genomen van onze kerkhofbeheerders Bennie Steijnjtes (Wehl), Tonnie Roes (Beek) en Jan Hansen (Zeddam). Bij dit afscheid heeft pastoor Oortman hen een Willibrordonderscheiding uitgereikt.

Deze onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding de gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap

ter plaatse. De Willibrordonderscheiding bestaat uit een bronzen plaquette, een oorkonde, ondertekend door de aartsbisschop, en een insigne behorende bij deze onderscheiding.

Bennie, Tonnie en Jan hebben jarenlang op hun kerkhof de zaken georganiseerd en uitgevoerd. Wij danken hen nogmaals voor alles wat zij voor de overledenen, naasten en onze parochie H. Gabriël, of haar voorganger, hebben betekend.

# Van uw pastores



## **Bedevaarten**

We kijken er naar uit om in de komende maanden met parochianen op weg te gaan naar Maria. Eind april met de bisdombedevaart naar Lourdes, tussen Hemelvaart en Pinksteren naar Banneux en eind mei de dagbedevaart met mindervaliden naar Kevelaer.

## **Corona**

We zijn blij dat de corona-maatregelen officieel verleden tijd zijn. Voorzichtigheid blijft geboden, maar we kunnen weer onbeperkt samenkomen, zingen en vieren. Tegelijkertijd beseffen we dat dit het einde markeert van een intensieve periode met veel impact. Niet alleen op ons kerk-zijn, maar vooral ook in de persoonlijke situatie van onze parochianen. Niet naar de kerk kunnen gaan, ziek worden en soms blijven, maar vooral meemaken dat dierbaren overlijden aan het Covid19-virus hebben velen ervaren als onwettelijk voor de tijd waarin wij leven. Maar het was wel de werkelijkheid. We hopen dat we hier goede lessen uit geleerd hebben.

## **Misdienaarsdag**

Op zaterdag 13 mei gaan we met een groep misdienaars uit onze parochie deelnemen aan de nationale misdienaarsdag, die in Kevelaer wordt gehouden.

## **Pastoraal team**

Medio mei halveert het pastoraal team door de pensionering van diaken Theo Reuling. Alhoewel de vacature gesteld en erkend is (net als destijds bij het vertrek van pastoraal werker Guus van der Ploeg) en de benodigde financiën aanwezig zijn, is het nog niet gelukt opvolging te verkrijgen. Met grote zorg kijken we dan ook de toekomst in ten aanzien van de pastorale voorziening.

Mede op grond van het voorgaande draagt de naam van deze rubriek de volgende keer de titel 'Van uw pastoor'.

# Van uw bestuur



## **Vergadering met de PCI**

In februari heeft de jaarlijkse vergadering van het parochiebestuur en het bestuur van de PCI plaatsgevonden. Het hoofdthema van de vergadering was armoede. Vorig jaar heeft de PCI samen met de andere kerken in onze parochie de bijeenkomst 'Sta op tegen armoede' georganiseerd. Dit initiatief krijgt dit jaar een vervolg op 6 juni ('s avonds). Verdere informatie over thema's en het programma volgt nog.

In het verleden zijn de kerken en de PCI nauw betrokken geweest bij het oprichten van de Kledingbank en de Voedselbank. Daarnaast hebben zij samen met de gemeente het Solidariteitsfonds opgericht en is het Schuldhulpmaatjesproject opgestart. Inmiddels is het Solidariteitsfonds opgeheven en wordt daarvoor samen gewerkt met een landelijke organisatie; de SUN (Stichting Uitzonderlijke Noden). In Doesburg is de afdeling SUN Liemers-Achterhoek gevestigd.

Zowel de PCI als het parochiebestuur onderschrijven de noodzaak om inwoners van onze gemeente te ondersteunen als zij, om welke reden dan ook, in financiële problemen zijn gekomen.

## **Energiebesparende maatregelen**

Het bestuur heeft besloten om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren aan de pastorie in 's Heerenberg (spouwmuurisolatie) en aan het parochiecentrum in Zeddam (spouwmuurisolatie en isolerende beglazing).

## **Bijdrage energielasten door gemeente Montferland**

Het bestuur heeft bij de gemeente Montferland een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de energielasten. Bij de sluitingsdatum voor deze editie van de Gabriël was nog niet bekend of de bijdrage wordt toegekend.

## **Begroting 2023**

Het bestuur heeft de begroting voor 2023 ingediend bij het bisdom. Het resultaat van de begroting baart het bestuur grote zorgen. Mede door de hoge energielasten en de teruglopende kerkbijdrage heeft de begroting een negatief resultaat van 195.000 euro. Uiteraard spant het bestuur zich in om dit resultaat te verbeteren. De hierboven beschreven energiebesparende maatregelen zijn daarvan een voorbeeld.

## **BHV/EHBO-diploma**

Het bestuur heeft de Commissie Vrijwilligersbeleid gevraagd per kerklocatie te inventariseren hoeveel kosters, acolieten, lectoren en koorleden een geldig EHBO- en/of BHV-diploma hebben. Het bestuur streeft ernaar dat tijdens de vieringen minimaal één persoon aanwezig is die in geval van een noodsituatie kan handelen.



## Zeer geslaagde ontmoetingsdag voor 70-plussers

De ontmoetingsmiddag voor 70-plussers uit de geloofskernen Stokkum, Zeddam, 's-Heerenberg en Lengel op 26 januari is goed bezocht. Rond de honderd mensen waren aanwezig in het Bosmanhuus in Lengel.



De middag bestond uit twee gedeelten, een eucharistieviering en ziekenzalving en een gezellig samenzijn. Het was tijdens de viering manoeuvreren tussen de mensen voor pastoor Oortman en priester Marcel Smits uit de parochie Maria Laetitia.

De middag, georganiseerd door de werkgroep ontmoetingsmiddag (Hanneke Berendsen, Els Cremers, Ineke Bisselink, Gerard Ros en Lucia ten Oever), kan zeer geslaagd worden genoemd. Het koor uit Zeddam ondersteund door organist Wim Gerritsen verzorgde de zang tijdens de viering. Albert van Bree kwam ook

uit Braamt, acoliet Theo Hunting en lectrice Thea Hunting uit Braamt. Het Bosmanhuus was ingericht voor de eucharistieviering door Ed te Pas en Frans Nakken.

Tijdens de viering werd voor de eerste keer een gemeenschappelijke ziekenzalving gedaan voor degene die zich daarvoor van tevoren hadden opgegeven.

Zo'n 30 mensen ontvingen de ziekenzalving door Marc Oortman of Marcel Smits.

Na de viering en ziekenzalving volgde een ontspannen gedeelte met een kopje koffie en/of thee met wat lekkers en een drankje en een hapje. Tijdens het samenzijn kon men met elkaar een praatje maken terwijl Frans Gerritsen met zijn accordeon enkele liedjes ten gehore bracht. Het samenzijn werd rond 16.30 uur afgesloten.

Foto's Ineke Bisselink

## Herdenkingsdienst Oekraïners in 's-Heerenberg

Op tal van plekken wereldwijd is stilgestaan bij de Russische inval in Oekraïne, vrijdag 24 februari precies een jaar geleden. In 's-Heerenberg werd herdacht door een groep Oekraïners en andere belangstellenden in de St. Pancratiuskerk. Met een traan, met stilte en gebed, maar ook met muziek en zang. Pastoor Marc Oortman was hierbij aanwezig en mocht, als dank voor de gastvrijheid, een icoon in ontvangst nemen.



## Vervolg Sta op tegen armoede

'Sta op tegen armoede' krijgt dit jaar een vervolg op dinsdagavond 6 juni. Eén van de sprekers is de voorzitter van de Sociale Raad van de gemeente Montferland Bart Jan Krouwel. In de volgende uitgave

van De Gabriël leest u meer over de verdere invulling van het programma, die samen met de andere kerkgemeenschappen binnen onze parochie wordt georganiseerd.

# Gedenken en vieren van christelijke feestdagen

Een aantal belangrijke christelijke feestdagen ligt voor ons. Gedenk- en viermomenten die voor ons de laatste levensfase van Jezus in herinnering roepen. Maar vooral ook wat daarna aan Hem geschiedde, het mysterie van het opstaan uit de dood en het zenden van de Geest. In onze parochie willen wij u graag meenemen op deze belangrijke weg die Jezus gegaan is. Een weg die ook belangrijk is voor ons. Loopt en viert u met ons mee?

## Witte donderdag

Wij gedenken het laatste samenzijn van Jezus met zijn leerlingen in de bovenzaal en daarna hun vertrek naar de hof van Getsemane. Tijdens hun samenzijn in de bovenzaal gebeurt datgene wat we aanduiden met het Laatste Avondmaal. Voor de laatste keer is Jezus met zijn leerlingen samen en tijdens de paasmaaltijd die zij samen vieren hecht Jezus bijzondere betekenis aan brood en wijn. Hij verbindt er zichzelf aan, zijn missie en zijn goddelijkheid. We vieren dat als de instelling van de eucharistie. Omdat Jezus voorafgaand aan de maaltijd als teken van dienstbaarheid zijn leerlingen de voeten waste, wordt dit gebruik ook dit jaar opnieuw uitgevoerd. We vieren 's avonds in de Mariakerk in Didam.

## Goede vrijdag

In de hof van Getsemane wordt Jezus verraden, gevangengenomen en overgeleverd aan het gerecht. Hij wordt eerst ondervraagd door de joodse hogepriesters en daarna door de Romeinse bezetter Pilatus. Dit leidt tot zijn veroordeling, zijn marteling en uiteindelijk de dood op het kruis. In de kerken van Didam en Beek volgen we 's middags de kruisweg die Jezus ging. In de avondviering in Didam doorlopen wij het lijdensverhaal en mediteren verder op de betekenis die deze gebeurtenissen hebben voor ons (geloofs-)leven.

## Stille zaterdag

Een stille dag. In afwachting van wat komen gaat. Geen klokgelui, geen drukte. Als het donker wordt, komen wij samen om te waken. En we mogen ontdekken, net als

de vrouwen die als eerste bij het graf van Jezus kwamen, dat het graf leeg is. Enerzijds ontzetting, anderzijds wordt duidelijk waar Jezus over sprak. De dood kon hem niet gevangen houden. We plaatsen dat in het licht van de geschiedenis, van de Schepping, van de Uittocht uit Egypte, van wat profeten voorspeld hebben. Jezus is de Christus, de Verrezenen. Met vuur, licht en water omgeven wij deze verhalen. We vieren en gedenken deze avond in de kerken van 's-Heerenberg en Didam.

## Pasen

Eerste en Tweede Paasdag staan in het teken van het verrijzen van Jezus Christus. Verschillende vieringen in onze kerken bekronen dit feest dat van ultieme betekenis is voor christengelovigen. Wat mogen wij hieruit afleiden voor onszelf? Diverse jubelteksten uit de Bijbel nemen ons bij de hand en met zang en gebed mogen wij God danken voor deze grote genade.

## Hemelvaart

Na Pasen verschijnt Jezus nog verschillende keren aan zijn leerlingen. Langzaam groeit bij hen het besef dat Jezus daadwerkelijk Gods Zoon is. Hij sprak er wel over, maar ja, dat zijn woorden. Nu de gebeurtenissen die woorden bevestigen, zien we bij zijn leerlingen een doorleefd geloof ontstaan. Ook wij mogen ons daaraan spiegelen tijdens de openluchtviering die op Hemelvaartsdag wordt gehouden bij Huis Bergh.

## Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen het feest van Pinksteren, het feest van de Geest. We lezen hoe de leerlingen de Geest ontvangen, de Helper die Jezus hen beloofd heeft. Ook al laat de evangelist Johannes Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen (wie zou dat niet willen af en toe?), het ontvangen van de Geest is toch een ander gebeuren dan het verrijzen van Jezus Christus. God schenkt ons Zijn Geest. In de kerken van Wehl, Zeddum en Didam vieren wij het Pinksterfeest voluit.

## Vorbereiding op eerste heilige communie

De voorbereidingen voor de eerste heilige communie zijn in volle gang. We hebben al een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum in Didam gehad waarin we veel hebben geleerd, zoals het maken van het kruissteek, het Onze Vader en een aantal liederen dat wordt gezongen tijdens de viering. Ook hebben we samen de voorbeden voor de eerste communieviering gemaakt.

Op 4 maart hebben we het rondje kerk in de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg gehad. Het was een leerzame middag. We hebben het gebouw, de gebruiken, de schilderijen in de kerk en de ramen bekeken en allemaal een kaars aangestoken. Daarnaast heeft een

misdienaar ons in de sacristie uitleg gegeven, leerden we dat elk altaar een speciale steen in zich heeft met vijf kruisjes en een relikwie, wat de inhoud van het tabernakel is en dat de geconsecreerde hosties, het belangrijkste zijn in de hele kerk.

De eerste heilige communie komt steeds dichterbij. De komende weken hebben we nog een aantal bijeenkomsten, waaronder op Palmzondag de Pesachmaaltijd met pastoor Marc. Ook leren we hoe we ter communie gaan.

Werkgroep EHC



# Vormelingen op weg naar het Vormsel



Met elf vormelingen loopt de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel. Na een eerste bijeenkomst in december zijn verschillende diaconale activiteiten uitgevoerd. De vormelingen hebben daar mooie ervaringen bij opgedaan in zorgcentra, dagopvang, kerk en bij de voedselbank.

Het laatste weekend van februari werd het vormselkamp gehouden, van vrijdag tot en met zondag. Net als vorig jaar werd dit gehouden in Wolkenland. Speelde vorig jaar corona ons nog parten, dit jaar was het de griep die enkele vormelingen deels

of helemaal thuis hebben gehouden. Aan de hand van Bijbelteksten werd de betekenis van de Heilige Geest langzamerhand meer duidelijk gemaakt. Met vragen en spellen werd dit verder uitgewerkt.

Met het maken van een gebedsketen stonden we stil bij het gebed en bidden en het versieren van een kaars maakte iets meer duidelijk waar Gods licht op mag schijnen. Op zaterdag hebben de vormelingen meegelopen met de vastenwandeling in Zeddam. 's Avonds werd genoten van een mooie film.

Op zondag werd gezamenlijk de viering in het eucharistisch centrum in Didam bijgewoond. De vormelingen hebben zich toen voorgesteld aan de parochiegemeenschap. Gelukkig waren toen alle vormelingen aanwezig. Enkele termen die in dat weekend veel klonken waren: mooie plek, drukte, chocola en slaaptkort.

De komende maanden zijn er nog bijeenkomsten voor verdere verdieping voor de vormelingen. Soms ook samen met de ouders. De viering waarin het Heilig Vormsel wordt toegediend, is gepland voor zondag 25 juni.

## Kinderkamp en tienerkamp op kampeerboerderij De Heidebloem

**Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.**

### **Koning(in) voor een week**

Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht. Met het thema 'Koning(in) voor een week' kijken we tijdens het kinderkamp naar verschillende verhalen uit de Bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer.

Het kinderkamp vindt plaats van 12 tot en met 17 augustus en is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De leiding is in handen van vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters. De kosten zijn 125 euro per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 75 euro per extra kind. Aanmelden via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) kan tot 30 juni.

### **Reis rond de wereld**

Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond de wereld. We bezoeken de hoogste

bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte 'globetrotter'. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

Ook het tienerkamp vindt plaats van 12 tot en met 17 augustus. Tieners van 13 tot en met 16 jaar kunnen mee op reis. De leiding is in handen van priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfshoten. De kosten zijn 145 euro per persoon. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 95 euro per extra tiener. Aanmelden via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) kan tot 30 juni.

Meer informatie over beide kampen is verkrijgbaar via de e-mail: [zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com](mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com).



# Kinderpagina



## Pasen en Paastijd

Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren dat Jezus is verrezen. Hij werd vermoord maar toch leeft Hij; ook nu nog! Jezus heeft ons zo laten zien dat zijn leven en het goede van God sterker is dan de dood en sterker dan het kwaad in de wereld. Dit betekent dat als wij ooit doodgaan, ook wij zullen leven bij God. De vijftig dagen na Pasen noemen we de Paastijd. Het is een feestelijke tijd die duurt tot Pinksteren. Op de tweede zondag van Pasen horen we wat er gebeurt nadat Jezus de dood had overwonnen. Hij verschijnt dan aan zijn leerlingen. Maar ... één van de leerlingen kan het niet geloven.

## Ongelovige Thomas

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-31

Het is avond en de leerlingen van Jezus zijn samen. De deur is op slot, want ze zijn bang. Dan komt Jezus binnen. Hij gaat midden tussen zijn leerlingen staan en zegt: "Vrede zij met jullie" Hij laat zijn handen zien en z'n zij. De leerlingen zijn enorm blij als ze de Heer zien. Dan zegt Jezus nog een keer: "Vrede zij met jullie". Maar Thomas, een van de twaalf apostelen, is er niet bij. Daarom vertellen de andere leerlingen hem: "Wij hebben de Heer gezien." Dan zegt Thomas: "Zolang ik niet zelf de gaten van de spijkers in zijn handen heb gezien, en ze ook met mijn vinger heb kunnen aanraken en als ik mijn hand niet in de wond in zijn zij heb gelegd, zal ik het zeker niet geloven." Acht dagen later, de volgende zondag, zijn ze weer samen in het huis. Nu is Thomas er wel bij. De deuren zijn op slot en toch komt Jezus binnen. Hij gaat tussen ze in staan en zegt: "Vrede zij met jullie." Dan zegt Hij tegen Thomas: "Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek je hand uit en leg die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar gelovig." Nu roept Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God!" Dan zegt Jezus tot hem: "Geloof je nu omdat je Mij hebt gezien? Gelukkig de mensen die Mij niet hebben gezien en die toch geloven."

## Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De tweede zondag van Pasen heette vroeger 'Beloken Pasen'. Sinds het jaar 2000 heet hij ook: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Op die zondag wil God ons nog meer zijn liefde geven en ons laten merken dat Hij eindeloos barmhartig is.

## Wat betekent Goddelijke Barmhartigheid?

God houdt heel veel van de mensen. Als mensen het moeilijk hebben, dan voelt God dat in zijn binnenste. Dat is barmhartig zijn, van binnen meevoelen met de moeilijkheden van anderen en hen dan proberen te helpen.

## Zuster Faustina

Ongeveer 100 jaar geleden leefde in Polen zuster Faustina. Zij had dromen en visioenen over Jezus. Ze praatte met Jezus. Hij vertelde haar over de grote barmhartigheid van God. Ze zag ook een afbeelding van Jezus. Uit zijn hart, kwamen twee stromen als stralen naar beneden, een rode en een blauwe. Meteen dacht ze aan Jezus aan het kruis. Zijn hart werd toen doorstoken. Meteen kwam er water (blauw) en bloed (rood) uit. Dat water wijst ons op het doopsel en het bloed wijst op de Mis, de Eucharistie.



RKkids.nl/heiligen

Deze  
Kleurplaat  
vind je hier



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze Kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



# 'Heilig Hartbeeld in Beek verdient opknopbeurt'

**Nu de pastorietaan in Beek onderhanden is genomen en het oorlogsmonument er een plek heeft gekregen, verdient ook het Heilig Hartbeeld bij de Sint Martinuskerk een opknopbeurt. "Het moet echt een keer worden schoongemaakt of gerenoveerd", vindt Bart Hendricksen, vrijwilliger voor de parochie en betrokken Bekenaar.**

Het Heilig Hartbeeld staat al negentig jaar middenin de pastorietaan van de Sint Martinuskerk en is sinds 10 april 2000 een rijksmonument. Hendricksen vraagt zich echter af of er ooit onderhoud aan is gepleegd.

"Op het beeld staat de tekst 'Komt allen tot mij', maar die is bijna niet meer te lezen. Ook de bloemen en struikjes in de bakken rond het beeld staan er troosteloos bij. Ik vind dat jammer en hoop dat het bestuur van de parochie er iets aan wil doen. Het hoeft helemaal niet perfect te worden, maar een schoonmaakbeurt is misschien al voldoende."

## 'Komt allen tot mij'

Het Heilig Hartbeeld werd in 1933 vervaardigd en door kapelaan Van der Moolen onthuld. De Christusfiguur met baard, halflang haar en gespreide armen is gekleed in een lang gewaad en een schoudermantel. Op de borst is in reliëf het Heilig Hart afgebeeld als een brandend, door een kruisje bekroond hart, als symbool van de goddelijke liefde. Het beeld staat op een vierkante natuurstenen voet met daarop een halve wereldbol. Op het voetstuk staat de tekst 'Komt allen tot mij'. Het geheel is op een sokkel geplaatst met in- en uitspringende onderdelen met een geïntegreerde bloembak.

## Oorlogsmonument

Hendricksen was ook betrokken bij de verplaatsing van het oorlogsmonument in Beek. Dat stond aan de Arnhemseweg. "Een weinig eervolle plek, waar altijd veel verkeer langs raasde", zegt Hendricksen. "Op verzoek

van een vrouw uit Beek hebben we dit vanuit de Heemkundekring Bergh aangehangig gemaakt bij de gemeente. Het oranjecomité is daar in het verleden ook al eens mee bezig geweest. Uiteindelijk is de gemeente Montferland met het parochiebestuur rond de tafel gaan zitten en is het oorlogsmonument verplaatst naar de pastorietaan. Een prachtige locatie. Hier staat het nu sinds eind augustus vorig jaar."



Het opknappen van het Heilig Hartbeeld zou het geheel volgens Hendricksen helemaal afmaken. "Dat past ook perfect in de hele vernieuwing van het centrum van Beek. De Sint Jansgildestraat, waar de pastorietaan aan ligt, en het plein hebben ook een prachtige metamorfose ondergaan. Nu alleen het Heilig Hartbeeld nog."





# Bidprentje overleden oud-pastoor Jan Leisink

**Oud-pastoor Jan Leisink is op 30 december vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleden. Leisink was van 1978 tot 1987 pastoor van de Mariakerk en Sint Martinuskerk in Didam. Toen pastoor Scholten in 1986 overleed kreeg hij ook de OLV Onbevlekt Ontvangen Loil toebedeeld. Dit pastoraat was echter maar van korte duur.**

Leisink werd geboren op 1 december 1937 in Drempt en tot priester gewijd op 19 juli 1964 in de Sint-Walburgiskerk in Arnhem door kardinaal Bernardus Alfrink (1900-1987). Na zijn wijding werd hij tot kapelaan benoemd in Weerselo. Hierna volgden Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor van de Sint Michaël-parochie in Enschede.

Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming tot pastoor in Didam in twee parochies en van 1986 tot 1987 in Loil. Op 26 april 1987 nam hij afscheid van Didam en Loil vanwege zijn benoeming tot pastoor in Goor. Hier was hij werkzaam tot zijn pensionering. Daarna vestigde hij zich in een appartement van een verzorgingscentrum in Lochem en liet hij zich inroosteren voor assistentie van het parochiële werk in Drempt en omgeving. Na

vijftien jaar nam hij afscheid in zijn geboorteplaats en daarmee was de cirkel voor hem weer rond.

Zijn bidprentje, hier afgebeeld, vertelt meer over de mens Leisink, die als een sociaal bewogen mens wordt beschreven. Zijn uitvaart was op zaterdag 7 januari.

Jan Leisink



Jan was afkomstig uit een boerengezin in de Achterhoek. In de oorlogsjaren zag hij veel leed van mensen die bij de boerderij om hulp kwamen vragen.

Geen mens klopte daar tevergeefs aan.

Die ervaring maakte Jan tot een sociaal bewogen mens. In 1964 werd hij tot priester gewijd.

Als priester had hij oog voor de noden van de mensen en een grote maatschappelijke betrokkenheid maar hij was ook een man van stil gebed en meditatie. Regelmatig ging hij even naar de abdij 'Slangenburg' om met de monniken de getijden te bidden. Na een vol en rijk leven als pastoor in Weerselo, Enschede, Didam en Goor, ging Jan het rustiger aan doen. Hij streek neer in Lochem.

Regelmatig assisteerde hij nog in omliggende parochies waaronder ook zijn geboortedorp Drempt.

Jan was een familieman. Hij sprak vol liefde over zijn ouders, kwam regelmatig bij zijn broer en zussen en was begaan met het wel en wee van zijn nichtjes en neefjes. Het overlijden van zijn broer Karel, in het voorjaar van 2022, greep hem erg aan. Geleidelijk aan ging zijn gezondheid achteruit.

Zijn dood kwam toch nog betrekkelijk onverwacht.

Moge hij rusten in vrede.



Een dankbare herinnering aan:

Johannes Wilhelmus Hubertus  
Leisink

Geboren, 1 december 1937

Overleden, 30 december 2022

Heer God, Gij gunt ons het licht in onze ogen.  
Gij hebt onze geboorte gewild.  
Niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt.  
Niet voor de dood, maar om te leven naar U toe.

Jan probeerde zo te leven.

Hij was een sociaal bewogen, zachtmoedige en gelovige man.

Bewogen met de minder bedeeden in deze wereld,  
zachtmoedig zoekend naar wegen van vrede,  
gelovig biddend, mediterend en studierend.  
Een man met meer vragen dan antwoorden.

Wie zo het leven viert, hoeft de dood niet te vrezen.  
Moge Jan delen in de glorie van het Paasmysterie.



# Twee- en vijfdaagse bedevaarten naar Banneux



Vanuit het bisdom Utrecht is van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 mei de eerstvolgende bedevaart naar Banneux. In Banneux staat Maria centraal, omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte Beco.

De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims uit deze regio de bedevaart meegemaakt. We hopen ook nu weer op de bekende manier bij Maria te komen en daar te vieren. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij jullie uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart

gaat er een speciaal team bestaande uit geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met jullie mee, zodat iedereen goed verzorgd is. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook voor mensen die van een rolstoel gebruik moeten maken.

Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.

De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen 365 euro. In dit bedrag zijn alle kosten, zoals die van heen- en terugreis, en ook de kosten van verblijf en begeleiding begrepen. Van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 is de tweede vijfdaagse bedevaart naar Banneux.

## Tweedaagse bedevaart

In het weekend van 26 en 27 augustus wordt een tweedaagse bedevaart georganiseerd. Met deze reis gaat geen verpleegkundige hulp mee, waardoor deze reis alleen mogelijk is voor mensen die goed ter been zijn en volledig in hun eigen verzorging kunnen voorzien. Overnacht wordt er op loopafstand van het heiligdom en opgave is mogelijk tot 16 juli.



Voor opgave en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kan er worden gebeld naar Thea van Houten, 06 - 12 45 74 85. Voor algemene informatie kan er ook contact worden opgenomen met diaken Theo Reuling ofs, 0316 - 22 56 87.

# Met het Bisdom Utrecht naar Lourdes

De voorbereidingen voor deze Lourdesreis van 29 april tot en met 6 mei zijn in volle gang. Velen hebben zich ingeschreven om mee te gaan.

Het bijzondere dit keer is dat we met de trein gaan, de TGV, en een volle week in Lourdes verblijven. Het programma is inmiddels bekend. Op televisie zijn we ook dit keer te volgen. Zondagmorgen 30 april wordt de viering aan de grot om 10.00 uur uitgezonden op NPO 2. Wij hopen op een mooie en bijzondere week met een grote groep pelgrims uit ons bisdom.

Werkgroep Lourdes en pastoresteam



## Extra bedevaart voor mindervaliden naar Kevelaer



Eens in de twee jaar organiseerde de Stichting Broederschap Kevelaer - naast de jaarlijkse bedevaart- in de maand mei een extra bedevaart naar Kevelaer voor mensen met een beperking. Door corona konden we helaas de afgelopen jaren niet op bedevaart. Nu kunnen we wel weer op reis en willen we op woensdag 31 mei deze extra bedevaart organiseren.

De bedevaart wordt georganiseerd voor mensen die niet met de gewone jaarlijkse bedevaart mee kunnen omdat ze mindervalide zijn en wellicht gebonden aan de rolstoel. Pelgrims uit de gehele parochie (ook uit de verzorgingshuizen) kunnen zich aanmelden. Ook begeleiders kunnen met de bussen mee. We vertrekken 's morgens tussen 8.30 en 9 uur en hopen 's avonds rond 18.00 uur weer thuis te zijn. Er worden bussen ingezet waarmee mensen met rolstoelen kunnen worden vervoerd.

### Programma

De dag begint in Kevelaer met koffie en iets lekkers. Daarna is er om 12.30 uur een eucharistieviering in de basiliek met als voorgangers onze pastores. Na de viering gebruiken wij gezamenlijk de maaltijd. De dag wordt om

15.30 uur afgesloten met een Marialof, waarna we om 16.30 uur weer huiswaarts keren.

De bedevaart wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere giften van de Parochiële Caritasinstelling, de Albertusstichting Didam en de Stichting Het Gasthuis Bergh. Door de giften is de eigen bijdrage 25 euro per persoon. Hiermee bekostigen we het vervoer, de koffie met gebak en het diner. Ook de begeleiders betalen dit bedrag. Ook heeft iedereen de gelegenheid om gebedsintenties op te geven.

Opgave is mogelijk tot 7 mei. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de broedermeesters Marjo Vonk, 06 - 22116520, Doortje Saleminck, 06 - 41724991, en Mimi Hendriksen, 06 - 13317696.



## Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer

Dit jaar vindt de grote bedevaart plaats op woensdag 9 augustus. De bussen zijn inmiddels gereserveerd. Informatie over de opgave voor de bedevaart volgt in juni of juli.

Het is ook mogelijk om te voet of per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Ook dit jaar willen we weer met een groep pelgrims op dinsdag 8 augustus te voet of per fiets vertrekken naar Kevelaer. De avond brengen we door in Kevelaer en de volgende morgen sluiten we ons dan aan bij alle pelgrims die per bus arriveren. 's

Middags na het lof wordt er weer huiswaarts gefietst. De wandelaars gaan met de bus mee terug

Voor opgave en informatie over deze bedevaart per fiets kan contact worden opgenomen met Mimi Hendriksen, telefoon 06-13317696. Graag zo spoedig mogelijk opgeven, zodat de hotelkamers kunnen worden vastgelegd. Wij vragen nogmaals, net als in het voorgaande parochieblad, of er interesse bestaat om een tweedaagse bedevaart te organiseren. Reageren kan bij onze broedermeesters via telefoonnummer 06-13317696.





## Steun de Vastenactie in Zuid-Soedan

**Op de campagne posters van de Vastenactie 2023 staan twee ontheemde vrouwen in Zuid-Soedan, Awut en Ajak. De twee vrouwen moesten met hun kinderen vluchten voor geweld in hun woonplaats en kwamen letterlijk met lege handen aan in het dorp waar ze nu wonen. Daar moesten ze helemaal opnieuw beginnen.**

### **Dit is hun verhaal:**

Toen de man van Awut in de burgeroorlog van Zuid-Soedan was gedood, vluchtte ze met acht kinderen weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. Awut praat niet graag over deze tijd. "Het was vreselijk om te moeten vluchten", vertelt ze. "Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken."

Awut en de kinderen kwamen bang en hongerig aan in Malek. Daar werden ze met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen. "We leefden van wilde vruchten", herinnert Awut zich die moeilijke periode. "Toen kwam de lokale partner van de Vastenactie en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap."

Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals aan oorlogsweduwe Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek. "Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die van haar", vertelt Ajak. "Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp."

De vrouwen zijn nu goede vriendinnen. "Awut heeft me erdoorheen gesleept toen ik niets meer had", vertelt Ajak. "Ze zorgde voor mijn familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak samen en praten we over het leven. Ze is een heel goede vriendin geworden: we helpen

elkaar." Awut knikt instemmend. "We delen alles", zegt ze. "En doordat we samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we houden de kinderen hier veilig bij elkaar." "Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan", vindt Ajak. "Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als één volk in één wereld samenleven!"

### **Paus Franciscus**

Wij kunnen deze dappere vrouwen, Awut en Ajak, niet in de steek laten. Zij zijn het voorbeeld voor de vele verdreven ontheemden in Zuid-Soedan en helpen ook de andere vrouwen op weg naar een beter bestaan. In februari heeft paus Franciscus een bezoek gebracht aan onder andere Zuid-Soedan en heeft in de preek aldaar gezegd: "Ook al bloedt ons hart voor het onrecht dat wordt aangedaan, laten we voor eens en altijd weigeren kwaad met kwaad te vergelden. Laten we elkaar accepteren en elkaar met oprechtheid en vrijgevigheid liefhebben, zoals God ons liefheeft."

### **Steun de Vastenactie**

U kunt het project van de Vastenactie in Zuid-Soedan steunen door een bijdrage in de brievenbus van het parochiecentrum, een bijdrage te storten op rekeningnummer NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie of t.n.v. Noodhulp Syrië /Turkije, of door de QR-code met uw mobiele telefoon te scannen en uw bijdrage over te maken via iDEAL. (QR-code in mail Josephine van Aart zondag 5 maart)



*Namens de werkgroep MOV*

# Familieberichten

## Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie

Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben opgenomen in onze geloofsgemeenschap, doordat zij het doopsel hebben ontvangen. Maar we staan ook stil bij hen die we moesten laten gaan, zij die zijn overleden. Ook degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen, krijgen een vermelding.

### Gedoopt



21 januari	Levi Barker
29 januari	Xavi Besselink

### Overleden



#### Beek

11 januari	Jo Stienissen	89 jaar
30 januari	Antoon Kniest	90 jaar
1 februari	Dinie Jeene	97 jaar

#### Didam

31 december	Hennie Evers	92 jaar
4 februari	Cor Scholten	87 jaar
11 februari	Doortje Heideman-Damen	87 jaar

#### 's-Heerenberg

21 januari	Sophie Heitkamp-Neijenhuis	90 jaar
9 februari	Aly Arendsen-Hesseling	87 jaar
12 februari	Fons Bosch	88 jaar
12 februari	Henk Angenent	84 jaar
2 maart	Harry Geuijen	84 jaar

#### Kilder

5 januari	Bertha Giesen-van Schriek	89 jaar
31 januari	Frans Meijer	80 jaar
2 februari	Marian Giesen-Mijnen	74 jaar
16 februari	Tony Mennings	77 jaar
16 februari	Joke Berendsen-Elshof	89 jaar
16 februari	Eef Heitink	62 jaar
21 februari	Trees Hollander-Spaan	87 jaar
23 februari	Elly Fielt-Jansen	83 jaar
6 maart	Paulien Lucassen-Rutjes	83 jaar

#### Loil

20 januari	Annie Scholten-Bloem	96 jaar
8 maart	Fien Teunissen-Smits	77 jaar

#### Stokkum

18 februari	Alex Boss	81 jaar
22 februari	Willy Meijer	62 jaar
1 maart	Clara van Uhm-Scheers	100 jaar

#### Wehl

15 januari	Marietje Menting	89 jaar
18 januari	Anny Siebes-Menting	79 jaar

#### Zeddum

14 januari	Carla Gerritsen-Schmidt	83 jaar
21 januari	Betsy Delleman-Keurtjies	93 jaar
31 januari	Jan Meijer	84 jaar
17 februari	Hans Hakvoort	67 jaar

## Nieuws uit de geloofskernen

### Didam

Met het jaarthema 'Leven met oorlog' vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor de impact van de oorlog op individuen, families en de samenleving. Wat hebben herinneringen voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid.

Het Oranjecomité Didam organiseert ook dit jaar weer de dodenherdenking bij het oorlogsmonument in het dorp. Deze begint om 18.30 uur met een oecumenische herdenkingsdienst in de protestantse kerk.

Rond 19.00 uur is er de stille tocht naar het monument waar het programma wordt voortgezet met onder andere muziek, toespraken en kransleggingen door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en anderen. Kinderen van de Dalton Basisschool uit Loil en leerlingen van het Liemerscollege leveren ook een bijdrage. Om 20.00 uur is er twee minuten stilte. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kop koffie.



## 's-Heerenberg

### Wie zijn er jarig

"De maat van ons leven is zeventig jaar, of, als we heel sterk zijn, tachtig." (Psalm 90, 10)

Hier zijn ze dan... de namen van de 80-plussers van de geloofskern Emmaus-Pancratius, die in de periode van 8 april tot en met 16 juni 2023 hun verjaardag hopen te vieren:

W. Eskens - 92 jaar	G. Vrieze - 84 jaar
J. Wissink-te Booij - 91 jaar	H. Wynands-Engels - 84 jaar
H. Masselink - 90 jaar	M. Bruins - 83 jaar
G. Wennekes-te Boekhorst - 90 jaar	A. van Halteren - 83 jaar
H. Masselink - 90 jaar	M. Huisman-Meijer - 83 jaar
J. Migchelbrink - 90 jaar	F. van der Wal-Egbers - 83 jaar
L. Marissink - 90 jaar	H. Welling - 83 jaar
M. Engelbarts-Arendsen - 89 jaar	T. Toonen-Meijer - 83 jaar
M. Migchelbrink-Jansen - 89 jaar	C. Wanders-Moellenkamp - 83 jaar
H. Giezenaar-Menting - 89 jaar	H. Buiting - 83 jaar
A. Jeunink-Heupink - 88 jaar	A. Hulst - 83 jaar
G. Kemperman-ten Haaf - 88 jaar	A. Neijenhuis - 83 jaar
J. Lörx - 88 jaar	A. Wensing - 83 jaar
L. Pel-Bolhuis - 88 jaar	W. Nieling - 83 jaar
M. Venhoeven-Metze - 87 jaar	H. Keurentjes - 82 jaar
G. Te Winkel - 87 jaar	H. Visser - 82 jaar
J. Weijenbarg-Wassing - 86 jaar	B. Ebbing-Verheij - 82 jaar
C. Boerboom-Jansen - 86 jaar	G. Jansen-Kniest - 82 jaar
J. Angenent - 86 jaar	H. van Beersum - 82 jaar
P. Gort - 85 jaar	M. Vreeburg-de Bruijn - 82 jaar
L. Sturru - 85 jaar	E. van Os - 81 jaar
A. Vink - 85 jaar	M. Welling-Roes - 81 jaar
B. Giezenaar - 85 jaar	J. du Plessis - 81 jaar
J. Thomassen - 84 jaar	M. Amini - 81 jaar
J. van Hal - 84 jaar	E. van Beersum-Vedder - 81 jaar
W. Keurentjes - 84 jaar	B. van Brandenburg - 81 jaar
G. Varwyk - 84 jaar	R. Erdhuizen - 80 jaar
J. Rozijn-Zenhorst - 84 jaar	O. Eijkholt - 80 jaar
T. Smeenk - 84 jaar	H. Jansen - 80 jaar
A. Smeenk-Ebbing - 84 jaar	E. Detiger - 80 jaar
A. Bonnes-Neijenhuis - 84 jaar	H. Thuis-Hermesen - 80 jaar
W. Hoedemaker - 84 jaar	K. Kaaf - 80 jaar
W. van Baarsel - 84 jaar	M. ter Stege-Bosman - 80 jaar
A. Hakfoort - 84 jaar	J. Wijnands - 80 jaar
J. Winters-Scholten - 84 jaar	T. Halma - 80 jaar

Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden, laat het ons dan even weten. (0314 - 661 224)



## Beek



### Waar een klein dorp muzikaal groot in kan zijn

Het St. Martinuskoor uit Beek en Loerbeek brengt op zaterdag 29 april een groot concert ten gehore. Dit gebeurt in samenwerking met muziekvereniging Volharding Beek.

Een samengesteld orkest van strijkers, harp en drie solisten (Tenar van Kooten Niekerk, Joep van Geffen en Maria Bod) verlenen ook hun medewerking aan dit concert. Deze avond staat onder leiding van Ton de Waal. Hij is al jaren verbonden aan het St. Martinuskoor. Laat jullie verrassen door een gevarieerd programma voor jong en oud. Tijdens het concert klinkt in elk geval het Requiem van Gabriel Faure en na de pauze spelen en zingen de het koor en de muziekvereniging liederen uit de musical Les Misérables. Het wordt een avond om te luisteren en vooral te genieten van waar een klein dorp muzikaal groot in kan zijn.

Dus noteer zaterdag 29 april alvast in de agenda. De entree is 15 euro per persoon, inclusief consumptie. Kaarten zijn vanaf dinsdag 11 april verkrijgbaar bij Maria Bod, telefoon 06-44734349, in de pastorie van de kerk in Beek op 12 en 19 april van 16.30 tot 17.30 uur en bij de ingang van de kerk op zaterdag 29 april. De kerk is die avond open vanaf 19.00 uur. Mail voor meer informatie naar [st.martinuskoorconcert23@gmail.com](mailto:st.martinuskoorconcert23@gmail.com).

Voorzitter Theo Kamps

## Zeddam

'Van Album Amicorum tot poesiealbum en weer naar vriendenboekje' is een interactieve expositie over de geschiedenis van het poesiealbum. De expositie is in de maand mei elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur te zien in de protestantse kerk aan de Ettemastraat 1 in Zeddam.

De expositie bestaat onder andere uit poesiealbums uit verschillende generaties en kunstwerken van lokale kunstenaars. Medewerking wordt verleend door de Roncallischool in Zeddam.

Wie interesse heeft om met een groep te komen, kan contact opnemen met Else Kaiser, telefoon 06 - 38903540.

## Schema doordeweekse vieringen

**Door onvoorzien omstandigheden kunnen vieringen soms niet doorgaan.**

**Kijk op [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl) en in de h-a-h kranten.**

### Dinsdag:

**Oldershove** om 16.00 uur op 11 april, 16 mei en 13 juni  
**Nieuw-Dijk** om 09.00 uur op 11 april, 9 mei en 6 juni  
**Beek** op elke dinsdag om 09.00 uur, uitgezonderd de data waarop in Nieuw-Dijk gevierd wordt

### Woensdag:

**'s-Heerenberg** op elke woensdag om 19.00 uur

### Donderdag:

**Didam** op elke donderdag om 09.00 uur  
**Zeddam** om 18.30 uur elke donderdag

### Vrijdag:

**Loil** om 09.00 uur op 14 april, 19 mei en 16 juni  
**Wehl** op elke vrijdag om 09.00 uur, uitgezonderd de data waarop in Loil gevierd wordt

## Bereikbaarheid

### Werkadres parochie H. Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

**Tel.:** 0316-221021 **e-mail:** [secretariaat@parochiegabriel.nl](mailto:secretariaat@parochiegabriel.nl)  
[www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl) **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

### Pastoraal team

#### Pastoor Marc Oortman

**Tel.:** 06-826 83 971 **e-mail:** [m.oortman@parochiegabriel.nl](mailto:m.oortman@parochiegabriel.nl)

#### Diaken Theo Reuling ofs

**Tel.:** 0316-225687 **e-mail:** [t.reuling@parochiegabriel.nl](mailto:t.reuling@parochiegabriel.nl)

### Parochiebestuur

**Pastoor Marc Oortman** - Voorzitter

**Margot Zwetsloot-Medze** - Vicevoorzitter

**Vacant** - Secretaris

**Eric Kessen** - Penningmeester

**Tonnie Kuppens** - Gebouwenbeheer

**Theo Holleman** - Kerkhofzaken

**Vacant** - Communicatie

**Mia Roosendaal** - Lid

**PASTORALE NOOD:** tel.: 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

### Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. [www.sensor.nl](http://www.sensor.nl)

### Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.

### Uitvaartwacht

Tel. 06-29007265

(voor verzoek kerkelijke uitvaart door uitvaartonderneming)

### Vertrouwenspersoon

**Tel.:** 06-18706760 of via [vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl](mailto:vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl)

### Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

**Kerk:** Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg

**Tel.:** 0314-661224 **E-mail:** [emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl](mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl)

**Openingstijd secretariaat:** donderdag 10.00-12.00 uur

### St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam

**Tel.:** 0314-651281 **E-mail:** [oswalduszeddam@parochiegabriel.nl](mailto:oswalduszeddam@parochiegabriel.nl)

**Openingstijden secretariaat:** woensdag 10.00-12.00 uur.

### St. Johannes de Doper te Kilder

**E-mail:** [sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl](mailto:sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl)

**Openingstijd secretariaat:** U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl

### OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Te contacten via het secretariaat in Wehl

**Tel.:** 0314-681254 **E-mail:** [martinuswehl@parochiegabriel.nl](mailto:martinuswehl@parochiegabriel.nl)

**Openingstijd secretariaat:** vrijdag 09.30-10.30 uur

### St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

**Tel.:** 0314-681254 **E-mail:** [martinuswehl@parochiegabriel.nl](mailto:martinuswehl@parochiegabriel.nl)

**Openingstijd secretariaat:** vrijdag 09.30-10.30 uur

### St. Suitbertus Stokkum

**E-mail:** [suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl](mailto:suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl)

**Openingstijd secretariaat:**

U kunt terecht bij het secretariaat in 's-Heerenberg

### OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt

**Tel.:** 06 - 306 44 758 **E-mail:** [olvbraamt@parochiegabriel.nl](mailto:olvbraamt@parochiegabriel.nl)

**Openingstijden secretariaat:** dinsdag 10.00-11.00 uur

### St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek

**Tel.:** 0316-531264 **E-mail:** [martinusbeek@parochiegabriel.nl](mailto:martinusbeek@parochiegabriel.nl)

**Openingstijden secretariaat:** donderdag 09.00-12.00 uur

### H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam

**Tel.:** 0316-221550 **E-mail:** [mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl](mailto:mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl)

**Openingstijden secretariaat:** dinsdag en donderdag 09.30-12.00 uur

### H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

**E-mail:** [antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl](mailto:antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl)

**Openingstijden secretariaat:**

U kunt terecht bij het secretariaat in Didam

### OLV Onbevekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil

**Tel.:** 0316-223272 **E-mail:** [olvloil@parochiegabriel.nl](mailto:olvloil@parochiegabriel.nl)

**Spreekuur:** U kunt ook terecht bij het secretariaat in Didam

### Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaart-ondernemers.

De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren liggen ook achter in de kerkportalen.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl). Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina [facebook.com/parochiegabriel](https://facebook.com/parochiegabriel)!

### Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Natasja Scheerder en Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via [parochieblad@parochiegabriel.nl](mailto:parochieblad@parochiegabriel.nl)