

# De Gabriël

## *Twee Gabriëlmomenten* *Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie*



**Archeologische  
opgravingen** +  
Veertien complete graven  
op kerkplein Wehl

**'Hoe heurt 't  
eigenlijk?'**  
Gebruiken in  
onze kerken

# Agenda

- **Passie in Montferland**

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart, 20.30 uur  
Oswalduskerk in Zeddam

- **Hemelvaartsviering**

Donderdag 9 mei, 10.00 uur  
Pancratiuskerk in 's-Heerenberg

- **Sacramentsprocessie**

Zondag 2 juni, 10.00 uur  
Martinuskerk in Wehl

- **Bedevoarten naar Banneux**

Juni, augustus en september

- **Bedevaart Kevelaer 2024**

Dinsdag 6 augustus voor wandelaars en fietsers

Woensdag 7 augustus voor busreizigers

De volgende De Gabriël verschijnt op woensdag 12 juni 2024. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op woensdag 15 mei 2024. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te plaatsen.

Verschijningsdata 2024:

Nr. 3 - 2024 woensdag 12 juni  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 15 mei  
Nr. 4 - 2024 woensdag 21 augustus  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 24 juli  
Nr. 5 - 2024 woensdag 23 oktober  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 18 september  
Nr. 6 - 2024 woensdag 11 december  
aanleveren copy uiterlijk woensdag 13 november

- **Vormgeving en druk**

Drukkerij Rozijn Repro BV, Didam

*In De Gabriël worden regelmatig foto's geplaatst waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto's worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd om deze foto's voor eerdergenoemde middelen te gebruiken.*

## Inhoudsopgave

### Nr. 2 - 2024

**Op de voorpagina:** De komende periode zijn er weer twee Gabriëlmomenten. De Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie zijn momenten, waarop we met de parochianen uit alle geloofskernen van de Gabriëlsparochie samenkomen en vieren. We verwelkomen u graag op donderdag 9 mei in 's-Heerenberg en op zondag 2 juni in Wehl. Tot dan!

# 6



# 8

# 19





Bij het verschijnen van de tweede editie van het parochieblad dit jaar zitten we middenin de Goede Week, de laatste week van de veertigdagentijd. In deze week herdenken we het lijden en sterven van Jezus, vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen. De Goede Week telt zeven dagen, van Palmzondag, een week voor Pasen, tot en met Stille Zaterdag.

In aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. Deze week, ook wel Stille Week genoemd, werd door de christengemeenschap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig dagen uitmondt in Pinksteren.

In dit parochieblad hebben we uiteraard weer veel aandacht voor de christelijke feestdagen die elkaar na de Goede Week in rap tempo opvolgen. Zo gaat pastoor Marc Oortman in zijn pastoraal woord in op de oorsprong van het paasvuur, een traditie die bij het hoogfeest hoort.

Ook hebben we alvast aandacht voor de Hemelvaartsviering, één van de twee Gabriëlmomenten in de komende periode. Deze viering vindt traditiegetrouw in 's-Heerenberg plaats, dit keer echter niet buiten bij het kasteel, maar in de Pancratiuskerk. Het andere moment, waarbij alle parochianen worden uitgenodigd om samen te vieren, is de Sacramentsprocessie. Hiervoor komen we op de tweede zondag na Pinksteren, Sacramentsdag, bij elkaar in Wehl.

Daarnaast blikken we in De Gabriël terug op de afgelopen periode, het carnaval en de daaropvolgende tijd van vasten. Diaken Leon Feijen was bij de carnavalsmis in Zeddum en de vastenwandeling en schreef over beide activiteiten een artikel. Parochiaan Bart Schlieff vertelt in dit blad over zijn vastentijd.

Zelf schreef ik een verhaal over de archeologische opgravingen op het kerkplein in Wehl. Vanuit 's-Heerenberg kwam er onder andere een in memoriam over pater Johan Berndsen. Zoals gebruikelijk staan er in dit parochieblad ook bijdragen over onze vrijwilligers en de bedevaarten die er weer aankomen. Kortom, genoeg nieuws om er weer een lezenswaardige Gabriël van te maken!

Natasja Scheerder

3	<b>Voorwoord</b>
4	<b>Actie Kerkbalans</b>
4	<b>Passie in Montferland</b>
5	<b>Pastoraal woord</b> Door pastoor Marc Oortman
6	<b>Archeologische opgravingen in Wehl</b>
8	<b>Kerk en samenleving</b> Caritas is zorgen voor elkaar
9	<b>Pelgrimage</b> Bedevaarten Banneux en Lourdes
10	<b>Rooster van vieringen</b>
13	<b>Van uw bestuur</b>
14	<b>Gabriëlmomenten</b>
15	<b>Carnavalsmis Zeddum</b>
16	<b>Kinderpagina</b>
17	<b>In memoriam pater Johan Berndsen</b>
18	<b>Hoe heurt 't eigenlijk</b> Gebruiken in onze kerken
19	<b>Vastenwandeling</b>
20	<b>Vrijwilligers</b>
21	<b>Ontmoetingsdag in Bosmanhuus</b>
21	<b>Terugkomdag vormelingen</b>
22	<b>De Missionaire Parochie</b>
23	<b>Vastentijd</b> Vasten met Bart Schlieff
24	<b>Reliekenverering</b>
25	<b>Nieuws vanuit het bisdom</b>
27	<b>Familieberichten</b>
27	<b>Nieuws uit de geloofskernen</b>

# Bijdragen Actie Kerkbalans 2024

Terwijl we ons bevinden in de eerste maanden van het nieuwe jaar, zijn we druk bezig met het afronden van de administratie van het afgelopen jaar. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het opmaken van de cijfers en resultaten van het afgelopen jaar. In de volgende editie van De Gabriël delen we graag de resultaten van deze inspanningen met u.

In 2023 hebben we mede met uw hulp een totaalbedrag van 232.655,31 euro opgehaald tijdens de Actie Kerkbalans. Dit is een resultaat waar we als Parochie H. Gabriël trots op mogen zijn. Dankzij uw gulle bijdragen kunnen we blijven investeren in het onderhoud van onze kerkgebouwen, het organiseren van pastorale activiteiten en het bieden van een plek voor ontmoeting en inspiratie aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Eind januari heeft u voor dit jaar al 50.369,75 euro bijgedragen. Dank voor uw bijdrage! Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de Actie Kerkbalans. Jullie inzet en toewijding zijn onmisbaar en worden zeer gewaardeerd.

Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een QR-code voor de Actie Kerkbalans zodat u op een laagdrempelige manier uw bijdrage kunt doen. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt en maakt dat we dit dan ook een succes kunnen noemen.

Heeft u uw bijdrage voor dit jaar al toegezegd? Zo niet, dan kan dat dus ook via de QR-code hiernaast. Uw bijdrage, groot of klein, maakt echt een verschil en maakt dat we ook in de toekomst een plek van geloof, hoop en liefde kunnen blijven zijn voor elkaar en voor onze gemeenschap.



Bestuur Parochie H. Gabriël

## 'Passie in Montferland'



Al een aantal jaren wordt in Zeddum het eeuwenoude verhaal van de laatste uren van Jezus nagespeeld, maar dan wel in een modern jasje. De 'Passie in Montferland' wordt op Witte Donderdag, 28 maart, en op Goede Vrijdag, 29 maart, vanaf 20.30 uur gespeeld in de Oswalduskerk in Zeddum.

Het verhaal van de 'Passie' is van alle tijden. Het niet voor zijn mening uit durven komen van Petrus bijvoorbeeld, want de angst voor het gezag is groot. De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal lijden voordat hij sterft. Judas die hem verraad, maar eigenlijk heel veel spijt krijgt op het moment dat blijkt wat men Jezus aan wil doen.

Deze prachtige eigentijdse uitvoering van het verhaal over de laatste uren van Jezus is te zien en beleven in de Oswalduskerk in Zeddum. Door het fantastische spel, de zang en de muziek weten de spelers, het koor en de musici ons allemaal te raken met het verhaal van Pasen. Dit verhaal is al oud, maar vandaag de dag is het misschien wel actueler dan ooit.

Kijk voor meer informatie op [www.facebook.com/Passie-in-Montferland](https://www.facebook.com/Passie-in-Montferland).



## Het vuur van Pasen

**E**r zijn van die streektradities waarvan je denkt: 'Waar komen ze vandaan?'. In onze streken kennen we de paasvuren. Zeker in Twente heeft ieder zichzelf respecterend dorp een paasvuur. Wekenlang zijn ze bezig om het snoeihout te verzamelen en op te stapelen. Soms in competitieverband: welk dorp, welke buurtschap, kan het grootste paasvuur bouwen?

Als kind herinner ik mij dat we, nadat we bij mijn grootouders waren geweest en weer terugreden naar Haaksbergen, achter in de auto druk bezig waren om paasvuren te tellen. Zelfs bij boerderijen werden paasvuurtjes aangestoken. Als we thuis waren, waren we de tel meestal kwijt.

### Oorsprong

Waar komt die traditie vandaan? Het heeft ongetwijfeld een heidense oorsprong. Gigantische vuren om de boze geesten te verjagen. Gaandeweg hebben die vuren een andere boodschap gekregen. Paasvuren zijn vreugdevuren. Zij willen zichtbaar maken dat er diepgevoelde blijdschap is om de verrijzenis van Christus.

Het paasfeest begint met vuur. Het vuur dat aangestoken is buiten de kerk, dat gezegend wordt en waarmee de paaskaars wordt aangestoken. Dit licht wordt binnengedragen in een donkere kerk, maar het kleine vlammetje aan de paaskaars doorbreekt de duisternis en is een teken van hoop. 'Licht van Christus!', wordt er dan gezongen. En dat Licht van Christus verspreidt zich dan over

de kerk doordat de aanwezigen het Licht van Christus ontvangen met het kaarsje dat zij dragen.

Dit vuur, dat krachtige, warme vuur, is een teken dat wij mee mogen dragen. Het vuur van geloof in de verrijzenis, het vuur van liefde dat de dood overwint en het vuur van de hoop op eeuwig leven, dragen wij met ons mee en kunnen wij ook doorgeven.

Na de lange veertigdagentijd waarin wij ons bezinnend hebben voorbereid op het hoogfeest van Pasen, mag vuur als een licht in ons midden aanwezig zijn. Vuur danst als het ware in het paasvuur, om de vreugde om de Verrezenen uit te drukken. Niet de dood, maar het leven heeft het laatste woord en uiteindelijk het onblusbare vuur van de liefde.

### Pinksteren

Het vuur laat zich ook zien bij Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. De Heilige Geest die als vurige tongen op de hoofden van de apostelen neerdaalt, om hen te bezielen, te inspireren en aan te moedigen om verkondigers van de Blijde Boodschap te zijn. Daar begon de missie van de kerk.

Ik wens ons allen toe dat het vreugdevuur van Pasen ons blijvend mag inspireren om te geloven in de Verrijzenis van Christus. De Heer is waarlijk opgestaan, zoals Hij heeft gezegd! Alleluia! Zalig Pasen!

*Pastoor Marc Oortman*





## Veertien complete graven gevonden bij opgravingen op kerkplein in Wehl

**WEHL - Bij opgravingen op het kerkplein in Wehl zijn in februari veertien graven gevonden. De lichamen zijn vermoedelijk eind 18e, begin 19e eeuw begraven. Aanleiding voor de opgravingen was de aanplant van drie bomen, waarvoor gaten werden gegraven. In twee gaten lag vrijwel niks, maar in het derde lagen de skeletten mooi in rijen en boven elkaar.**

“In de eerste twee gaten was de grond in het verleden dusdanig geroerd dat we hier slechts wat los menselijk botmateriaal hebben gevonden”, vertelt senior KNA archeoloog Adé Porreij-Lyklema. Hij is projectleider bij cultuurhistorisch onderzoeksbureau BAAC, dat de archeologische opgravingen begeleidde. “De verwachting was dat het laatste gat, op de kruising van het kerkplein en de Grotestraat, ook grotendeels was verstoord, maar dit was nog volledig in tact. In de graven lagen veertien complete en elf incomplete individuen. In het verleden zijn hier waarschijnlijk geen werkzaamheden geweest.”

### Diepere graven

De archeoloog denkt dat het kerkhof nog veel groter was en er ook dieper in de grond graven liggen. Zo is de

stenen variant van de huidige St. Martinuskerk in Wehl eind 12e eeuw gebouwd, maar heeft er vanaf de vroege middeleeuwen vermoedelijk ook een houten variant gestaan.

“Het kan zijn dat op een dieper niveau nog meer graven liggen”, zegt Porreij-Lyklema. “Dat zie je namelijk in meer van dit soort dorpen. In Didam zijn in het verleden soortgelijke vondsten gedaan. Net als in Wehl werden hier grafgiften als rozen- en dodenkransen gevonden, meegegeven aan de doden. We denken dat dit naar goed katholiek gebruik was.”

Porreij-Lyklema zou graag willen weten hoe diep de oudste graven liggen. Hier kan echter pas onderzoek naar

worden gedaan als de gemeente in de toekomst nog eens besluit op deze locatie te gaan graven. "Ons advies is daarom om eventuele nieuwe werkzaamheden aan het kerkplein ook weer archeologisch te begeleiden."

### **Tot 1829 kerkhof**

Van amateurarcheoloog Alex Koster uit Wehl weet de archeoloog dat er bij de kerk tot 1829 mensen zijn begraven. Daarna gebeurde dat op de algemene begraafplaats. "De bovenste graven zijn dus van begin 19e eeuw en die eronder van net voor 1800. De exacte datum is lastig te bepalen, omdat de kerkadministratie verloren is gegaan bij een brand in 1842 rondom de kerk. Al weten we niet of de overledenen, die bij de kerk werden begraven, voor die tijd goed werden geregistreerd."

### **Bottenonderzoek**

Toch kan er aan de hand van onderzoek naar de botten veel informatie over de begraven personen worden gevonden. Door BAAC is hiervoor een fysisch antropoloog ingehuurd. "Ik zit al twintig jaar in het vak, maar heb van haar tijdens het onderzoek veel geleerd", vertelt de archeoloog. "Uit de botten is veel informatie te halen. Bijvoorbeeld aan welke ziekte de persoon heeft geleden of welke tekorten aan onder andere vitaminen iemand had tijdens zijn of haar leven. Ze kan zelfs iets over de leeftijd van de overledenen zeggen."

Zo is er een skelet gevonden met kromme benen, wat kan duiden op een bepaald tekort aan voedingsstoffen.

Verder heeft onderzoek inmiddels aangetoond dat er een baby van zes tot negen maanden en een kind tussen de vier en zes jaar lagen begraven. "De leeftijd is onder andere te bepalen door botten die nog niet aan elkaar zijn gegroeid", weet Porreij-Lyklema inmiddels. "Daarbij werden kinderen en jonge maagden destijds met een dodenkrans begraven. Dit is een bloemetjeskrans van metaal, kralen en organisch materiaal. Het organisch materiaal is inmiddels vergaan, maar het metaal en de kralen zijn nog in tact."

### **Herbegraven**

Tijdens het onderzoek op locatie zijn alle gevonden botten vrij gelegd, ingemeten en gefotografeerd. Alle vondsten zijn vervolgens verzameld en liggen nu voor verder onderzoek bij BAAC. Hier wordt alles, met uitzondering van de kralen en metalen, gewassen. "De fysisch antropoloog bekijkt alles en werkt de veertien complete personen helemaal uit. Van de overige vondsten worden de algemene bevindingen opgeschreven. Daarna gaan alle botten weer terug naar Wehl, waar ze opnieuw worden begraven. Ik denk in een knekelkuil, maar ik weet niet precies waar. Dit gebeurt in het bijzijn van pastoor Marc Oortman, die een uitvaartliturgie verzorgt."

De gaten waar de graven en botten lagen, zijn inmiddels weer gedicht. Hierin zijn bomen geplant, die het kerkplein bij de St. Martinuskerk in Wehl in de toekomst moeten sieren.

*Foto's: BAAC*



# Een helpende hand voor hen die (financiële) hulp nodig hebben

## Caritas is zorgen voor elkaar

**In De Gabriël worden regelmatig diverse projecten onder de aandacht gebracht die ondersteund worden door de Parochiële Caritas Instelling (afgekort PCI). Maar wat doet de Caritas nu eigenlijk? Ook stellen wij graag ons nieuwste bestuurslid Theo Gieling voor.**

Caritas is latijn voor 'naasteliefde' en betekent 'het plegen van daden van liefdadigheid en barmhartigheid'. Een christelijke opdracht waaraan ook in de parochie H. Gabriël al sinds lange tijd invulling wordt gegeven. Voor de parochie bekende voorbeelden zijn de speciale dagen voor ouderen en zieken, zoals het Ziekentriduüm en de ontmoetingsdagen.

Echter zijn er naast deze bijzondere activiteiten ook echte noden. Velen kloppen aan met een vraag om hulp in hun moeilijke, vaak uitzichtloze situatie. De PCI schenkt daarom vooral aandacht aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Zo kunnen onder meer de Voedselbank-, Kledingbank-, Groentetuin Montferland en SchuldHulpMaatje jaarlijks rekenen op een bijdrage van de Caritas. Op deze manier draagt de PCI bij aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid in de parochie.

### Bestuurslid onroerend goed

Het PCI bestuur heeft in december afscheid genomen van Matthieu Krabbe uit Didam. Hij heeft de functie bestuurslid onroerend goed vanaf het begin van de oprichting van de PCI H. Gabriël met verve ingevuld. Voor zijn inzet zijn wij dankbaar.

Theo Gieling heeft de functie van Matthieu in het bestuur opgevolgd. Theo is geboren in Loil en na wat omzwervingen voor studie en werk sinds 1985 woonachtig Nieuw-Wehl. In zijn werkzame leven is Theo actief geweest bij een Nederlandse coöperatie voor Rundveeverbetering, maar inmiddels is hij pensionado.

Theo heeft zich altijd veel bezig gehouden met jeugd- en jongerenwerk en hij is lid geweest van het kerkbestuur



van Nieuw-Wehl. Theo: "Ik draai nu een poosje mee in het PCI-bestuur en kijk er naar uit om met deze groep enthousiaste mensen een steentje bij te dragen aan armoedebestrijding en het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid."

### Penningmeester

De functie van penningmeester staat momenteel nog open. Neem voor vragen of interesse contact op via [pci@parochiegabriel.nl](mailto:pci@parochiegabriel.nl). Heeft u een activiteit of project dat financiële ondersteuning van de PCI nodig heeft? Komt u echt niet meer uit met uw financiën? Ga dan naar [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl) of mail naar [pci@parochiegabriel.nl](mailto:pci@parochiegabriel.nl).

## Beter leven in een veranderende wereld

Beter leven in een veranderende wereld is het motto van Vastenactie dit jaar. Vastenactie zet zich in voor mensen in Zimbabwe, die zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.



Door de aanleg van waterpunten met pompen op zonne-energie, het onderhouden en beheren van gemeenschappelijke tuinen en het elkaar ondersteunen in het vinden van aanvullende inkomsten werken de men-

sen in Zimbabwe aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Hun inspanningen zijn het waard om door ons ondersteund te worden.

In de vorige Gabriël en is er al uitgebreid aandacht geweest voor het vastenactieproject. U kunt dit project ondersteunen door een bijdrage in de brievenbus van uw parochiecentrum onder vermelding van Vastenactie of door een bijdrage te storten op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie. Of scan de QR-code op deze pagina met de mobiele telefoon.



# Bedevaarten naar jubilerend Banneux

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en de tijd staat niet stil. Dat betekent dat er weer een nieuw bedevaartseizoen aankomt en dat de voorbereidingen daarvoor alweer in volle gang zijn.

Voor een geslaagde bedevaart is het van belang dat er gasten en vrijwilligers meegaan. Het één kan niet zonder het ander. De gasten, die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan devotie, zorg en aandacht. De vrijwilligers, die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen en ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

## 75-jarig jubileum

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Banneux. In augustus vieren ze het 75-jarig jubileum van de erkenning van de Mariaverschijningen in Banneux. Als Bisdom Utrecht zijn wij op dat moment met ons triduum in Banneux. Op de zaterdag gaat de bisschop in de viering voor. Rector Palm van het heiligdom heeft gevraagd om met een grote delegatie vanuit Nederland daarbij aanwezig te zijn. Deze bedevaart wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

De bedevaarten in 2024 zijn:

- 5-daagse van 31 mei tot en met 4 juni;
- 2-daagse van 24 tot en met 25 augustus;
- 5-daagse 30 augustus tot en met 3 september (met 75-jarig jubileum van de erkenning).

## Opgave

Voor opgave van de bedevaart kunt u zich wenden tot Thea van Houten via 06 - 12 45 74 85. Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met diaken Theo Reuling ofs, voorzitter van Regio Gelderland Oost van Caritas Banneux via 06 - 22 71 66 63. Wij hopen u te mogen begroeten bij één of meerdere bedevaarten naar Banneux. Meer informatie is ook te vinden op de website [www.caritas-banneux.nl](http://www.caritas-banneux.nl).

## Met de parochie H. Gabriël naar Lourdes van 14 t/m 22 september 2024



Dit betreft een 9-daagse reis per dagbus.  
Deze reis brengt u niet alleen naar Lourdes,  
maar laat u ook genieten van diverse mooie plaatsen onderweg.  
De heenreis vindt plaats via Amiens en Lisieux.



De terugweg verloopt via Nevers, waar Bernadette ingetreden was in het klooster en waar ze ligt opgebaard.



Algemene informatieavond,  
dinsdag 9 april 2024, aanvang 19.30u,  
op parochiecentrum in Didam, Raadhuisstraat 1a

<b>Dinsdag 26 maart</b>		Dinsdag 16:00 uur <i>Oldershove</i> Eucharistieviering M. Oortman		Dinsdag 19:00 uur Boeteviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>  Aansluitend biechtgelegenheid	Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 27 maart</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 28 maart</b> <i>Witte Donderdag</i>			Géén viering i.v.m. Passie in Montferland	Donderdag 19:00 uur Eucharistieviering Pastoraal team <i>Cantare per Dio</i>	
<b>Vrijdag 29 maart</b> <i>Goede Vrijdag</i>			Géén viering i.v.m. Passie in Montferland	Vrijdag 15:00 uur Kruisweg M. Oortman <i>Different Generations</i>  Vrijdag 19:00 uur Avondplechtigheden M. Oortman <i>Antonius van</i> <i>Paduakoor</i>	Vrijdag 15:00 uur Kruisweg G. Hendriksen <i>Martinuskoor</i> <i>Beek/Loerbeek</i>
<b>Zondag 30 maart</b> <i>Paaswake</i>		Zaterdag 20:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en G. Hendriksen <i>Cantare per Dio</i>		Zaterdag 18:00 uur Familieviering M. Oortman <i>Koor nnb</i>   Zaterdag 20:30 uur Eucharistieviering M. Oortman en T. Reuling <i>Dameskoor Martinus</i>	
<b>Zondag 31 maart</b> <i>Pasen</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Pancratiuskoor</i>		Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en G. Hendriksen <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Latijns-</i> <i>Gregoriaanskoor</i>	Zondag 11:00 uur Woord- en Communieviering T. Reuling <i>Antonius van</i> <i>Paduakoor</i>
<b>Maandag 1 april</b> <i>Tweede Paasdag</i>		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering G. Zweers <i>One More Voice</i>		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Martinuskoor</i> <i>Beek/Loerbeek</i>	
<b>Dinsdag 2 april</b>					Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 3 april</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 4 april</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Vrijdag 5 april</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		Vrijdag 18:30 uur Heilig uur M. Oortman	
<b>Zaterdag 6 en zondag 7 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>			Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Rejoice</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Martinuskoor</i> <i>Beek/Loerbeek</i>
<b>Maandag 8 april</b> <i>Aankondiging van de Heer (Maria boodschap)</i>				Maandag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Latijns-</i> <i>Gregoriaanskoor</i>	
<b>Dinsdag 9 april</b>					<b>Nieuw-Dijk</b> Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 10 april</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 11 april</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Vrijdag 12 april</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman			



**St. Pancratiuskerk**  
*'s-Heerenberg*

**St. Martinuskerk**  
*Wehl*

**St. Oswalduskerk**  
*Zeddam*

**Mariakerk**  
*Didam*



**St. Martinuskerk**  
*Beek*

**Bijzondere vieringen**

<b>Zaterdag 13 en zondag 14 april</b>		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Antonius van Paduakoor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>	
<b>Dinsdag 16 april</b>		Dinsdag 16:00 uur <i>Oldershove</i> Woord- Communieviering T. Reuling			Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 17 april</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 18 april</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Vrijdag 19 april</b>					
<b>Zaterdag 20 en zondag 21 april</b>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Pancratiuskoor</i>			Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering G. Zweers en G. Hendriksen <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>
<b>Dinsdag 23 april</b>					Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 24 april</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 25 april</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Vrijdag 26 april</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman			
<b>Zaterdag 27 april</b> <i>Koningsdag</i>	Géén vieringen				
<b>Zondag 28 april</b>			Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman en L. Feijen <i>Latijns-Gregoriaanskoor</i>	
<b>Dinsdag 30 april</b>					Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 1 mei</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Donderdag 2mei</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Vrijdag 3 mei</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman			
<b>Zaterdag 4 mei</b> <i>Dodenherdenking</i>	Géén vieringen				
<b>Zondag 5 mei</b>				Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>
<b>Dinsdag 7 mei</b>					Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Donderdag 9 mei</b> <i>Hemelvaartsdag</i>	<b>Hemelvaartsviering</b> 10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - <i>Gabriëlkoor Pancratiuskerk - 's-Heerenberg</i>				
<b>Vrijdag 10 mei</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman			

**Loil**  
Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman





**St. Pancratiuskerk**  
*'s-Heerenberg*

**St. Martinuskerk**  
*Wehl*

**St. Oswalduskerk**  
*Zeddum*

**Mariakerk**  
*Didam*



**St. Martinuskerk**  
*Beek*

**Bijzondere vieringen**

	St. Pancratiuskerk <i>'s-Heerenberg</i>	St. Martinuskerk <i>Wehl</i>	St. Oswalduskerk <i>Zeddum</i>	Mariakerk <i>Didam</i>	St. Martinuskerk <i>Beek</i>	Bijzondere vieringen
<b>Zaterdag 11 mei</b>		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en T. Reuling <i>Cantare per Dio</i>			Zaterdag 19:00 uur Mariaviering G. Hendriksen <i>Middenkoor Nieuw Wehl</i> 	
<b>Zondag 12 mei</b>			Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Different Generations</i>		
<b>Dinsdag 14 mei</b>		Dinsdag 16:00 uur <i>Oldershove</i> Eucharistieviering M. Oortman			Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Woensdag 15 mei</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman					
<b>Donderdag 16 mei</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		
<b>Vrijdag 17 mei</b>						<b>Loil</b> Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Zaterdag 18 en zondag 19 mei</b> <i>Pinksteren</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Pancratiuskoor</i>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviering L. Feijen <i>Antonius van Paduakoor</i> 		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>One More Voice</i>	Zondag 11:00 uur Communieviering T. Reuling <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>	
<b>Maandag 20 mei</b> <i>Tweede Pinksterdag</i>		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering G. Zweers <i>Cantare per Dio</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Rejoice</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Dameskoor Martinus</i>		
<b>Dinsdag 21 mei</b>						<b>Nieuw-Dijk</b> <i>De Meikever</i> Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
<b>Woensdag 22 mei</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman					
<b>Donderdag 23 mei</b>			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		
<b>Vrijdag 24 mei</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Zaterdag 25 mei</b>	Zaterdag 19:00 uur Mariaviering T. Reuling <i>Pancratiuskoor</i> 	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>			Zaterdag 10:30 uur Eucharistieviering Schuttersfeest M. Oortman <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>	
<b>Zondag 26 mei</b>			Zondag 11:00 uur Communieviering T. Reuling <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Latijns- Gregoriaanskoor</i>	Zondag 11:00 uur Pinksterbier Communieviering L. Feijen <i>Martinuskoor Beek/Loerbeek</i>	
<b>Dinsdag 28 mei</b>					Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
<b>Woensdag 29 mei</b>	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman					
<b>Donderdag 30 mei</b>				Donderdag 19:00 uur Mariaviering M. Oortman <i>Antonius van Paduakoor</i> 		
<b>Vrijdag 31 mei</b>		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman				
<b>Zaterdag 1 juni</b>	Geén vieringen					
<b>Zondag 2 juni</b>	<b>Sacramentsprocessie</b> 10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - <i>Gabriëlkoor</i> <i>Martinuskerk - Wehl</i>					 

	St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddam	Mariakerk Didam	 St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen
Dinsdag 4 juni						<b>Nieuw-Dijk</b> <i>De Meikever</i> Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
Woensdag 5 juni	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman					
Donderdag 6 juni			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		
Vrijdag 7 juni		Vrijdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		Vrijdag 18:30 uur Heilig uur M. Oortman		
Zaterdag 8 en zondag 9 juni		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Different Generations</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Oswalduskoor</i>	Zondag 09:30 uur <i>Eerste heilige communie</i> M. Oortman <i>Rejoice</i> 		
Dinsdag 11 juni		Dinsdag 16:00 uur <i>Oldershove</i> Eucharistieviering M. Oortman			Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
Woensdag 12 juni	Woensdag 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman					
Donderdag 13 juni			Donderdag 18:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman		
Vrijdag 14 juni						<b>Loil</b> Dinsdag 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman

**Wijzigingen voorbehouden - Op [www.parchiegabriel.nl](http://www.parchiegabriel.nl) staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen**

# Van uw bestuur



## Nieuwe penningmeester

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Roy Kloos bereid is gevonden om de taak van penningmeester voor onze parochie op zich te nemen. In de volgende Gabriël maken we uitgebreider kennis met hem. We heten Roy van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol!

## Kerkbalans

De opbrengst van de kerkbalans in 2023 is uitgekomen op 232.000 euro. Hartelijk dank voor jullie bijdragen. Een bedrag waar we als parochie tevreden over kunnen zijn. De kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor de parochie en noodzakelijk voor het pastoraat en het onderhouden van onze monumentale kerkgebouwen.

## Bijdrage energielasten

Ook dit jaar heeft de parochie weer een bijdrage voor de energielasten mogen ontvangen van de gemeente Montferland. De energielasten zijn een grote kostenpost voor de parochie. Dankzij deze bijdrage en het zuiniger omgaan met het gasverbruik zijn deze kosten binnen de perken gebleven.

## Werkzaamheden herinrichting kerkplein Wehl

De werkzaamheden voor de herinrichting van het kerkplein in Wehl zijn begonnen. Elders in deze Gabriël vind u een artikel over de herinrichting van het kerkplein en het archeologisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden.

# Samen vieren: Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie



**De Hemelvaartsviering en Sacramentsprocessie zijn momenten waarop het samen vieren centraal staat en waarbij alle parochianen uit de gehele parochie worden uitgenodigd om mee te vieren. Als er een Gabriëlmoment is, zijn er in principe in dat weekend géén andere vieringen in onze parochie.**

## Hemelvaartsviering

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, wil de parochie samen vieren, elkaar ontmoeten en vooral samen parochie zijn. Dit jaar helaas niet in de open lucht rondom Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg in verband met restauratiewerkzaamheden, maar in de Pancratiuskerk.

De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Net zoals bij andere Gabriëlmomenten wordt deze viering muzikaal opgeluisterd door het zogenaamde Gabriëlkoor. Dit koor is samengesteld uit koorleden vanuit alle gemengde koren binnen de parochie. Het koor wordt geleid door onze vaste dirigent Bas Koolenbrander.

In een speciale kinderwoorddienst staan de kinderen op geheel eigen wijze stil bij Hemelvaart. De kinderen kijken en luisteren naar een verhaal, ze gaan zingen, bidden en ongetwijfeld weer knutselen. Tijdens hun terugkeer laten ze de overige kerkgangers zien wat ze hebben gemaakt.

Na de viering is er een gezellig samenzijn in de naastgelegen pastorietaan. Daar is alle ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers.

## Sacramentsprocessie

Op zondag 2 juni, de tweede zondag na Pinksteren en de officiële viering van Sacramentsdag (Corpus Christi), wordt in Wehl de jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. Een processie waarbij we met het 'Allerheiligste', de geconsecreerde hostie, in een monstrans op plechtige wijze rondom de kerk trekken.

Misschien heeft u vroeger ook wel eens meegelopen met een processie, maar is dat er, om wat voor een reden dan ook, de afgelopen jaren niet meer van gekomen. In deze tijden is het niet eenvoudig om een processie 'in de benen' te houden, maar ook in 2024 willen we wederom de schouders eronder zetten om een processie te organiseren. Helpt u mee een toekomst te behouden voor deze Sacramentsprocessie? Vier en loop dan in ieder geval mee op zondag 2 juni!

## De 'Umdracht'

Net als bij de drie andere Gabriëlmomenten beginnen we om 10.00 uur met een feestelijke viering in de Martinuskerk, waarbij de zang wordt verzorgd door het zogenaamde Gabriëlkoor. Onderdeel van de viering is het naar buiten trekken met het Allerheiligste waarmee we

rondom de kerk trekken. Op vier plekken houden we halt en volgt er een zegen met het Allerheiligste, zang en een gebed. Via de versierde route en het versierde kerkplein keren we weer terug in de kerk voor de aanbidding van het Allerheiligste. Traditioneel komen we na de viering gezellig samen voor een kop koffie en een drankje. Trekt u dit jaar ook mee? U bent meer dan welkom! We kijken uit naar uw komst!

### Tot slot

Een Gabriëlmoment is voor en van ons allen. Niet alleen van de geloofskern waar het moment plaatsvindt. Integendeel. Het is op dat moment het hart van onze parochie, van ons geloof. Dat wilt u toch ook kloppend houden? We verwelkomen u graag op donderdag 9 mei in 's-Heerenberg en op zondag 2 juni in Wehl. Tot dan! Werkgroepen Gabriëlmomenten en Sacramentsprocessie Wehl



## Carnavalsviering Zeddham in teken van Wereldkankerday

**Jaarlijks is de 'kerkcommissie' van carnavalsvereniging de Paverts uit Zeddham drukdoende om de carnavalsmis voor te bereiden. Ieder jaar wordt er een thema bedacht, wat niet alleen verband houdt met het carnavalsmotto van het jaar, maar natuurlijk ook gaat over naastenliefde en onderlinge verbondenheid.**



Het toeval wilde dat in het weekend dat in Zeddham carnaval werd gevierd, op carnavalszondag 4 februari, het Wereldkankerday was. Tijdens de carnavalsviering hebben we een link gelegd naar deze bijzondere dag. De boodschap was hierbij natuurlijk dat we naast al het gefeest ons ook moeten realiseren dat er mensen zijn, die als gevolg van deze vaak zo onvoorspelbare ziekte, minder reden hebben om te feesten.

Het mooie gebaar tijdens deze viering kwam tot uitdrukking in het opspelden van een paars lintje, het symbool dat hoort bij kanker. Prins Daan II spelde bij prins Michael I een lintje op en andersom. Dit opspelden werd gevolgd door alle aanwezige carnavalisten en zo droegen vele Paverts gedurende het gehele carnavalsweekend een paars lintje als teken van zorg om en voor elkaar.

Diaken Leon Feijen



# Kinderpagina

Jezus leeft!  
Alleluia!

## Pasen

Met Pasen hebben we gehoord dat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood. Hij is verrezen, Jezus leeft! In de Paastijd horen we veel verhalen over Jezus na zijn verrijzenis. Het is erg wennen voor de leerlingen; ze hebben zelfs moeite om het te geloven. Hoe kan Jezus nu bewijzen dat Hij echt leeft?

## Jezus verschijnt aan de leerlingen

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 24, 35-48



Of beluister via de QR-code de podcast!



De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in Jeruzalem. Ze praten met elkaar over dat Jezus is verrezen uit de dood. De Emmaüsgangers vertellen dat Jezus onderweg met hun was meegelopen en dat zij Hem hadden herkend aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover met elkaar praten zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Hij zegt: "Vrede is met jullie." Ze zijn verbijsterd en geschrokken. Ze denken dat ze een geest zien. Maar dan zegt Jezus: 'Waarom zijn jullie overstuur en waarom komt er twijfel op in je hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak Mij aan en kijk: Ik heb vlees en botten, een geest heeft dat niet.' Dan laat Hij zijn handen en voeten zien. De leerlingen kunnen het van vreugde en verbazing nog niet geloven. Daarom zegt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Zij geven Hem een stuk geroosterde vis. Jezus neemt het aan en eet het voor hun ogen op.



Hij legt uit: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik het jullie al verteld. De Christus zal moeten lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden. Zo stond het ook al opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en de psalmen.'

## Hoe zou jij bewijzen dat je leeft?

Jezus doet dat door te zeggen raak mijn handen en voeten maar aan. Hij is niet zomaar dat Hij zijn handen en voeten laat zien. De leerlingen zien daar nog de wonden van het kruis. Omdat de leerlingen nog steeds moeite hebben om het te geloven, eet Hij voor hun ogen een visje op.

## Het stond opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en de psalmen

Dit zei Jezus bij zijn uitleg. De wet van Mozes, de profeten en de Psalmen zijn belangrijke delen van Bijbel. Daar werd in die tijd veel uit gelezen en daarin was daar al voorzegd, voorspelt wat er met de Messias zou gebeuren. Dat deel van de Bijbel, dat de mensen toen al hadden, noemen we het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is het deel van de Bijbel vanaf Jezus. Door Jezus hebben we God op een andere manier leren kennen. We lezen de verhalen uit Oude Testament nu ook anders, zeg maar op de manier van Jezus.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom dit thema.



[rkkids.nl/verwerkingsmateriaal](http://rkkids.nl/verwerkingsmateriaal)

Heer Jezus,  
de twee leerlingen herkenden u bij het breken van het Brood.  
Wilt u ook ons helpen om echt geloven dat u elke Mis bij ons komt, dan worden wij net als de leerlingen sterker in ons geloof, in de hoop en de liefde.  
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl





# In memoriam: Pater Johan Berndsen CSSp (1\*\*) 1931-2024

**Pater Johan Berndsen kan terugzien op een rijk leven in de 92 levensjaren die God hem gaf. Johan werd geboren 25 juli 1931 in 's-Heerenberg. Hij was de tweede van een groot gezin van veertien kinderen.**

Johan zei, dat hij zijn roeping dankte aan zijn moeder. Zij praatte altijd veel over de missie. De parochie van 's-Heerenberg had veel missionarissen, zodat er veel gepraat werd over missies en het missiewerk.

In 1945 kon Johan pas naar het kleinseminarie gaan van de Paters van de Heilige Geest in Weert. Nu ver van de grote familie waar hij opgegroeid was, zei hij dat hij niet veel heimwee had. Het was toegestaan dat ze drie keer in het jaar even naar huis mochten. De Spiritijnen waren echte missionarissen, een missiecongregatie, dus wist Johan dat hij grote kans maakte naar de missie te mogen vertrekken.

In 1951 sloot hij de studie in Weert af en ging hij een jaar naar het noviciaat in Gennep. Een jaar van voorbereiding op het religieuze leven en het charisma van de Congregatie van de Heilige Geest.

## Missie Midden-Congo

In 1952 ging hij naar het grootseminarie van de Congregatie in Gemert voor de hogere studies van filosofie en theologie. In 1957 werd Johan door Mgr. Bekkers tot priester gewijd. In 1958 kreeg hij de benoeming voor de missie Midden-Congo toen nog een kolonie van Frankrijk. Na een voorbereiding in Leuven, België en enkele weken in Parijs voor het ophalen en leren van de Franse taal vertrok Johan 25 maart 1959 naar de missie. Sinds de onafhankelijkheid 1960 heet dit land nu Congo-Brazzaville.

Na een verblijf van bijna 39 jaar, waarin hij werkte in verschillende missies, kwam Johan in 1997 terug naar Nederland voor vakantie.

Achteraf bleek dat het voorgoed zou zijn. De provincie vroeg of hij hier wilde blijven. Er was een overste nodig in de gemeenschap van Weert. Hij heeft daar 'ja' op gezegd, want de regering van Congo-Brazzaville eisten dat buitenlandse missionarissen alleen maar mochten werken in de grote steden en niet meer in het binnenland, en dat wilde Johan niet.

## Priester-assistent

In september 2000 werd Johan door het bisdom gevraagd om assistentie te verlenen binnen het pastoraal

team van het parochieverband van 's-Heerenberg, Lengel en Stokkum met Thea Berendsen als pastoraal werkster. Hij zegt zelf dat hij hier een mooie tijd heeft gehad.

Op 1 februari 2004 neemt pater Johan afscheid als priester-assistent om de taak als overste over te nemen in Gennep, dat ondertussen een verzorgingshuis was geworden van oud-missionarissen. Hij is in Gennep gebleven tot aan zijn dood en heeft in die jaren veel veranderingen meegemaakt.

## Bedevaarten

Johan was onder alle omstandigheden altijd aanwezig als een bezorgde vader en vriend, zowel voor de bewoners als voor het personeel in de zorg. Hij had een sterke band met zijn familie en vrienden in 's-Heerenberg en vond ook nog tijd om bedevaarten te begeleiden als geestelijk verzorger.

Gedurende meer dan 25 jaar heeft hij groepen begeleid naar Beauraing in België, waar hij ook de eretitel kreeg van kapelaan van het heiligdom met het erekruis dat hem plechtig werd toegekend, gewijd door de bisschop van Namen. Johan is verschillende keren in Lourdes geweest. De Mariadevotie was voor hem iets dierbaars in zijn leven.

## Zorg

Met de toename van de leeftijd werd Johan uiteindelijk ook afhankelijk van de zorg van de verpleegsters en die vanuit de Libermannhof. Johan bleef de dankbare en beminlijke man voor allen die hem verzorgde. Op verzoek van Johan zelf werd hem op 30 november 2023 in het

bijzijn van de medebroeders en zijn familieleden het sacrament van de zieken toegediend. In de laatste periode van zijn leven kwamen zijn geliefde familieleden hem dagelijks bezoeken en de laatste dagen voor zijn heengaan, hebben zij het waken 's nachts op zich genomen.

De plechtige uitvaartdienst was op zaterdag 13 januari 2024 in de parochiekerk St. Jans Onthoofding in Gemert. Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

(1\*\*) *Latijn: Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae, afgekort CSSp*



## 'Hoe heurt 't eigenlijk?'

Het is mij wel eens overkomen dat ik was uitgenodigd voor een feest met een gezelschap waarin ik niet dagelijks verkeerde. Op de uitnodigingen stonden al de nodige afkortingen waarvoor ook ik maar eens een etiquetteboek heb opgeslagen. Natuurlijk kom je met gezond verstand een heel eind, maar het is soms ook prettig te weten wat er van jou wordt verwacht, zodat je ook zeker weet dat je de gastvrouw of gastheer niet beledigt.

Hoe hoort het nu eigenlijk? Dat is ook een vraag die gesteld kan worden als je een kerk bezoekt. Zij die met grote regelmaat de vieringen bezoeken, weten dat wel.

Maar er zijn ook tal van mensen die dat niet weten. Zeker in de kerken die dagelijks geopend zijn en waar bijvoorbeeld veel toeristen binnenkomen om de kerk te bekijken of een kaarsje aan te steken, zien we mensen die niet bekend zijn met de gebruiken die in de kerkgebouwen bestaan.

### Huis van God

Een kerk is een gebouw waarmee ruimte is onttrokken aan de gewone wereld. De kerk is een ruimte die gewijd is aan God, het is het huis van God. Het is de plaats waar het Allerheiligste wordt bewaard: het Lichaam van Christus, in het tabernakel waarvoor de Godslamp brandt.

Het is dus een ruimte waar je je anders gedraagt, dan op straat. Je spreekt er niet luid, je bent er bij voorkeur stil, de mannen hebben uit respect hun hoofd niet bedekt, dus geen hoed, geen pet of muts. Je gebruikt er geen mobiel om met anderen te communiceren, omdat je in de kerk ruimte maakt voor God. Eten doe je er niet. Je neemt geen gebakken vis van de markt mee de kerk in. Dat zou niet van eerbied getuigen en je stoort daarmee waarschijnlijk anderen. En zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden te bedenken.

### Poster

Meestal weten bezoekers van de kerken het gewoon niet en is het zeker geen onwil. Daarom heeft de pastorale raad een poster gemaakt waarop symbolisch is aangegeven wat er van de bezoekers van de kerken wordt verwacht. Iedereen is van harte welkom en op deze manier hopen wij deze bezoekers te helpen, zodat zij zich ook op hun gemak voelen in het huis van God.

*Namens de pastorale raad,  
Marc Oortman, pastoor*



**U betreedt een kerk, wij verzoeken u onze gebruiken te respecteren.**



**GELOOF IN DE TOEKOMST**

EPF 2023



## Geslaagde vastenwandeling en vesperviering

**Op zaterdag 17 februari (de eerste zaterdag van de veertigdagentijd) hebben we onze inmiddels traditionele vastenwandeling en vesperviering gehouden. Er was een mooie opkomst. Jong en oud waren vertegenwoordigd en uitgerekend tussen twee dagen van regen was het droog en heerlijk wandelweer.**

Het thema van de vastenactie van dit jaar luidt 'Leven in een veranderende wereld'. Deze veranderende wereld heeft betrekking op oorlog, klimaatverandering, wereldwijde onrechtvaardigheid en verharding van taal en omgangsvormen. Aan het begin van de veertigdagentijd is het goed om hierbij stil te staan en te overdenken wat wij als mens, als gelovige, als parochie hierin kunnen betekenen.

Dit hebben we getracht door tijdens de wandeling hierover met elkaar in gesprek te gaan en tijdens de vesperviering te bidden voor een wereld, waar onderlinge liefde en verbondenheid hoog in het vaandel staan. We hebben ons hierbij laten inspireren door de woorden van Paus Franciscus: 'Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid'.

### Werkgroep MOV

We kijken terug op een mooie middag en nogmaals dank aan iedereen die meegeholpen heeft met de voorbereidingen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze werkgroep MOV onder uw aandacht te brengen. Een belangrijke taak van de kerk is een dienende rol te spelen in de maatschappij. Die taak wordt door de werkgroepen Diaconie en MOV ingevuld. De werkgroep Diaconie doet dit voor dichtbij, de werkgroep MOV voor veraf, met name de Derde Wereld.

Hoewel de begrippen missie, ontwikkelingshulp en vrede een verschillende inhoud hebben, zijn ze alle drie gebaseerd op solidariteit met de medemens elders. Alleen langs de weg van gerechtigheid (onze missie) en solidariteit (door ontwikkeling) kan vrede gestalte krijgen.

### Landelijke acties

De doelstelling van de werkgroep MOV is de parochianen, geïnspireerd door het evangelie, bewust te maken en te betrekken bij de geestelijke en materiële noden en levensomstandigheden in ontwikkelingslanden en deze te lenigen. Hiervoor sluit de werkgroep zich aan bij de landelijke acties.

De landelijke acties betreffen de Adventsactie, Vastenactie, Week van de Nederlandse Missionaris (juni), MIVA (augustus) en Missiezondag (oktober). De acties worden kenbaar gemaakt in het parochieblad, tijdens vieringen en door posters in het kerkportaal. Mocht u zich willen aansluiten bij deze werkgroep bent u van harte uitgenodigd. Ik kan u verzekeren, we zijn een gezellige club mensen bij elkaar.

*Diaken Leon Feijen*

# De vrijwilliger: gaven en talenten delen

Wij streven ernaar de parochie en haar vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor Werving, Vorming en Toerusting staat met hoofdletters geschreven. Wat we zeker willen uitstralen is, dat we een grote groep vrijwilligers zijn die hun gaven en talenten laten zien binnen de parochie H. Gabriël.

Van het nieuwe jaar zijn alweer bijna twee maanden voorbij als ik dit schrijf. We gaan weer langzaam richting de lente. Je ziet het aan de sneeuwkllokjes, krokussen en de voorjaarsbloesem en aan verschillende bomen en struiken. Nieuw leven, alles begint uit te lopen. Zo zijn we ook binnen de parochie bezig met het oppakken van nieuwe dingen. Er komt op dit moment veel op ons af en dan is het de vraag hoe we onze vrijwilligers hierin meenemen.

### Eén parochie

We weten dat inmiddels een groot aantal vrijwilligers van de plekken waar de kerken gesloten zijn, een nieuwe plek hebben gevonden. Een plek waar zij zich thuis voelen. Wat mij zo af en toe dan nog opvalt, is dat er parochianen zijn die verbaasd zijn dat die vrijwilligers naar vieringen komen. Beste mensen, we zijn één parochie waar veel vrijwilligers de schouders onder zetten om dingen door te kunnen laten gaan. Onder andere de vieringen in de kerken.

We zijn gestart met het bijeen laten komen van verschillende werkgroepen. Zo maakten de bloemendames samen, onder leiding van Susanne (onze parochie secretaresse), een bloemstuk voor de Advent in november 2023. Dit was een geslaagde morgen met enthousiaste dames. In de Goede Week komen deze dames weer samen om een paasstuk te maken.

### Acolieten en koster

In januari zijn we met de acolieten en koster bij elkaar

geweest. Tijdens deze bijeenkomst kwamen we erachter dat er toch wel gaten beginnen te vallen bij deze groepen en dat er bijna geen nieuwe aanwas is. We hebben gesproken over het bijspringen bij elkaar. Hier werd voorzichtig positief op gereageerd. Er wordt met verschillende contactpersonen gekeken om een gezamenlijke taakomschrijving te maken, zodat elke koster of acoliet op elke plek kan invallen.

Hierbij doen we ook een oproep. Mocht je wat tijd over hebben en interesse hebben, kom dan eens kijken wat een koster of acoliet zoal doet. De mensen die er lopen zijn zeker bereid om u te woord te staan en uitleg te geven.

### Vrijwilligersfeesten

Dit jaar organiseren we de vrijwilligersfeesten weer. Dit is twee jaar geleden voor het eerst met verschillende geloofskernen samen ontstaan. De geloofskernen Beek en Nieuw-Dijk, Didam en Loil, Wehl, Nieuw-Wehl en Kilder en Braamt, Zeddam, 's-Heerenberg en Stokkum hebben toen de handen ineen geslagen om deze feesten gezamenlijk te organiseren. Dat waren geslaagde feesten.

Bij de vrijwilligersviering van Beek en Nieuw-Dijk hebben de koren samen gezongen. Dit was geweldig om te zien en te horen. Wat ik verder over de koren kan melden, is dat het kinderkoor Sam Sam is omgevormd tot tienerkoor Rejoice.

We hebben binnen de parochie twee jongerengroepen. Het mooie van deze groepen is dat een aantal jongeren zitting heeft genomen in werkgroepen. Dit is een druppel op een gloeiende plaat, zoals het spreekwoord zegt. Maar we hopen dat dit een goed vervolg krijgt.

*Wilma Beurksen, coördinator vrijwilligersbeleid*

## Beste parochianen, wie helpt ons?

We willen de misdienaars en acolieten in de gehele parochie in vergelijkbare kleding steken. Op de zondagen en bij rouw in zwart met witte superplie en op feestdagen in rood met witte superplie.

We hebben kleding geleend bij elkaar en komen tot de conclusie dat er een aantal zwarte kleden bij genaaid moeten worden. Wie o wie heeft er zin om een zaterdagochtend of -ochtenden in de Gabriëlzaal in het parochiecentrum te komen naaien. De stoffen knippen we voor. Een datum wordt geprikt in overleg met de mensen die zich opgeven voor deze eenmalige klus.

Opgeven kan bij Wilma Beurksen, [vrijwilligers@parochiegabriel.nl](mailto:vrijwilligers@parochiegabriel.nl), of bij het centrale secretariaat, telefoon 0316-221021.

Wilma Beurksen, Josephine Tervoert en Carmen Roes

# Ontmoetingsmiddag in Bosmanhuus in Lengel weer goed bezocht



Meer dan honderd mensen waren aanwezig bij deze seniorenmiddag voor 70-plussers vanuit de geloofskernen Stokkum, Zeddam, Braamt en Lengel-'s-Heerenberg. De middag bestond uit twee gedeelten, een eucharistieviering en ziekenzalving en een gezellig samenzijn.

Deze middag, georganiseerd door de werkgroep ontmoetingsmiddag, kan zeer geslaagd worden genoemd. Voorgangers waren pastoor Marc Oortman en Harry Hendriksen. Het St. Pancratiuskoor onder leiding van Ton de Waal verzorgde de zang tijdens de viering. Acolieten Joop Bouwman en Henk Welling en de lectrice Ans van Uhm kwamen dit jaar uit 's-Heerenberg.

Het Bosmanhuus was fraai ingericht voor een eucharistieviering. Met dank aan Ed te Pas en de overige vrijwilli-

gers, die deze dag al bijtijds waren begonnen. Tijdens de viering werd voor de tweede keer een gemeenschappelijke ziekenzegening gedaan voor degenen die zich daarvoor van tevoren of tijdens de middag hadden opgegeven. Zo'n 22 mensen ontvingen de ziekenzalving door Marc Oortman of Harry Hendriksen.

Na de viering en ziekenzalving volgde een ontspannen gedeelte met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Daarna werd er driftig gebruik gemaakt van de drankjes en hapjes, welke overvloedig aanwezig waren. Tijdens het samenzijn kon men met elkaar een praatje maken. Het samenzijn werd rond 16.30 uur afgesloten.

*De werkgroep ontmoetingsmiddag*

## Terugkomdag vormelingen: Geloof in de toekomst

Op 20 januari kwamen wij samen met Imke en pastoor Marc (vormelingen van 2022 en 2023). Eerst gingen we een stukje uit het boek Docat lezen, wat wij cadeau kregen bij ons vormsel. Daarna hebben we een spel gedaan. Toen we klaar waren gingen we koken. Per tweetal maakten we een onderdeel van het menu. Het was erg lekker. Na het eten gingen we naar de kerk in Wehl daar vierde we de eucharistie. Het was een leuke dag en we hebben afgesproken dat we nog een keer bij elkaar komen. De volgende keer is op 20 april.

*Femke Berendsen, vormeling*



# De Missionaire Parochie. Wat is dat?

**Heel af en toe hoor je het nog wel eens aan het einde van de eucharistieviering: 'Ite missa est!'. Er zijn veel vertalingen van deze Latijnse woorden mogelijk. Ik vertaal het graag met: 'Dit is jullie zending, dit is jullie opdracht.'**

We worden aan het einde van de eucharistieviering de kerk uit gezonden, om een opdracht te vervullen: we krijgen een missie! Dat wat we in de eucharistieviering, de H. Mis, hebben gevierd en ervaren, is tevens onze opdracht buiten de muren van het gebouw, waar we samengekomen zijn om de H. Mis te vieren.

De laatste tijd wordt er in de kerk van Nederland, en ook in het Aartsbisdom Utrecht, veel gesproken over 'Missionaire parochies'. Dit begrip en de denkwijze die daarachter schuilgaat, is afkomstig van de Canadese priester James Mallon. Hij schreef een boek 'Als God renoveert', waarin hij weergeeft hoe een parochie, een geloofsgemeenschap, nieuw leven ingeblazen krijgt. In zijn boek geeft hij aan hoe dat in zijn parochie ontwikkeld is en hij is met dat verhaal een inspiratiebron voor veel andere parochies.

## Studiedag

In november 2023 heeft het Aartsbisdom Utrecht een studiedag georganiseerd, waaraan ook een aantal parochianen uit de parochie H. Gabriël heeft deelgenomen. Aan de hand van ervaringen en verhalen uit andere parochies, is er begonnen met nadenken over wat er in onze parochies mogelijk is. Je verandert niet iets in een oogwenk, daar gaat tijd overheen, maar als je geen begin maakt, verandert er niets.

## Blijde Boodschap

De Missionaire Parochie heeft een boodschap, de Blijde Boodschap. En deze Boodschap die van Jezus Christus

afkomstig is, is de moeite waard om gehoord te worden. Heel veel mensen weten niet meer wat Jezus ons heeft gezegd en geleerd. Wij mogen trots zijn op die Boodschap. Die Boodschap aan anderen doorgeven, dat wordt evangelisatie genoemd. Om dat te kunnen doen is er een gemeenschap van gelovigen nodig, die gastvrij is naar anderen toe. Daarbij kan het gebed nooit ontbreken. Het gebed is de basis van alles, omdat dat de levensader is die ons verbindt met God. Missionair ben je nooit alleen, altijd met meerdere mensen die samen anderen inspireren en aansturen.

Ons christelijke geloof, is een missionair geloof. Jezus heeft zijn leerlingen, ons, uit gezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. Het is onze opdracht om naar buiten te treden, niet af te wachten wat komt, maar de toekomst in te stappen met vertrouwen in God.

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht wordt het nadenken en in de praktijk brengen van het concept 'Missionaire parochie' actief gestimuleerd en ondersteund met mensen die ervaring hebben met deze manier om de parochie te vernieuwen. In onze parochie is ook een groep mensen bezig hierover na te denken en ze zien hoe het in de parochie H. Gabriël gestalte kan krijgen. U gaat er vast meer over horen!

Pastoor Marc Oortman

# Eerst carnaval vieren, daarna een askruisje halen en vasten

**Na drie dagen uitbundig carnaval vieren, breekt voor de katholieken traditioneel de vastentijd aan. Die begint met het halen van een askruisje op Aswoensdag en eindigt deze week met het vieren van Pasen. Maar wie vast er tegenwoordig nog en hoe? Bart Schlieff (23) uit Loil is één van hen en vertelt over zijn vastentijd.**

"Ik heb eerst uitgebreid carnaval gevierd met de Deurdonders uut Loil. Na het carnaval heb ik samen met mijn moeder een askruisje gehaald. Dat doe ik al een paar jaar. Carnaval en vasten horen voor mij bij elkaar. Om die vastentijd goed af te trappen, haal ik een askruisje, naar goed katholiek gebruik."

## Manieren van vasten

Daar staat hij zeker niet alleen in. Schlieff ziet in zijn omgeving meer gelovigen die zich tijdens de veertigdagen-tijd onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. "Ik zit bij de katholieke jongerengroep Iuvenes Catholici en

zij vasten allemaal. Ieder doet dat op zijn eigen manier. De één eet of drinkt minder of neemt op vrijdag geen vlees, anderen rijden minder auto of laten hun iPhone uit. Ik vast eigenlijk nooit het van oudsher gangbare snoep en vlees."

Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: een betere omgang met jezelf, met medemensen, met het milieu en de gehele wereld en met God. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.



*Bart Schlieff (linksvoor) tijdens zijn missie op Lesbos.*

### **Minder social media**

Dit jaar gebruikte Schlieff de vastentijd om zijn tijd op social media te minderen. "Ik heb daarom mijn Snapchat-, YouTube-, Instagram- en Facebook-app van mijn telefoon verwijderd. Als ik toch denk op één van deze apps te 'moeten', moet ik eerst mijn laptop pakken, opstarten en via internet naar de app gaan. Dat kost veel meer moeite, dus doe ik het ook niet zoveel. Ik wil het gebruik van social media niet per se helemaal uit mijn leven verwijderen, maar wel drastisch terugdringen. Ik merk daar nu al de effecten van. Zo krijg ik minder prikkels en maak ik bewustere keuzes. Misschien wordt dit daarom wel de nieuwe standaard voor mij."

De afgelopen jaren vastte Schlieff onder andere ook op het gebruik van koffie en op schelden. Beiden lukten uiteindelijk niet helemaal, maar het waren voor hem wel mooie streefdoelen om zichzelf met kleine dingen weer een beetje 'beter' te maken en bewuster te gaan leven. Hij voelt zich echter ook aangetrokken tot de protestantse kerk, waar zijn moeder bij is aangesloten en waar

vasten vooral in het teken staat van er zijn voor je medemens en naasten.

### **Missie naar Lesbos**

"In 2022 ben ik net voor de vastentijd naar het Griekse eiland Lesbos geweest. Daar heb ik me, ook in het kader van mijn opleiding verpleegkunde, ruim een maand ingezet voor een vluchtelingenkamp. Tijdens deze missie van de stichting Christian Refugee Relief (CRR) heb ik onder andere geholpen bij het uitdelen van voedsel en kleding, bouwen van tenten en hutten en verzorgen van sociale activiteiten. De stichting CRR is uiteindelijk ook het doel geworden van de vastenactie in de protestantse kerk, waarvoor het hoogste bedrag ooit is opgehaald."

Schlieff probeert zowel uit het katholieke- als protestantse geloof zoveel mogelijk positieve dingen te halen. De vastentijd is hier voor hem een mooie periode voor. "Door iets te laten of juist iets goeds te doen, beleef ik alles veel intenser. Ik haal daardoor veel voldoening uit de vastentijd."

# Reliek Bernadette Soubirous maakt rondgang door Nederland

**De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Van 17 tot en met 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom Utrecht.**

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

## Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoornden ter wereld, dat elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relikken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een

kleinere relikhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relikken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

## Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relikken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

## Rondgang

In Nederland bezoekt de relikschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de relik te vereren.





## Jongerenreis naar Taizé

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes dicht bij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reis naar Taizé (Frankrijk) voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar oud. Start- en eindpunt van de busreis is Utrecht.

"Iedereen die naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is die je zeker weet te raken", meldt de organisatie. De Gemeenschap van Taizé is een in de jaren veertig van de 20ste eeuw gestichte oecumenische broedergemeenschap, toegewijd aan gebed en vrede. De gemeenschap bestaat uit zo'n honderd celibataire broeders uit bijna dertig landen, geleid door een prior. Oorspronkelijk konden alleen protestantse mannen toetreden, in 1968 werd de eerste rooms-katholieke broeder opgenomen. Het hele jaar door (vooral rond Pasen en in de zomer) komen duizenden jongeren van verschillende nationaliteiten naar Taizé voor ontmoeting en bezinning.

Meer informatie en aanmelden:  
[www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize](http://www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize).

## Reliekschrijn St. Eusebius terug in Arnhem

De unieke middeleeuwse reliekschrijn van St. Eusebius is naar Arnhem teruggekeerd. St. Eusebius is al eeuwenlang de patroon van Arnhem en sinds 2010 is hij ook de patroonheilige van de parochie St. Eusebius aldaar.

De afgelopen vijf jaar werd deze reliekschrijn met zijn schedel en tong tentoongesteld in de schatkamer van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Op 3 februari kreeg de schrijn een nieuwe permanente plek in de H. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem. Mgr. Woorts zegende deze ruimte in tijdens een eucharistieviering.

Mgr. Woorts is als 'custos reliquiarum' binnen het Aartsbisdom Utrecht onder meer verantwoordelijk voor de relieken. Concelebranten waren pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie, pastoor Donders van de parochie H. Maria Magdalena (maar afkomstig uit Arnhem en jarenlang misdienaar in de St. Martinuskerk) en pastor Baneke die geregeld in Arnhem de eucharistie viert.

"In de loop der eeuwen heeft deze reliekschrijn veel te verduren gehad", vertelde pastoor Tuan in zijn inleiding. "Onder andere tijdens de Reformatie en de oorlog. We zijn het Museum Catharijneconvent dankbaar voor de goede zorgen de afgelopen vijf jaar en zijn blij dat hier in de St. Martinuskerk nu een goede plek is voor deze reliekschrijn. Op deze plek kunnen wij Eusebius eren en vragen om bij God voor ons ten beste te spreken. Hopelijk kan hij ons tevens helpen om de parochie weer te doen opleven, zoals hij dat vijf eeuwen geleden ook heeft gedaan."

In 863 werden de relieken van Eusebius naar Vienne (Frankrijk) overgebracht, later kwamen ze in het Duitse Prüm terecht. Het was pastoor Walram van Wamel die in 1453 de relieken van St. Eusebius vanuit de Benedictijner abdij te Prüm naar Arnhem bracht. Het was zijn hoop dat de parochie door deze relieken zou opleven.



### **Zomerkampen 2024: meld je snel aan!**

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 tot en met 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend.

#### **Kinderkamp**

We gaan in één week de wereld rond. De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

Het kinderkamp is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Meer informatie is verkrijgbaar door te mailen naar [zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com](mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com). Aanmelden kan tot 30 juni via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl).

#### **Tienerkamp**

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

Het tienerkamp wordt georganiseerd voor tieners van 13 tot en met 16 jaar. Meer informatie is verkrijgbaar door te mailen naar [zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com](mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com). Aanmelden kan tot 30 juni via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl).

### **Echternach: ook in 2024 een driedaagse bedevaart**

Op Tweede Pinksterdag, 21 en 22 mei is er weer een busbedevaart met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg. Daar wordt bij het graf van Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de 'Springprocessie' gehouden. Daaraan nemen we met onze groep deel.

We vertrekken op 20 mei vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Susteren, waar we de eucharistie vieren. 's Middags reizen we door naar het hotel; na het diner gaan we naar Echternach voor het plechtig Lof in de basiliek. Op 21 mei wonen we de plechtige eucharistieviering bij in de basiliek om daarna deel te nemen aan de Springprocessie. De volgende ochtend brengt de bus ons naar Trier – ook daar vieren we de eucharistie. Tijdens deze korte bedevaart staat bovendien een bezoek gepland aan het oudste Mariaheiligtom van Luxemburg, de kapel van Gisterklaus. De reisleiding en pastorale begeleiding zijn in handen van vicaris Cornelissen.

Prijs (onder voorbehoud): 275 euro per persoon (o.b.v. een tweepersoonskamer, twee overnachtingen, twee keer ontbijtbuffet en drie keer diner; voor een eenpersoonskamer (zeer beperkt beschikbaar) geldt een toeslag gelden. Voor informatie en opgave: Michel van Mourik, e-mail: [Ceremoniarius@aartsbisdom.nl](mailto:Ceremoniarius@aartsbisdom.nl). Zie ook [www.aartsbisdom.nl/echternach](http://www.aartsbisdom.nl/echternach)

## **Nieuws uit de geloofskernen**

### **'s-Heerenberg**

#### **Het verhaal van pater Willem Meijer**

De Genealogiewerkgroep van de Heemkunde Kring Bergh (HKB) houdt op dinsdagavond 16 april een HKB-café waarin het verhaal van Willem Meijer uit Zeddum, een man met een missie in de 19e eeuw, centraal staat. Het verhaal laat zien dat genealogie meer is dan alleen jaartallen.

Pater Willem Meijer leefde in Oost-Binnen-Mongolië, China en is daar ook gestorven en begraven na een turbulent en spectaculair leven. Een enorme hoeveelheid aan archiefmateriaal, waaronder vele brieven aan het

thuisfront en uniek fotomateriaal, maken dit thema tot een boeiend onderwerp.

De lezing 'Van Zeddum naar China' wordt gehouden door Ton Meijer, één van de nazaten van Eillem Meijer, en begint om 19.30 uur. De toegang tot het oude Raethuys in 's-Heerenberg is gratis.

### **Zeddum**

#### **Inzamelactie kleding en schoenen voor onderwijsproject Cordaid**

Bij de pastorie van de Sint Oswalduskerk in Zeddum kunnen op zaterdag 6 april kleding en schoenen worden

# Familieberichten

## Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie

Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben opgenomen in onze geloofsgemeenschap, doordat zij het doopsel hebben ontvangen. Maar we staan ook stil bij hen die we moesten laten gaan, zij die zijn overleden. Ook degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen, krijgen een vermelding.

### Gedoopt



17 december Ben Boerboom (Didam)

### Overleden



#### Beek

20 januari Marietje Bosch-Welling 88 jaar  
27 januari Frank Wijnands 62 jaar

#### Didam

5 januari Doortje Fontein-te Dorsthorst 92 jaar  
5 februari Rini ten Berge-Lukassen 93 jaar

#### Kilder

4 januari Frans Buiting 86 jaar  
26 januari Wim Willemsen 85 jaar  
8 februari Frans Kock 86 jaar  
12 februari Anny Geurts-Visser 89 jaar

#### Loil

17 januari Jan Schennink 87 jaar

### Nieuw-Dijk

12 februari Theo Spaan 82 jaar

### 's-Heerenberg

28 december Jan Berendsen 76 jaar  
17 januari Henk Wennekes 80 jaar  
2 februari Dorine ten Have-Dolmans 99 jaar

### Stokkum

1 januari W. Messing 87 jaar  
11 januari M. Straub-Wijnands 88 jaar  
24 januari Gerrie Meijer 62 jaar  
26 januari Jan Kuster 76 jaar  
5 februari Tonnie Berendsen 80 jaar

### Zeddam

12 januari Riek van Schriek-Kock 86 jaar  
14 januari Gerda Kremer-Jansen 74 jaar  
18 januari Wilhelmiën Visser-Buiting 88 jaar  
20 januari Antoon Roelofs 90 jaar  
21 januari Maria Fakkert-Hopman 90 jaar  
27 januari Thea Rutjes-Verheij 71 jaar  
29 januari Ank Meijer-Hulshof 92 jaar  
29 januari Gerrie Zweers 86 jaar

ingeleverd. De vrijwilligers zijn van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. De donaties komen ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het district Shabee Sombo (Ethiopië). Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst. Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel.

### Donaties

Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het district Shabee Sombo kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst. Inzamelacties zijn hierbij onmisbaar. Wat mag u allemaal inleveren? Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding

en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag apart van de kleding, verpakt in een gesloten plastic zak. De vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of neem contact met ons op!

**Cordaid**

## Bereikbaarheid

### Werkadres centrale secretariaat

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Tel.: 0316-221021

e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl

www.parochiegabriel.nl

IBAN: NL96 RABO 0154 6624 02

### Pastoraal team

#### Pastoor Marc Oortman

Tel.: 06-826 83 971

e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl

### Parochiebestuur

Pastoor Marc Oortman - Voorzitter

Margot Zwetsloot-Medze - Vicevoorzitter

Vacant - Secretaris

Roy Kloos - Penningmeester

Vacant - Gebouwenbeheer

Theo Holleman - Kerkhofzaken

Marcel Jansen - Communicatie en Automatisering

Mia Roosendaal - Lid

### PASTORALE NOOD:

Telefoon: 06-55755957. Voor dringende verzoeken om pastorale hulp, ziekenzegen/ziekenzalving bereikbaar van 9.00 tot 20.00 uur. Aan verzoeken wordt, voor zover mogelijk, gehoor gegeven.

### Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

### Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.

### Uitvaartwacht

Tel. 06-29007265

(voor verzoek kerkelijke uitvaart door uitvaartonderneming)

### Vertrouwenspersoon

Tel.: 06-18706760 of via vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl



Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op [www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl). Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina [facebook.com/parochiegabriel](https://facebook.com/parochiegabriel)!

### Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg

Tel.: 0314-661224 E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

Openingstijd secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur

### St. Suitbertus Stokkum

Openingstijd secretariaat:

U kunt terecht bij het secretariaat in 's-Heerenberg

### St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam

Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl

Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.

### St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl

Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur

### OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl

Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur

### St. Johannes de Doper te Kilder

Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl

### OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt

Tel.: 06 - 306 44 758 E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-11.00 uur

### St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek

Tel.: 0316-531264 E-mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

### H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam

Tel.: 0316-221550 E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 09.30-12.00 uur

### H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Openingstijden secretariaat:

U kunt terecht bij het secretariaat in Didam

### OLV Onbevekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil

Tel.: 0316-223272 E-mail: olvloil@parochiegabriel.nl

Spreekuur: U kunt ook terecht bij het secretariaat in Didam

### Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers.

De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren liggen ook achter in de kerkportalen.

### Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Leon Feijen ofs (namens het pastorale team), Natasja Scheerder, diaken Leon Feijen en Marcel Jansen. De redactie van De Gabriël is te bereiken via [parochieblad@parochiegabriel.nl](mailto:parochieblad@parochiegabriel.nl)